

## ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ

Μιχαήλ Γ. Χούλης,  
Θεολόγος, καθηγητής Μ.Ε.

Πώς πρέπει ένα παιδί σήμερα να διαπαιδαγωγηθεί, τι πρέπει να διαβάζει, με τι πρέπει να ασχολείται ώστε μεγαλώνοντας να καταλήξει να γίνει ένας σπουδαίος και ολοκληρωμένος μάγος; Υπάρχει μια πολύ απλή και έξυπνη συνταγή για να το πετύχει: Αρκεί να διαβάζει συχνά και να εντυπώνεται τα μηνύματα και τις τεχνικές του Χάρι Πότερ!

Πολλοί γονείς δυστυχώς, και εν αγνοία τους, ωθούν τα παιδιά τους στην ανάγνωση του μικρού τους ήρωα επειδή χαίρονται που επιτέλους άρχισαν να ενδιαφέρονται για το διάβασμα και θα γίνουν επομένως μεγαλώνοντας καλλιεργημένοι άνθρωποι. Αγνοούν όμως την πλέον επικίνδυνη παράμετρο: Ότι δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει διαβάζοντας Χάρι Πότερ εντυπώνει ολίγον κατ' ολίγον στο περιβάλλον και την ατμόσφαιρα της μαγείας και εθίζεται σταδιακά στα μηνύματα του αποκρυφισμού, που είναι δραματικά παρών στη σύγχρονη κοινωνία μας.

Πραγματικά, ο Χάρι Πότερ είναι ένας διάσημος μικρός μάγος της Νέας Εποχής. Το περιβάλλον του, το σχολείο του, οι συνταγές του, οι ιδέες που 'περνάει' και στις οποίες υποβάλλει μικρούς και μεγάλους θαυμαστές του, είναι διδασκαλίες της σύγχρονης μαγείας, που με τη μορφή δήθεν επιστημονικής γνώσης προσπαθεί να επιβληθεί παγκοσμίως και εναγώνια αναζητεί να στρατολογήσει νέα ταλέντα: Τα παιδιά και τους νέους μας!

Το μυστικό επιτυχίας των σύγχρονων μάγων είναι η παρουσίαση των κατορθωμάτων τους (ανύψωση αντικειμένων με τη σκέψη (:), μαντεία, εύρεση χαμένων πραγμάτων, σπάσιμο λαμπτήρα με το νου (:), ανύψωση μέντιουμ χωρίς υποστήριξη κ.α.) ως εξωτερίκευση των εσωτερικών βιολογικών δυνάμεων, ως ξύπνημα των εν υπνώσει υποτίθεται ευρισκομένων μέσα μας ψυχικών δυνάμεων, ως κατοχή παραψυχολογικών ικανοτήτων που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη και που όλοι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτε ψευδέστερο τούτου. Αυτό φαίνεται: α) από τις συνεντεύξεις σύγχρονων μάγων που ανασκευάζουν την «επιστημονικότητα» των δυνάμεων τους και τις αποδίδουν στον αόρατο και καταχθόνιο κόσμο των πνευμάτων, β) από τη δογματική διδασκαλία της μαγείας που είναι εντελώς αντιχριστιανική (περιέχει ειδωλολατρία, Ινδουισμό, ξόρκια, μετενσάρκωση, διαλογισμό, τηλεπάθεια, πνευματισμό κ.α.), και γ) από τη διεθνή ψυχιατρική στατιστική, σύμφωνα με την οποία το 90% των μάγων και πνευματιστών επισκέπτονται πολύ συχνά τον ψυχίατρό τους ή καταλήγουν στα άσυλα ανιάτων.

Τα παιδιά μας μούντουν σιγά-σιγά και με ευχάριστο τρόπο, μέσω αναγνωσμάτων, τηλεοπτικών εκπομπών, κινηματογραφικών έργων, video-clips κ.λπ. σε έναν κόσμο μαγείας, αποκρυφισμού, σεξολαγνείας και βλασφημίας. Η Νέα Εποχή τα διδάσκει ότι όλοι είμαστε στην ουσία μας θεοί και δεν χρειαζόμαστε τον πραγματικό Θεό, ότι υπάρχουν «Δυνάμεις» στη φύση που μπορούμε να εξασκήσουμε με κατάλληλες τεχνικές, ότι οντότητες με υπερφυσικές δυνάμεις και πνευματικοί εξωγήινοι «διδάσκαλοι» μπορούν να μας κάνουν «κανάλια» και να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους μέσα από εμάς, ότι ο διαλογισμός και η γιόγκα μπορεί να αντικαταστήσουν καλλίτερα την χριστιανική προσευχή, ότι ο Χριστός δεν είναι ο μόνος ενσαρκωμένος Θεός, αλλά μια από τις πολλές ενσαρκώσεις θείων όντων, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξόρκια και αποκρυφιστικά σύμβολα για όποιο σκοπό θέλουμε και ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, παρά μόνο αιθέρια πνεύματα που ταξιδεύουν στους αιώνες και συνεχώς χρησιμοποιούν διαφορετικά σώματα για να υλοποιηθούν.

Η φιλολογία της Νέας Εποχής κατακλύζει όλο και περισσότερο τα παιδιά μας με ιστορίες σχετικές με οραματισμούς, μεταφυσικά όνειρα, μαντείες και θεραπείες μέσω απόκρυφων δυνάμεων. Στα

πλαίσια αυτά οι επίδοξοι κερδοσκόποι γκουρού κερδίζουν έδαφος και οι Νεοεποχίτες ιερείς αλλότριων θεών παραμυθιάζουν τους νέους μας με υποσχέσεις αυτοφώτισης, αυτοσωτηρίας και ψυχικής ηδονής.

Ο Phil Phillips επισημαίνει πολύ εύστοχα: «Όταν το παιδί φτάσει στην εφηβεία, αν οι γονείς του δεν του έχουν ενσταλάξει τις χριστιανικές αξίες και την πίστη, θα γνωρίζει πολύ περισσότερα για τον αποκρυφισμό από όσα θα γνωρίζει για τον Θεό» [Tex Marrs, «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - Τα σκοτεινά μυστικά της», εκδ. Μπίμπης, σελ. 225].

Οι γονείς φαίνεται πραγματικά να αρέσκονται στην ιδέα ότι τα παιδιά τους, τα οποία δεν αγαπούσαν καθόλου το διάβασμα, τώρα διαβάζουν μετά μανίας το νέο τους ήρωα. Αυτά που δεν γνωρίζουν όμως είναι: ότι το 1/3 από τις πρακτικές των βιβλίων του Πότερ βασίζονται σε αυθεντικό αποκρυφισμό, ότι η διεθνής ειδωλολατρία έχει χειροκροτήσει τις εκδόσεις του νέου ήρωα, ότι το διαδίκτυο είναι γεμάτο από σατανιστικές ιστοσελίδες, ότι στο εξωτερικό πολλοί σύλλογοι έχουν ζητήσει την απόσυρση των βιβλίων της ζάμπλουτης πλέον συγγραφέως, Τζόαν Ρόουλινγκ, με την αιτιολογία του αποκρυφιστικού βιβλίου, και ότι χριστιανικές οργανώσεις ανά τον κόσμο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Υπενθυμίζουμε στους αγαπητούς γονείς και εκπαιδευτικούς ότι: «η παραπληροφόρηση, συχνά εσκεμμένη, οργιάζει και παριστάνει το κακό για καλό και το μαύρο για άσπρο, όπως μας λέγει και η Αγία Γραφή... Γίνεται φανερό ότι η Ρόουλινγκ έχει σκοπό να ξεγελάσει τα παιδιά .... παρουσιάζοντάς τους το Χάρι Πότερ ως πρότυπο και ήρωα... Ο μικρός μάγος έρχεται σε μια εποχή που τα παιδιά μας ζητούν πρότυπα για να πορευτούν μέσα στη ζωή με εφόδια χρήσιμα τόσο για τα ίδια όσο και για την κοινωνία μας. Ένα ζωντανό πρότυπο από το οποίο έχει ανάγκη η εποχή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και Σωτήρας όλου του κόσμου, που πρώτος δίδαξε την αγάπη, τη συγγνώμη και την υπομονή» (Αθ. Νεοφώτιστος, επίτιμος πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελληνίας Ένωσης Γονέων, στο περιοδ. «Διάλογος», τ. 32, σελ. 41-42). Η ευθύνη μας είναι τεράστια. Οι αθώες παιδικές ψυχές έχουν ανάγκη άδολης, αγνής και ανιδιοτελούς μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Ας μην τους την στερήσουμε. Ας μην την διαστρεβλώνουμε. Ας μην την αντικαθιστούμε με βρώμικες πηγές, ρυπαρά αναγνώσματα, φτηνό ποιοτικά βιβλίο και ανάλογη τηλεθέαση. Ας συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην ψυχοσωματική υγεία των παιδιών μας. Ας προσέξουμε πριν είναι πολύ αργά!

Πηγή: [http://orthodoksi-pisti223.blogspot.com/2010/03/blog-post\\_3178.html](http://orthodoksi-pisti223.blogspot.com/2010/03/blog-post_3178.html)

## Εκκλησία και μάγια - Αποσπάσματα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου

Μαγεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να υποτάξει βίαια στον εαυτό του όσα επιθυμεί, να εξουδετερώσει κάθε αντίθετη δύναμη, να πληροφορηθεί τα μέλλοντα και να επιτύχει ό,τι θέλει. Η μαγεία είναι ανθρώπινη επινόηση και ανεπτυγμένη τεχνική που διδάσκεται και μαθαίνεται. Στο χριστιανικό χώρο η μαγεία ονομάζεται θρησκεία του διαβόλου. Αν και σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού και σύμβολα Θρησκευτικά, δεν έχει όμως καμία σχέση με την άπειρη αγάπη του Θεού, η οποία εκδηλώνεται αδιάκριτα προς όλους και δεν εκβιάζεται από κανένα.

Η μαγεία διακρίνεται σε λευκή και μαύρη. Με τη λευκή επιδιώκεται κάτι θετικό, ενώ με τη μαύρη κάτι βλαβερό και καταστρεπτικό. Και **στις δύο περιπτώσεις γίνονται επικλήσεις του σατανά** και ενεργούνται πράγματα φρικτά, μπροστά στα οποία κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος φρίττει. Η μαντεία είναι συγγενής με τη μαγεία. Στη μαντεία με τη βοήθεια των πονηρών πνευμάτων προσπαθεί να διαρρήξει τον μυστηριώδη χώρο του μέλλοντος ή του κρυμμένου και να διαγνώσει μελλοντικά γεγονότα, ή χαμένα αντικείμενα. Οι κυριώτερες μέθοδοι της μαντείας είναι :

1. Η ονειρομαντεία
2. Η νεκρομαντεία, κατά την οποία μέσω του υπνωτισμού επιδιώκεται επικοινωνία με το πνεύμα του νεκρού,
3. Η οιωνοσκοπία, που δίνει σημασία στο πέταγμα και τις φωνές των πουλιών
4. Η αερομαντεία και η αστρολογία, οι οποίες ασχολούνται με τις κινήσεις των άστρων και άλλα φαινόμενα
5. Η ραβδοσκοπία η οποία με τη βοήθεια μια «μαντικής» ράβδου επιδιώκει την ανεύρεση απωλεσθέντων αντικειμένων ή προσώπων
6. Η χειρομαντεία, η οποία μελετά τις γραμμές του χεριού
7. Το κοίταγμα στο μαγικό καθρέπτη, το άκουσμα από κοχύλια αποκαλυπτικών φωνών, τα χαρτιά, ο καφές κλπ.
8. Η γοητεία. Οι γόητες είναι μάγοι που επικαλούνται με θρήνους και φωνές επάνω στους τάφους τα πνεύματα, ώστε να κάνουν κακό σε κάποιους ανθρώπους
9. Η γητεία. Οι γητευτές μαζί με τις επικλήσεις των δαιμόνων σμίγουν και ψαλμούς του Δαβίδ, ονόματα αγίων, του Χριστού και της Παναγίας.
10. Η επασιδία. Οι επασιδοί με επωδές και καλέσματα βάζουν τους δαίμονες να δέσουν τα θηρία (λύκους αρκούδες κλπ), ώστε να μην βλάψουν τα ζώα. Επασιδοί είναι και αυτοί που δένουν τα αντρόγυνα.
11. Η φαρμακεία. Οι φαρμακοί με τη μαγική τους τέχνη κατασκευάζουν φάρμακα για να σκοτίσουν τον εγκέφαλο, ή να ελκύσουν στη σαρκική αγάπη κάποιον που επιθυμούν.
12. Η πυροβασία. Οι πυροβάτες πατούν πάνω σε αναμμένα κάρβουνα. Παλαιότερα

κρατούσαν και εικόνες αγίων, έτρεχαν σαν μανιακοί στα βουνά και επιδίδονταν σε διάφορες μαντείες.

13. τα οράματα. Οι οραματίστριες λένε ότι επικοινωνούν με το Θεό, την Παναγία και τους αγίους και λαμβάνουν οδηγίες για τη θεραπεία των ασθενών. Πρόκειται για πανούργους αγύρτες που εκμεταλλεύονται τους αφελείς.

Σύμφωνα με μαρτυρία μιας πρώην μάγισσας, που την ονόμαζαν σαν «βασιλίτσα της μαύρης μαγείας», της Doreen Irvine, οι μάγισσες της μαύρης μαγείας έχουν μεγάλη δύναμη και δεν πρέπει να τις παίρνει κανείς στα ελαφρά. Μπορούν να επικαλεστούν δυνάμεις του σκότους για να προστρέξουν σε βοήθειά τους. Συχνά ανοίγουν τάφους, παίρνουν πτώματα και τα θυσιάζουν στο σατανά. Μπαίνουν σε εκκλησίες, καίνε τις γραφές και τα βιβλία που περιέχουν προσευχές, βεβηλώνουν χριστιανικούς οίκους λατρείας, αφήνουν πίσω τους σύμβολα μαγείας και ραντίζουν τα μνήματα, τους τοίχους κλπ με αίμα κασίκας. Οι μάγισσες αυτές έχουν τη δύναμη να ρίξουν επάνω σε κάποιον μια κατάρα που να φέρει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή του (μέχρι και θάνατο). Οι μάγισσες της μαύρης μαγείας και οι σατανιστές πιστεύουν πως στη μεγάλη μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό, στο τέλος θα νικήσουν οι δυνάμεις του κακού και του σκότους. Πιστεύουν ότι ο Εωσφόρος θα νικήσει τον Ιησού Χριστό και θα πάρει πάλι τη θέση που είχε. Η κόλαση γι αυτούς δεν είναι τόπος βασάνων αλλά ένας τόπος απεριόριστης απόλαυσης, όπου όλες οι επιθυμίες τους θα ικανοποιούνται. Όσο χειρότερος είναι, τόσο το καλύτερο. Αυτό είναι το σύνθημά τους. **Όλοι όσοι παραδίδονται στο δρόμο της μαύρης μαγείας χάνουν την καθαρότητα του λογικού τους και πολύ συχνά τρελαίνονται.** Το καλό ονομάζεται κακό. Όλα διαστρεβλώνονται και παραποιούνται πλήρως.

## ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ

Για όσους έχουν υποστεί την επήρεια μαγικών δυνάμεων, είναι μεν δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να ελευθερωθούν από την τυραννία του διαβόλου. Βασική προϋπόθεση για την απόταξη των πονηρών επηρειών **είναι η μετάνοια**. Με τα δάκρυα της μετάνοιας, όπως με το αγιασμένο νερό του βαπτίσματος, καθαρίζεται η ψυχή και το σώμα από την αμαρτία, αποτάσσεται ο σατανάς και επιστέφει ο αμαρτωλός άνθρωπος στο Χριστό. **Χωρίς γνήσια εξομολόγηση, οι ευχές και οι Λειτουργίες καθίστανται ανενεργές.**

Η νηστεία και η προσευχή είναι όλα πνευματικά, τα οποία συνιστά ο ίδιος ο Χριστός : «Τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξελθείν ει μη εν προσευχή και νηστεία» (κατά Μάρκον, κεφ θ' στιχ 29). Με τη νηστεία εξαγνίζεται το σώμα και βοηθείται η ψυχή στην εκρίζωση των παθών.

**Απόσπασμα από το έντυπο του Ι. Ναου Αγίου Δημητρίου με τίτλο : «Μάγοι και εξορκιστές»**

Καθήκοντα Χριστιανού : Οι Χριστιανοί που νομίζουν ότι έχουν βασκαθεί ή τους έχουν κάνει μάγια, πριν καταφύγουν στις ευχές της Εκκλησίας, **οφείλουν να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν, να νηστεύσουν και να κοινωνήσουν. Και αυτό με κάθε ειλικρίνεια.** Ο Χριστός ως καρδιογνώστης, γνωρίζει τις προθέσεις και τα κίνητρά τους. Βοηθά οπωσδήποτε εφόσον ο πάσχων πιστός δείξει ειλικρινή επιστροφή, αληθινή μετάνοια και πραγματική μεταστροφή, και όχι υποκριτικά και φαινομενικά, μέχρι να λάβει αυτό που θέλει και μετά να επιστρέψει στην προηγούμενη άτακτη ζωή. Σε αυτήν την περίπτωση εγκαταλείπεται από τη Χάρη του Θεού τελείως, επιστρέφει ο διάβολος μετά επτά δαιμονίων και γίνονται τα έσχατα χειρότερα των πρώτων.

Πηγή: <http://athonite.gr/forum/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=953>