



Χριστούγεννα στην Βηθλεέμ: Απαγορευμένος ο Σταυρός

Για τον φόβο των ισλαμιστών φονταμενταλιστών, τα εργαστήρια κλωστοϋφαντουργίας στη Χεβρώνα και την Ιερουσαλήμ, παράγουν και πωλούν μπλουζάκια και άλλα προϊόντα που απεικονίζουν την εκκλησία της Γεννήσεως χωρίς το σταυρό. Οι διακρίσεις κατά των χριστιανών και η οικονομική κρίση αναγκάζουν τους χριστιανούς να φύγουν από τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ. Υπάρχει κίνδυνος να δούμε ένα μέλλον χωρίς Χριστιανών στους Αγίους Τόπους. Συνέντευξη με τον Samir Qumsieh, διευθυντή του καθολικού τηλεοπτικού σταθμού στη Βηθλεέμ 'Al-Mahed Nativity'.

Αυτά τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, ο σταυρός έχει απαγορευθεί από τα σουβενίρ για τους τουρίστες και τους προσκυνητές στους Αγίους Τόπους. Ορισμένα εργαστήρια κλωστοϋφαντουργίας στην Ιερουσαλήμ και την Χεβρώνα έχουν αρχίσει να εκτυπώνουν και να πωλούν μπλουζάκια που απεικονίζουν την Εκκλησία της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, **χωρίς τον σταυρό**. Λόγω της αύξησης του ισλαμικού φονταμενταλισμού στα παλαιστινιακά εδάφη, ο σταυρός αφαιρέθηκε επίσης, από τα t-shirts των ποδοσφαιρικών ομάδων. Σε συνέντευξη στο AsiaNews, ο **Samir Qumsieh**, δημοσιογράφος και διευθυντής του καθολικού τηλεοπτικού σταθμού 'Al-Mahed Nativity TV' στη Βηθλεέμ, είπε: "Θέλω να ξεκινήσει μια εκστρατεία που θα παρακινήσει τους πολίτες να μην αγοράζουν τα προϊόντα αυτά - λέει - γιατί η κατάργηση του σταυρού είναι μια προσπάθεια εκφοβισμού κατά των Χριστιανών, είναι σαν να λέμε ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε ποτέ. "



Όπως κάθε χρόνο, χιλιάδες συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρχών, πιστοί και τουρίστες από όλη τη γη, συνωστίζονται στην Εκκλησία της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ για τη λειτουργία τα μεσάνυχτα της 24ης Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την εορτή από τον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ όπου παρίστανται ανώτατοι αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Qumsieh λέει ότι ο πληθυσμός ζει αυτές τις μέρες με χαρά, αλλά η κατάσταση για τους Χριστιανούς είναι ακόμα δραματική. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο διάλογος των τελευταίων ετών μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών και Εβραίων δεν έχει αλλάξει την κατάσταση.

"Στους Αγίους Τόπους - είπε ο Qumsieh - η μετανάστευση των χριστιανών αυξάνεται, έστω και αν οι αρχές αρνούνται να δώσουν ακριβείς αριθμούς. Κάθε μέρα υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν για άλλες χώρες. Ως Χριστιανοί, ζούμε με μια συνεχή αίσθηση φόβου και αβεβαιότητας, και αν ζεις σε διαρκή ένταση και απαισιοδοξία δεν μπορείς να κάνεις σχέδια για τίποτα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «οι άνθρωποι φεύγουν, επειδή δεν υπάρχει καμία εργασία και η κυκλοφορία είναι περιορισμένη υπό ισραηλινό έλεγχο.» Άλλοι παράγοντες είναι τα εσωτερικά προβλήματα της Παλαιστίνης, όπως η σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ, η οποία έχει επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση. Ο Qumsieh επισημαίνει ότι μεταξύ του 2002 και του 2010, ο χριστιανικός πληθυσμός της Βηθλεέμ **μειώθηκε από άνω των 18 χιλιάδες που ήταν, στα 11 χιλιάδες άτομα.** Στη Γάζα,



αφότου η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία το 2006, οι Χριστιανοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 3.200 άτομα, **από 5.000 που ήταν σε λιγότερο από 1.800, το 2010.** Μόνο **15.400 Χριστιανοί (το 2% του πληθυσμού) ζουν στην Ιερουσαλήμ,** όπως αναφέρεται σε μελέτη από το Ινστιτούτο της Ιερουσαλήμ για τις Ισραηλινές Σπουδές. **Είναι κατά 50% λιγότεροι από τους 31.000 εγγεγραμμένους κατοίκους που υπήρχαν το 1948, όταν οι χριστιανοί αντιπροσώπευαν το 20% του πληθυσμού της πόλης.**

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι εάν αυτή η φυγή συνεχιστεί δεν θα υπάρχουν πια καθολικοί στους Αγίους Τόπους και ότι μια μέρα ο Ναός της Γεννήσεως θα μπορούσε να μετατραπεί σε μουσείο. "Εάν δεν υπάρχουν περισσότεροι χριστιανοί στους Αγίους Τόπους - λέει - τότε δεν θα υπάρχουν πλέον, Χριστιανοί οπουδήποτε."

Εν τω μεταξύ, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη να διευκολύνουν την διέλευση των Χριστιανών προσκυνητών στα σημεία ελέγχου. Ο στρατός έχει επίσης διανείμει ένα φυλλάδιο που εξηγεί τη σημασία των Χριστουγέννων για τους Χριστιανούς και προτρέπει τους στρατιώτες να αποφεύγονται τις άσκοπες συζητήσεις και τα εμπόδια στα σύνορα με τη Δυτική Όχθη.

Πηγή: <http://redskywarning.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%B9%CF%89%CE%B3%CE%BC%CE%BF%CE%AF%20%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91>