

Επιστροφή στις ενότητες: [Ερωτήσεις](#)

**Γιατί αντί να κάνετε
ειρήνη με τους
Παγανιστές τους
πολεμάτε τόσο σκληρά;**

**Αν δεις κάποιον να αμύνεται εναντίον ενός κακοποιού θα του
επιπλήξεις επειδή αμύνεται;**

Αυτό το ρωτούν άνθρωποι με δεδομένο ότι απευθύνονται προς δύο θρησκείες, που βρίσκονται σε πόλεμο και μίσος μεταξύ των μελών τους. Θεωρούν δηλαδή ότι απευθύνονται σε δύο διαφορετικές "ιδεολογίες", που πρέπει να κάνουν ειρήνη και να τα βρουν. Όμως αυτό το δεδομένο, δυστυχώς (ή ευτυχώς) δεν είναι αληθές.

Ενώ οι Νεοπαγανιστικές ομάδες αποτελούν θρησκείες, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι θρησκεία με τη συνήθη έννοια του όρου, αλλά [μέθοδος ψυχοθεραπείας](#) και Αποκάλυψη Θεού. Οι Νεοπαγανιστές στηρίζονται σε θεωρίες ανθρώπινες, ενώ οι Ορθόδοξοι στην αποκάλυψη του Ιδίου του Δημιουργού του σύμπαντος. Άρα δεν είναι δυνατόν να βάζουμε αυτά τα δύο σε ένα τσουβάλι ως "ίσα". Όπως δεν είναι δυνατόν να αξιώνει ένας τσαρλατάνος, από τον Ιατρικό Σύλλογο, ίση αντιμετώπιση με έναν γιατρό. Θέλουμε να πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται η αλήθεια με το ψέμα ή έστω την πιθανολογία.

Πέρα από την καθαρά υποθετική και μυθολογική υφή της Παγανιστικής θρησκείας, υπάρχει και άλλο ένα θέμα για το οποίο δεν πρέπει να γίνεται η σύγκριση αυτή: Ενώ η Ορθοδοξία στηρίζεται ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ο

Νεοπαγανισμός στηρίζει την πολεμική του προς την Ορθοδοξία [ΣΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ](#). Επειδή η αλήθεια δεν είναι δυνατόν να πληγεί με κανένα μέσο, προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να την πλήξουν ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ. Με ψευδείς κατηγορίες εναντίον των αγίων, της Εκκλησίας, του Χριστού, του Θεού, της Αγίας Γραφής, της ιστορίας... Κάθε τομέας ανθρώπινης γνώσης, ακόμα και οι επιστήμες, διαστρέφονται από αυτούς τους ανθρώπους, για να προωθήσουν τις απόψεις τους. Έτσι και ο χαρακτήρας των ιστοσελίδων, τόσο του Ανώνυμου Απολογητή και άλλων, όσο και της δικής μας, είναι ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ. Δεν κάνουμε επίθεση εναντίον απλά «μιας άλλης κοσμοθεωρίας», αλλά εναντίον ΕΣΚΕΜΜΕΝΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, που στόχο έχει να παραπληροφορήσει τους Έλληνες.

Με το να ζητάει λοιπόν κάποιος «ειρήνη», ανάμεσα σ' εμάς και σε αυτούς, είναι σαν να ζητάτε «μέση λύση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους», μεταξύ «απάτης και ειλικρίνειας». Μα είναι αυτό ποτέ δυνατόν; Είναι ποτέ δυνατόν να συμβιώσει το φως με το σκοτάδι; Όταν το φως ανάβει, το σκοτάδι πλήττεται θανάσιμα και διαλύεται. Μόνο αν πάψουμε να εκθέτουμε τα ψεύδη τους, θα μπορέσει να υπάρξει (από την πλευρά μας μόνο) ειρήνη. Αυτό όμως θα ισοδυναμεί με ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ. Θα ισοδυναμεί με συσκότιση!!! Με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ που επιχειρείται από τον Νεοπαγανισμό.

Τι θα κάνουμε λοιπόν; Θα εξισώσουμε τον συκοφάντη με τον συκοφαντούμενο; Θα εξισώσουμε τον θύτη με το θύμα; Θα νομιμοποιήσουμε τους ψεύτες και τους απατεώνες; Θα πούμε: «Καλά τα λέτε, πέστε κι άλλα ψέματα»; Όχι φυσικά! Η αλήθεια ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ, όσο κι αν αυτό είναι επώδυνο για τους συκοφάντες.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο αδίστακτοι, που ενώ [δίωκαν και σκότωναν](#) εκατομμύρια Χριστιανούς (και όχι μόνο), επί τρεις αιώνες, σήμερα αντί να ντραπούν, ψεύδονται ασύστολα ότι δήθεν οι Χριστιανοί τους... δίωξαν! Φωνάζει ο κλέφτης να φοβάται ο νοικοκύρης! Οι φονιάδες

κατηγορούν τα θύματα! Είναι δυνατόν να κάνει κανείς ειρήνη με τέτοιου είδους ανθρώπους;

Μήπως άραγε δεν κάναμε υπομονή επί 20 χρόνια στις επιθέσεις τους; Μήπως σταμάτησαν τις συκοφαντίες όταν τις αφήναμε αναπάντητες, με μακροθυμία; Όχι φυσικά! Όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά γίνονταν όλο και πιο θρασείες και πιο προκλητικοί, και πιο εχθρικοί. Και χιλιάδες συμπολίτες μας, παραπληροφόρηθηκαν, ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΕΙΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΗΣΑΜΕ για 20 χρόνια! Ε, λοιπόν, και η υπομονή έχει όρια. Είναι μάλιστα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της αλήθειας, να διαλύει το ψέμα και να το εκθέτει. Είναι υποχρέωση του φωτός, να διαλύει το σκότος. Είναι υποχρέωση της δικαιοσύνης, να εκθέτει την αδικία και το ψέμα. Είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου, να συντάσσεται ΔΥΝΑΜΙΚΑ ενάντια στην παραπληροφόρηση και την διαστρέβλωση της ιστορίας και της αληθείας.

Ο Χριστός ήλθε εδώ για να χαλάσει τα έργα του Διαβόλου: «εις τούτο εφανερώθη ο υιος του Θεού ίνα λύση τα έργα του διαβόλου» (Α΄ Ιωάννου 3/γ: 8). Ομοίως κι εμείς, το έργο του Χριστού συνεχίζουμε. Οφείλουμε να δείξουμε την αλήθεια στους συναθρώπους μας, ώστε να μην πλανηθούν σε μια θρησκεία απωλείας, που εγλωβίζει τους ανθρώπους στο μίσος, το ψέμα και την απώλεια, μακριά από την αγάπη του Θεού. Και αν εμείς κάνουμε το καθήκον μας, είναι ευθύνη του καθενός μετά, αν θα δεχθεί τον Χριστό ή το σκοτάδι του Παγανιστικού μεσαίωνα. Σε όποιον γνωρίζει το καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία. Και εμείς, δεν μπορούμε να μην προειδοποιήσουμε για όσα γνωρίζουμε.

Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο που απευθυνόμαστε σε αυτούς:

Όταν αντιπαρατίθεται σε ανθρώπους που κινούνται με ΔΟΛΟ, δεν είναι πάντα σκόπιμη η συμπεριφορά η μειλίχια. Υπενθυμίζουμε μερικές φράσεις του ιδίου του Χριστού και των αποστόλων, προς ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν με το καλό: «Αλλοίμονό σας Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές», «(ο Σατανάς) ψεύτης είναι, και πατέρας του

ψεύδους», «να ευνουχισθούν όσοι σας ταράζουν», «αυτοί είναι άνυδρα σύννεφα, τεμπέληδες κοιλιόδουλοι», «είναι συναγωγή του Σατανά», κλπ.

Η μειλιχιότητα αρμόζει σε ανθρώπους που έχουν καλή προδιάθεση. Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους ΔΟΛΙΟΥΣ και ΕΚ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΕΣ, που εκούσια διαστρέφουν τα γεγονότα και τα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να τους χαϊδεύεις. Εκεί οφείλεις να ξεσκεπάσεις το δόλο και την απάτη, ώστε τα θύματά τους να καταλάβουν από ποιους έχουν πλανηθεί, και να προστατευθούν. Γιατί αν δεν διαφωτίσεις το θύμα, είσαι με την ανοχή σου συνεργός του θύτη.

Στις ιστοσελίδες μας, αποφεύγουμε να μιλάμε με υποτιμητικό τρόπο προς τα θύματα, αλλά ΠΑΝΤΑ προς τους θύτες απευθύνουμε προσβλητικό λόγο. Προς τους ηγέτες και τους σκαπανείς της αντιχριστιανικής προπαγάνδας. Προς τα θύματα (όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό), προσπαθούμε να είμαστε πάντα μειλίχιοι και συγκαταβατικοί. Άντε να τους κοροϊδέσουμε λίγο, ΓΙΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟ, για να δουν πόσο υποτιμούν τη νοημοσύνη τους, με την επιλογή μιας (όχι μόνο αστείας, αλλά και) δόλιας και συκοφαντικής θρησκείας. Μήπως και έρθουν στα συγκαλά τους. Αυτό το σκοπό έχουν και οι ενότητες του "χιούμορ" στις σελίδες μας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της τακτικής μας, κάθε τόσο αρκετοί άνθρωποι προσεγγίζουν την Ορθοδοξία, από όλους τους χώρους των αιρέσεων που εκθέτουμε, επικοινωνώντας μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι λάθος η τακτική μας.

Θα συμφωνήσουμε, ότι θα προτιμούσαμε έναν πιο γλυκό τρόπο. Και υπάρχουν άρθρα μας που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό. Όμως χρειάζονται και τα δύο. Ανάλογα σε ποιον απευθύνεσαι. Μερικοί για να ξυπνήσουν πρέπει να τους ταρακουνήσεις. Μερικοί ξυπνούν μόνο με ένα χάδι. Και τα δύο χρειάζονται.

Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά για να την επαινέσουμε. Δεν χρειάζεται να στηρίζεται αυτός ο έπαινος σε ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΨΕΥΔΗ και ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ. Οφείλουμε

λοιπόν να διαφυλάξουμε την ιστορική αλήθεια, και τη Χριστιανική πίστη του λαού μας από του ψεύτες που καπηλεύονται την Ελληνικότητα. Και θα τιμήσουμε όσα αξίζουν, ενώ όσα δεν αξίζουν θα τα εκθέσουμε χωρίς φειδώ.

Αν δείτε προσεκτικά τα άρθρα μας, θα αντιληφθείτε ότι και τεκμηριωμένα είναι, και αρχαίες πηγές έχουν. Και έχετε επίσης υπόψιν σας ότι αυτά που γράφουμε είναι ακόμα πολύ ελάχιστα μπροστά στο βαθμό της βαρβαρότητας του Παγανισμού, και του κακού που έκανε στη χώρα σε όλες τις εποχές, (έμμεσα ή άμεσα), και στα όσα θα δημοσιεύσουμε ακόμα.

Τα παραπάνω, πρέπει ο καθένας να τα καταλάβει και να τα συνειδητοποιήσει. Να είναι ευαισθητοποιημένος στην αξία της αλήθειας και της σωστής πληροφόρησης. Και είμαστε σίγουροι ότι όταν θα δει ένας λογικός άνθρωπος επαρκώς το βαθμό της απάτης των Νεοπαγανιστών, θα συμφωνήσει μαζί μας, «ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» που αποτελούν τους [ανύπαρκτης ηθικής "θεούς"](#) τους (Εφεσίους 6/ς: 12). "Θεούς" που πλάθουν τους πιστούς τους "καθ' ομοίωσίν τους".

Δημιουργία αρχείου:1-2-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 1-2-2005.

[ΕΠΑΝΩ](#)