

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΕΓΧΟΛΗΤΙΟΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ - ΔΟΓΜΑ - ΜΑΡΤΥΡΙΣ

οἰκτιρῶν καὶ ἐλεῶν ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος·
οὐκ εἰς τέλος ὀρίσθησεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μνησθεῖ
οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν,
οὐδὲ κατὰ τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν ἀνταπεδῶκεν ἡμῖν

Άγιος Νεκτάριος | Εἰς Μνημόσυνον | Μετὰ θάνατο ζωὴ | Ἐξέλιξη ἢ Δημιουργία; | Ἱεροποστολή | Διάλογος | Ἱστολόγιο | Βιβλιοπροτάσεις | Ράδιο & TV | Ἰστοτόποι

Θεματολογία

- ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- ΑΙΡΕΣΗ
- ΠΑΠΙΣΜΟΣ
- ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ
- ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
- ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ
- ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ
- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
- ΛΑΤΡΕΙΕΣ - ΣΕΚΤΕΣ
- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
- «ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ»
- ΝΗΠΤΙΚΑ
- ΠΑΤΕΡΙΚΑ
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ
- ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΠΙΣΤΗ
- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΑ
- ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
- ΨΥΧΟΦΕΛΗ
- ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

Αρχική \ Θεματολογία \ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ \ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ \ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ Π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ

Π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ - ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΑΘΗΝΑ 1997 (4^η ΕΚΔΟΣΗ)



αρχιμ. Δανιήλ Γουββελίς



Οι μεντιουμιστικές ομάδες ταυτίζουν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με τα μέντιουμ του αποκρυφισμού και υποστηρίζουν πως και οι προφήτες ήσαν ένα είδος μέντιουμ.

Στον πνευματισμό τα μέντιουμ λογίζονται **μεσάζοντα ανάμεσα στον δικό μας κόσμο και στον πνευματικό κόσμο** και πιστεύεται πως χωρίς τα μέντιουμ δεν είναι δυνατή η επικοινωνία. Όμως η θέση αυτή είναι για κάθε πιστό απαράδεκτη, γιατί η κοινωνία ανάμεσα στην στρατευόμενη και στην θριαμβεύουσα Εκκλησία πραγματοποιείται **πάντοτε εν Χριστώ**, αφού, όπως πιστεύουμε, όλοι είμαστε ενωμένοι στο Σώμα του Χριστού, εις εν Χριστώ και αλλήλων μέλη. Γι' αυτό και **δεν υπάρχει μεσίτης ή μεσάζων έξω από τον Χριστό** (Α' Τιμ. β' 5).

Ακόμη υπάρχει **διαφορά στον τρόπο κλήσης** ενός προφήτη. Ο προφήτης δεν είναι αυτόκλητος. Αντίθετα **η ανταπόκρισή του είναι καρπός της θείας εντολής, όχι ελεύθερας προαίρεσης**. Ο Μωυσής εκφράζει σοβαρές αντιρρήσεις στην κλήση του «*τις εμὶ ἐγώ· εἴν μὴ πιστεύωσά μοι, μηδὲ εἰσακούσασαι τῆς φωνῆς μου, ἐροῦσά γαρ, ὅτι οὐκ ἔσται σοὶ ὁ Θεός, τί ἐρώ πρὸς αὐτούς, δέομαι, Κύριε, οὐκ ἰκανός εἰμι... προχειρίσαι δυνάμενον ἄλλον, ὃν ἀποστείλῃς*» (Ἐξοδ. γ' 11. δ' 1.10.13).

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα μέντιουμ. Έτσι για το μέντιουμ Kevin Ryerson από τις ΗΠΑ αναφέρεται πως από μικρό παιδί ενδιαφέρετο για υπερφυσικά φαινόμενα και μελετούσε βιβλία παραψυχολογίας και μεταφυσικής, με στόχο το Channelling. Το ότι έγινε μέντιουμ δεν ήταν δηλαδή κάτι ξαφνικό, αντίθετο με τη θέλησή του, αλλά ήταν ένα είδος ελεύθερης επιλογής του επαγγέλματος του μέντιουμ. Στις διαφημίσεις των τηλεφωνικών μας καταλόγων αναφέρεται πολλές φορές η προσφορά: «*Οι ἔχοντες ἐμφυτον δύνανται, δύνανται να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους*» (διπλώματα)!

Ο αληθινός προφήτης έχει τη συναίσθηση της μηδαμινότητάς του που φθάνει μέχρι τα όρια της απόγνωσης «*Ἠπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην, ἐκράτησας καὶ ἠδυνάσθης· ἐγενόμην*

Αρχική | Site map | Επικοινωνία

English

Αναζήτηση

Τὰ νέα μας

ΑΛΗΘΙΝΑ PARTY ΒΡΥΚΟΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ:
Συνήθως πίνουμε από το λαιμό, το στήθος, τα κέρα ή τα πόδια. Φοράω κοφτερά δόντια για να μπορέσω να τρυπήσω το δέρμα. Νιώθω σαν πραγματικός βρικόλακας...

ΤΟ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ. :
Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου υπέρ των μεταμοσχεύσεων. Ο Πατριάρχης Σερβίας ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι.Μ.ΓΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ» ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ:
Μέ φυλλάδιο πού διανεμήθηκε τίς τελευταίες ημέρες σέ ...

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΘΕΙΣΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ:
Επειδή μου γράφετε να σας γράψω, εάν πρέπει να τιμάτε τον Άγιον Νεκτάριον ή όχι, κατόπιν των όσων γράφει η Ηγουμένη εις το βιβλίον της και επειδή είμαι Πνευματικός...

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ:
Όταν θελήση να σου στείλη τα βάσανα σε ειδοποιεί και ως αγγελιαφόρον σου στέλνει ανάλογον χάριν. Ως να σου λέγη: Γίνου έτοιμος...

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΙΑΣ:
Πράγματι, το κίνητρο τού Ιούδα, προκειμένου να προδώσει το Χριστό, φαίνεται να μην ήταν μόνο τα ...

ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ: ΟΙ ΖΗΛΩΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ! ΘΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!:
Την εγκύκλιον την διάβασα εγώ, διότι ο γέροντας ούτε να τη διαβάσει δεν δέχτηκε ...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ (1831-1905):
Φιλόσοφος και ηθικολόγος, λαϊκός ιεροκήρυκας με πλατιά ακτινοβολία και ηγέτης αφηνιστικού κινήματος στην μετεπανάστατική Ελλάδα. Γεννήθηκε στη Σίφονο...

εις γέλωτα, πάσαν ημέραν διετέλεσα μυκτηριζόμενος» (Ιερεμ. κ' 7). Διαφορετική είναι η έκφραση του μέντιουμ, γεμάτη έπαρση και θράσος. Η γλώσσα που συνηθίζεται είναι σαν την ακόλουθη, όπως χρησιμοποιείται για την αυτοδιαφήμιση μέντιουμ στον τηλεφωνικό κατάλογο:

«Προβλέπω και αποκαλύπτω τα πάντα. Επικοινωνώ με ζώντα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Σας μεταβιβάζω τη σκέψη τους και σας ενημερώνω περί των αισθημάτων και της υγείας των. Δύναμαι να σας περιγράψω τα χαρακτηριστικά των. Δια υποβολής (μεγάλης ισχύος πομπής δέκτη) βοηθώ στην επίλυση προβλημάτων και επαναφορά προσώπων! Ψυχοθεραπευτής-Αστρολόγος Κ.Σ. Πρόεδρος κ.τ.λ., Επίτιμος Διδάκτωρ... προσφέρω μαθήματα επαγγελματικά, οικονομικά, οικογενειακά... δέχομαι με ραντεβού 10.30 - 2.00 μ.μ. και 6.30 μ.μ. Καλλιδρομίου... τηλ...».

Τα μέντιουμ, ιδιαίτερα στο ονομαζόμενο Channelling, **συζητούν** προηγουμένως με τον πελάτη και μπορούν έτσι να προσδιορίσουν τις απαντήσεις που του χρειάζονται, με τον ισχυρισμό πως προέρχονται από τον πνευματικό κόσμο. Όμως ο αληθινός προφήτης δεν καταπιάνεται με προσωπικές υποθέσεις αλλά απευθύνεται σε ολόκληρο το λαό ή στους εκπροσώπους του και τους καλεί να επανέλθουν στη Διαθήκη του Κυρίου, να ενθυμηθούν τις συμφωνίες του Θεού.

Ο αληθινός προφήτης δεν ανοίγει επικείρηση παροχής υπηρεσιών, ούτε προσκαλείται από τους ανθρώπους' πορεύεται εκείνος προς αυτούς. Ένας αληθινός προφήτης δεν θα μπορούσε ποτέ να αυτοδιαφημισθεί:

«Μέντιουμ ψυχοθεραπεύτρια Κούλα Κ., Χειρομάντης διπλωματούχος Βασίλης δέχεται για οποιαδήποτε υπόθεση σας απασχολεί... Αμοίβεται μετά την επιτυχία (διαφήμιση στον τηλεφ. κατάλογο)». **Ένας αληθινός προφήτης δεν ζητάει αμοιβή!**

Ο αληθινός προφητικός λόγος είναι ανεπιθύμητος από εκείνους στους οποίους απευθύνεται και τους προκαλεί, δεν τους κολακεύει, **ούτε τους υπόσχεται αυτά που εκείνοι επιθυμούν**, αυτοδιαφημιζόμενος σαν τον αστρολόγο του τηλεφωνικού μας καταλόγου: Διεθνούς φήμης «Αστρολόγος Ισμαήλ Σαμπρή Ιμάρ Ογλού, ο Χότζας της Κομοτηνής, αριστούχος Ελληνικής Πνευματιστικής Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών, Prof. Διδάκτωρ Εφηρμοσμένης Ψυχολογίας και Παραψυχολογίας. Γνωρίζει: Το παρελθόν, το παρόν και το ΜΕΛΛΟΝ σας. Απαντά σε όλα σας τα προβλήματα, αισθηματικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, χαμένα πρόσωπα και ότι άλλο σας απασχολεί. Δέχεται: Από 1^{ης} έως 18 του μηνός, κάθε Τρίτη-Παρασκευή-Σάββατο και Κυριακή στην Κομοτηνή...».

Από 19 έως 23 του μηνός στη Θεσσαλονίκη... από 24 έως τέλη του μηνός στην Αθήνα...!

Το περιεχόμενο του μηνύματος του αληθινού προφήτη δεν είναι νέο αλλά παλαιό, που έχει λησμονηθεί είναι ο **λόγος της Διαθήκης** του Κυρίου, που λησμονήθηκε από τον **αποστάτη** άνθρωπο. Γι' αυτό και ο προφήτης απαιτεί από τον Λαό να πάρει θέση! Αντίθετα στον μεντιουμισμό το περιεχόμενο της πίστης και του θρησκευτικού μηνύματος δεν είναι σταθερό και προσδιορίζεται από **τις νέες αποκαλύψεις**, οι οποίες απολυτοποιούνται και πιστεύεται πως η προέλευσή τους είναι θεία.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ www.egolpion.com

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση
με υποχρέωση αναφοράς της πηγής προέλευσης.



ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΣ ΚΙ (Johrei - Mahikari - Reiki)

Κι σημαίνει «δύναμη ζωής», θείκη δύναμη, που ρέει παντού. Αυτή η δύναμη, λένε οι ομάδες αυτές, μπορεί να ανακαλυφθεί και να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του ανθρώπου...



είσοδος μελών

username

.....

Login

Google Ομάδες

Εγγραφή στην ομάδα ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

ΕΓΓΡΑΦΗ

Επισκεφτείτε την παρούσα ομάδα

Αρχική \ Θεματολογία \ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ \ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ \ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ

:: Άγιος Νεκτάριος :: Εις Μνημόσυμον :: Μετά θάνατο ζωή :: Εξέλιξη ή Δημιουργία :: Θεματολογία :: Επικοινωνία :: Ιεραποστολή :: Διάλογος :: Ιστολόγιο :: Βιβλιοπράξεις :: Ράδιο & TV :: Ιστότοπο ::

► Login Υπενθύμιση κωδικού RSS

active³ 4.7 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Όροι χρήσης