

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΕΓΧΟΛΗΤΙΟΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ - ΔΟΞΙΑ - ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

οἱ ἔπιρμον καὶ ἔλεθμον ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος
οὐκ εἰς τέλος ὀρίσθησεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μνησθεῖ
οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐσοίησεν ἡμῖν,
οὐδὲ κατὰ τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν ἀνταπεδώκεν ἡμῖν

Google Analytics

Άγιος Νεκτάριος | Εἰς Μνημόσυνον | Μετὰ θάνατο ζωὴ | Εξέλιξις ἡ δημιουργία | Ἱεροποστολή | Διάλογος | Ἱστολόγιο | Βιβλιοπροτάσεις | Ράδιο & TV | Ἱστοτόποι

Θεματολογία

- ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- ΑΙΡΕΣΗ
- ΠΑΠΙΣΜΟΣ
- ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ
- ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
- ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ
- ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ
- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
- ΛΑΤΡΕΙΕΣ - ΣΕΚΤΕΣ
- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
- «ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ»
- ΝΗΠΤΙΚΑ
- ΠΑΤΕΡΙΚΑ
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ
- ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΠΙΣΤΗ
- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΑ
- ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
- ΨΥΧΟΦΕΛΗ
- ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

Αρχική \ Θεματολογία \ ΠΡΟΣΩΠΑ \ Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος \ Οι Χαρismaticοί

Οι Χαρismaticοί



ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Στη δεκαετία τού 1960 εμφανίστηκε ένα δεύτερο κύμα πεντηκοστιανών: η κίνηση των «Χαρismaticών Χριστιανών». Χαρακτηριστικό της νέας κίνησης είναι ότι **οι οπαδοί της δεν απεκόπησαν από την Εκκλησία στην οποία ανήκαν, αλλά παρέμεναν σ' αυτή με σκοπό να την αναγεννήσουν.**

Ο James Lee Beall, πάστορας της χαρismaticής κίνησης στο Detroit, αναφέρει ότι «ένα χαρismaticός πιστός είναι πρόσωπο που έλαβε το χάρισμα τού Θεού, το Άγιο Πνεύμα και με αυτή την εμπειρία ανήκει ατούς 'χαρismaticούς'. Προσθέτει ακόμη ότι «οι χαρismaticοί είναι ενθουσιασμένοι από τη σημερινή παρουσία τού Αγίου Πνεύματος. Κουράστηκαν από την ξερή σαν σκόνη εξάσκηση της θρησκείας και ανακάλυψαν την εγγύτητα τού χριστιανισμού της Καινής Διαθήκης. Οι Χαρismaticοί Χριστιανοί είναι συνδεδεμένοι συναισθηματικά με τον Θεό» (Information 3/78, 3.6).

Η κίνηση άρχισε το έτος 1960 με μία εμπειρία τού πάστορα της αγγλικανικής εκκλησίας τού αγίου Μάρκου στο Βάν Νούις (Van Nuys) της Καλιφόρνιας, ο οποίος ισχυρίστηκε πως βαπτίστηκε με Άγιο Πνεύμα και άρχισε να μιλάει ξένες γλώσσες. Η εμπειρία αυτή οδήγησε στην άμβλυση των δογματικών διαφορών και στην άρση των ομολογιακών συνόρων. Ακολούθησαν παρόμοιες εμπειρίες Μεθοδιστών, Πρεσβυτεριανών, Λουθηρανών.

Η κίνηση εισήχθη σύντομα και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το 1967 πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο τού Καθολικού Πανεπιστημίου Notre Dame της Πολιτείας της Ινδιάνας συγκέντρωση μεγάλων μαζών, στην οποία έλαβαν μέρος και Ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι και ιερείς.

Στο χώρο της Ορθοδοξίας η κίνηση διαδόθηκε από τον αρχιμανδρίτη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής Ευσέβιο Παπασεφάνου. Εκτός από τις ομάδες που σχηματίστηκαν γύρω από τον Παπασεφάνου, στη χώρα μας προβάλλεται σαν «ορθόδοξη» χαρismaticή κίνηση και η «Πανελληνία Αδελφότητα Χριστιανική Αναμόρφωση» (ΠΑΧΑ).

Οι χαρismaticοί αναγνωρίζουν την «κλασική πεντηκοστιανή Εκκλησία» σαν «πρόδρομο και εμπνευστή» (Παπασεφάνου, Η παγκόσμιος έκχυσις 144-145). Το κτίριο της Azusa Street στο Los Angeles παρομοιάζεται με το Σπήλαιο της Βηθλεέμ, επειδή από το χώρο εκείνο «έμελλε να προέλθει η νέα δύναμις, διά τον απεγνωσμένο χριστιανικό κόσμο, όπως άλλοτε ο Στάβλος της Βηθλεέμ έγινε η πηγή της ελπίδος και λυτρωτικής δυνάμεως διά τον ψυχικώς πεινώντα και διψώντα άνθρωπον» (Παπασεφάνου, Η παγκόσμιος έκχυσις 149-150).

Σε έντυπο τού «Χαρismaticού Κέντρου τού Μονάχου» αναφέρεται: «Βλέπουμε στην κίνησή μας όχι το έργο μιας οργάνωσης, αλλά την ισχυρή δράση τού Αγίου Πνεύματος, που αποσκοπεί να ενώσει τη διαιρεμένη χριστιανοσύνη. Γι' αυτό και στη χαρismaticή κίνηση τονίζεται όχι εκείνο που χωρίζει, άλλα αυτό που είναι κοινό στις χριστιανικές μας ομολογίες». Αυτό το «κοινό» είναι τα χαρίσματα τού Αγίου Πνεύματος, που κατά την κίνηση αποτελούν σήμερα εμπειρία εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή η εμπειρία δημιουργεί στους επί μέρους πιστούς πνευματική «αναγέννηση», η οποία μεταβιβάζεται και στις επί μέρους Εκκλησίες.

Ο κάθε πιστός αναγνωρίζει τον Ιησού σαν προσωπικό τού Σωτήρα, παραδέχεται τη

Αρχική | Site map | Επικοινωνία

English

Αναζήτηση

Τα νέα μας

ΑΛΛΗΘΙΝΑ PARTY

ΒΡΥΚΟΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ:

Συνήθως πίνουμε από το λαιμό, το στήθος, τα χέρια ή τα πόδια. Φοράω κοφτερά δόντια για να μπορέσω να τρυπήσω το δέρμα. Νιώθω σαν πραγματικός βρικόλακας...

ΤΟ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΙΤΡΙΝΟ

ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ. :

Απαράδεκτες οι δηλώσεις τού Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου υπέρ των μεταμοσχεύσεων. Ο Πατριάρχης Σερβίας ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ

Ι.Μ.ΓΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ» ΤΩΝ

ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ

ΣΚΟΠΙΑΣ:

Μέ φυλλάδιο πού διανεμήθηκε

τίς τελευταίες ημέρες σέ ...

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΘΕΙΣΗΣ

ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ:

Επειδή μου γράφετε να σας γράψω, εάν πρέπει να τιμάτε τον Άγιον Νεκτάριον ή όχι, κατόπιν των σσων γράφει η Ηγουμένη εις το βιβλίον της και επειδή είμαι Πνευματικός...

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΟΥ

ΕΔΕΙΞΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑΝ

ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ:

Όταν θελήση να σου στείλη τα

βάσανα σε ειδοποιεί και ως

αγγελιαφόρον σου στέλνει

άνολον χάριν. Ως να σου λέγη:

Γίνου έτοιμος...

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΙΑΣ:

Πράγματι, το κίνητρο τού Ιούδα,

προκειμένου να προδώσει το

Χριστό, φαίνεται να μην ήταν

μόνο τα ...

ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ:

ΟΙ ΖΗΛΩΤΑΙ ΕΙΝΑΙ

ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ! ΘΑ

ΜΗΝ ΜΟΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!:

Την εγκύκλιον την διάβασα εγώ,

διότι ο γέροντας ούτε να τη

διαβάσει δεν δέχτηκε ...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ

(1831-1905) :

Φιλόσοφος και ηθικολόγος,

λαϊκός ιεροκήρυκας με πλατιά

ακτινοβολία και ηγέτης

αφηνιστικού κινήματος στην

μεταπαραστατική Ελλάδα.

Γεννήθηκε στη Σίφονο...



αρχιμ. Δανιήλ Γουβελής



πρωτ. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

