

Πόσο εφικτός είναι ένας διάλογος Νεοπαγανιστών και Ορθόδοξων;

"Γιατί δεν τολμάτε δημόσιο διάλογο μαζί μας; ...τι φοβάστε; Μόνο με τους μονοθεϊστές αλλοεθνείς Ιουδαίους, Μουσουλμάνους και Καθολικούς κάνετε διάλογο;"

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι Νεοπαγανιστές, ως οπαδοί του θρησκόληπτου, δεισιδαιμονικού και ανορθολογικού τμήματος της αρχαιότητας προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει διάλογος. Για να υπάρξει διάλογος απαιτείται σεβασμός. Όταν οι Νεοπαγανιστές βρίζουν, χλευάζουν, απειλούν, δεν μπορούν να περιμένουν από κανέναν να τους δεχτεί ως συνομιλητές Άλλωστε, οι ίδιοι οι Νεοπαγανιστές αντιφάσκουν: τι είδους διάλογο επιθυμούν να κάνουν με τους Χριστιανούς, τους οποίους χαρακτηρίζουν «βλάκες και ανθέλληνες»; Υποβιβάζουν τον εαυτό τους επιθυμώντας διάλογο με «ηλίθιους» και «συνειδητά κακούς». Ας αρκεστούν λοιπόν στην μοναχική τους... ολύμπια ενατένιση.

-Τι διάλογος να γίνει με όσους ονομάζουν «Κτήνος» τον Ιησού Χριστό και Era Vulgaris την μετά την γέννησή του εποχή, κάνοντας έπειτα λόγο για «ανεξιθρησκεία»;

-Τι διάλογος να γίνει με αυτούς που ξεστομίζουν απαράδεκτους ισχυρισμούς περί Σκυθόπολης, «σφαγής της Θεσ/κης», «καψίματος της αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης», «σφαγέα» Όσιου Νίκωνα, «γενοκτονίας των Εθνικών της Κρήτης» και παραποιούν κείμενα του Χρυσοστόμου;

-Τι διάλογος να γίνει με όσους υβρίζουν την ορθόδοξη πλειοψηφία των πολιτών της Χώρας «αναλφάβητους», «Χατζηέλληνες», «μη πραγματικούς Έλληνες», «προσκυνημένο νεοελληναριό», «γαλιλαίους», «ναζωραίους», «εβραϊόψυχους», «χασισοπότες», «ελληνόφωνους», «ανθρωπόμορφους», «χριστιανόδουλους», «ανθρωπάκια»;

-Τι διάλογος να γίνει με αυτούς που προτρέπουν έμμεσα και άμεσα στην «σφαγή των ναζωραίων»;

Σεβόμαστε όσους Νεοπαγανιστές δεν ανήκουν στις άνωθι κατηγορίες των συκοφαντών και των υβριστών και των πλαστογράφων και δεν τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί, όπως κάνουν οι Νεοπαγανιστές τους Χριστιανούς. Αλλά αν δεν αποδοκιμάσουν δημόσια τέτοιες συμπεριφορές, ούτε μαζί τους είναι δυνατός δημόσιος διάλογος. Αν οι Νεοπαγανιστές ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για τις παραπάνω ύβρεις, τις απειλές, τους χλευασμούς, τα ψέμματα, είναι δυνατός ο διάλογος. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που οι

Νεοπαγανιστές έχουν κατά νου: να ζητήσουν συγγνώμη για τους αχαρκτήριστους χαρακτηρισμούς τους. Αν το έκαναν αυτό, θα καταστρέφονταν!

Δέν έχει ο Χριστιανισμός να φοβηθεί τίποτα από έναν δημόσιο διάλογο και ισότιμη αντιμετώπιση των Νεοπαγανιστών. Ο Χριστιανισμός επιβίωσε και επικράτησε μεταξύ 65 και 311 μ.Χ. παρ' όλες τις άπειρες ύβρεις, λαιδώρες, χλευασμούς, συκοφαντίες, διώξεις, εξορίες, σφαγές που υπέστη και φυσικά δίχως «ισότιμη μεταχείριση», την οποία τώρα θυμήθηκαν οι σημερινοί συκοφάντες και οι υβριστές. Αφού νίκησε υπό καθεστώς άνισης μεταχείρισης, θα νικήσει και υπό καθεστώς ισότιμης μεταχείρισης. Ο διάλογος, όμως, προϋποθέτει σεβασμό. Κάτι που δεν διαθέτουν οι Νεοπαγανιστές.