

Οι Φωτισμένες Ξεσκεπάζονται

Βιβλιοπαρουσίαση
Αρχιμ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Προηγμένου της Ι.Μ.
Πετράκη

Έκδοση ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ-
1977

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ:

ΑΝΤΙΔΙΡΕΤΙΣΜΟΝ
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ



Ο χαιρέκακος Διάβολος τρέφει θανάσιμο μίσος εναντίον του ανθρωπίνου γένους και κατά της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, με την οποία μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν πολεμάει με μύριους τρόπους την πίστη και μηχανεύεται δολιότητες, ώστε να απομακρύνει ακόμα και θεοσεβή πρόσωπα από την Εκκλησία, όπως έδιωξε και τους Πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο.

Για να πετύχει το σχέδιο του ο Σατανάς ανάβει σε αρκετές περιπτώσεις στο μυαλό των Χριστιανών την αλαζονεία και τον εγωισμό. Ψιθυρίζει στο αυτί τους, ότι τάχα είναι οι πιο καλοί, οι πιο σπουδαίοι, οι πιο άξιοι χριστιανοί, ότι είναι οι εκλεκτοί, που θα μπορούν να παίρνουν και να διαβιβάζουν και εντολές και μηνύματα του Θεού ακόμα.

Ας μη ξεχνάμε, ότι ο Σατανάς, αφού χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να ρίξει στην αμαρτία τον Μέγα Αντώνιο και απέτυχε, στο τέλος προσπάθησε να του ανάψει τον εγωισμό ψιθυρίζοντας του:

— Είσαι ο μόνος, που δεν μπόρεσα να ρίξω στο πειρασμό!

Μα ο γενναίος αθλητής της ερήμου, γεμάτος ταπείνωση αντιπαρήλθε με προσευχή και αυτό τον πειρασμό του Διαβόλου. Δεν άφησε αυτόν τον συλλογισμό να ριζώσει στη σκέψη, μα τον πέταξε με αηδία γιατί ήξερε καλά τις πανουργίες του Σατανά και τα τεχνάσματα του. Δεν άφησε ο μεγάλος ασκητής τον πειρασμό να τον ρίξει στον εγωισμό, στην αλαζονεία και στην απώλεια.

Οι «φωτισμένες»

Την παγίδα όμως αυτή του Σατανά δεν την ξεφεύγουν πάντα οι άνθρωποι, έστω κι' αν έχουν θεοσέβεια. Ο Σατανάς ξέρει να τους δένει ύπουλα στη πλάνη.

Κι' αυτό συμβαίνει με τις «φωτισμένες», μια κατηγορία χριστιανών, γυναικών κυρίως, που έχει καταφέρει ο Σατανάς να τις πείσει, ότι εκείνες είναι:

- Οι γνήσιες Χριστιανές που έχουν το χάρισα, την «φώτιση» να επικοινωνούν με το Θεό και την Παναγία με όνειρα και οράματα και παίρνουν διάφορες εντολές, τις οποίες διαβιβάζουν οπούς ανθρώπους.
- Ανάβει μέσα τους το θηρίο του εγωισμού, ότι τάχα επικοινωνούν άμεσα με το Θεό. Κι' επειδή αυτές υποκύπτουν στον πειρασμό, ο Σατανάς τις οδηγεί όλο και σε μεγαλύτερο εγωισμό και πιο σκοτεινή πλάνη...

Ξεστρατίζουν από τη διδασκαλία της Εκκλησίας

Οι «Φωτισμένες», λοιπόν, ενώ ξεκινάνε από φιλευσέβεια, επειδή υποκύπτουν στον πειρασμό του Διαβόλου, σιγά - σιγά γίνονται όργανα του και ξεστρατίζουν από την Διδασκαλία της Εκκλησίας.

Λένε, ότι μιλάνε με την Παναγία, ότι δέχονται παραγγέλματα θεία, ότι είναι όργανα του Θεού. Μ' αλλά λόγια αυτοαποκαλούνται σαν πρόσωπα εκλεκτά του Θεού, σαν κυριευμένες από τη θεία χάρη και σαν διαλεχτές του

Θεού να μεταβιβάζουν τα θεία παραγγέλματα του ουρανού, που παίρνουν με οράματα...

Μ' αυτόν τον τρόπο ανεβάζουν τον εαυτό τους σαν να είναι τάχα προφήτιδες και άγια πρόσωπα. Πέφτουνε μ' αλλά λόγια στον πειρασμό της αλαζονείας στην υπερηφάνεια που απεχθάνεται ο Θεός και αγαπάει ο Διάβολος.

Οράματα και πλάνη

Με τα οράματα βρίσκει ο Σατανάς την ευκαιρία να τις έχει στο χέρι του και να ψιθυρίζει στο αυτί τους πράγματα ανόητα, που σιγά - σιγά γίνονται μάλιστα, πλάνη φοβερή. Νομίζουν έτσι οι «φωτισμένες», ότι παίρνουν θείκα προστάγματα, αλλά στην πραγματικότητα γίνονται φορείς των πειρασμών του Πονηρού...

Κι' επειδή καταφέρνει ο Σατανάς να φουντώνει τον εγωισμό τους, δεν ακούνε κανένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, κανένα πνευματικό, άλλα επιδίδονται σε έργα αυτοπροβολής.

— Τι κάνουνε;

Με λεπτομέρεια θα τα διαβάσετε στη συνέχεια, μα εδώ θα σας πούμε μερικά σε γενικότητες:

- Ξεστρατίζουν ψυχές από την Εκκλησία και, πλανεμένες οι ίδιες, πλανούν Χριστιανούς.
- Μιλάνε με εγωισμό για τον εαυτό τους και ανακοινώνουν τις σκέψεις τους, σαν να είναι αυτές το Ευαγγέλιο...
- Ο εγωισμός τους κυριαρχεί τόσο σατανικά, ώστε να φθάνουν σε σημείο να δέχονται χειροφιλήματα και να αυτοεπαινούνται στην ώρα της προσευχής, όπως μια φωτισμένη της Θεσσαλονίκης, με λόγια σαν ετούτα:

...«Συ γνωρίζεις Κύριε τι έχω υποφέρει 27 ολόκληρα χρόνια να σε υπηρετώ και να σε δοξάζω. Τώρα Κύριε, με επέλεξες να ποιμάνω τα πρόβατα σου»

- Φθάνουν σε σημείο να ρίχνουν σε δεύτερο πλάνο — αν δεν το καταργούν — το Ευαγγέλιο και να βάζουν μπροστά

τα χειρόγραφα προστάγματα τους...

- Φθάνουν σε σημείο να μας περιγράφουν τον Παράδεισο και να μας δίνουν **σχεδιαγραφήματα...**

- Δίνουν παραγγέλματα για νηστείες, που δεν έχει καθιερώσει η Εκκλησία ή προστάζουν νηστεία σε μέρες που καταλύονται τα πάντα.

Θα διαβάσετε πιο κάτω για μια τέτοια «φωτισμένη» οραματίστρια, που μιλούσε τάχα με την Παναγία, που όμως ήτανε ο Σατανάς, και παράγγελε, να νηστέψουν τα Χριστούγεννα!...

- Φθάνουν σε σημείο μερικές «**αρχιφωτισμένες**» να διακωμωδούν το θείο, όταν λένε ότι τους αποκαλύπτεται άνωθεν για το ποια γυναίκα πρέπει να πάρει ο δείνα ή πόσες μέρες αδειάς δικαιούται η τάδε «φωτισμένη» να πάει στο χωριό για τις δουλειές της...

- Ο εγωισμός τους κυριαρχεί τόσο σατανικά, ώστε να λένε, ότι διαλέγονται άνωθεν, με οράματα θεία, που λένε λόγια σαν τούτα:

«Κόρη μου εσύ θ' ανοίξης Σχολή και θα την ονομάσεις **«Απολυτρωτική Σχολή της Παναγίας»** (περίπτωση της **Ζολώτα**)! Τα οράματα όμως πλάνησαν πολλούς και με αυτά πέτυχε μεμονωμένα ο Σατανάς πολλούς να καταστρέψει. Ο Σατανάς ως γνωστόν μπορεί να εμφανίζεται και σαν άγγελος φωτός για να πετύχει την πλάνη του. Μη ξεχνάτε, ότι παρουσιάστηκε σαν καλόγηρος που έφερνε ζεστό ψωμί στο νηστεύοντα Άγιο Αντώνιο. Ο Μεγάλος ασκητής όμως κατάλαβε την πανουργία του και τον έδιωξε.

Τα οράματα γοητεύουν νεαρές απλοϊκές κρυφοφιλόδοξες, που ικανοποιούνται νομίζοντας, ότι μιλάνε με την Παναγία στα όνειρα τους.

Οδηγούν μακριά από την πίστη

Όσο κι' αν παρουσιάζονται θεοσεβούμενες οι «φωτισμένες», στην ουσία βρίσκονται μέσα στον πειρασμό και στην πλάνη του Διαβόλου.

Η «κίνησή» τους είναι πλάνη σατανική, διότι καλλιεργούν τη διαστροφή και τη σύγχυση. Διότι ουσιαστικά αρνούνται την πίστη του Χριστού, αφού σε πρώτο πλάνο βάζουν τον εαυτό τους και τα ψεύτικα οράματα τους.

Διαστρεβλώνουν την Αλήθεια του Χριστού και την Διδασκαλία της Εκκλησίας.

Διδάσκουν έμμεσα ανυπακοή στον κλήρο και περιφρόνηση στο Μοναδικό σχήμα.

Αχρηστεύουν την Εκκλησία και κάνουν τα σπίτια τους Εκκλησία. Αρνούνται τον ρόλο των Ποιμένων της Εκκλησίας στα Μυστήρια και ούτε λίγο ούτε πολύ μας προετοιμάζουν «φωτισμένες σαν εξομολόγους πνευματικούς και ιεροκήρυκες».

Χαίρεται ο Σατανάς

Με όλα αυτά χαίρεται ο Σατανάς και πανηγυρίζει, διότι βλέπει, ότι οι γυναίκες, αυτές γίνονται όργανά του, ενώ ο αριθμός τους πολλαπλασιάζεται.

Βλέπει, ότι με αυτές καλλιεργείται σύγχυση στην Εκκλησία, παρανόηση στα Μυστήρια, εχθρότης στον κλήρο, φούντωμα του εγωισμού. Βλέπει, ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για την απώλεια πολλών ψυχών, που ξεκινάνε από θεοσεβείς και καταντούν να λατρεύουν τις «φωτισμένες» και ν' ακούνε ανόητα σατανικά οράματα... Βλέπει χαιρέκακα, ότι αρκετές, νέες ειδικότερα, αφήνουν την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο και προσκολλώνται σε οίκους και Σχολές «φωτισμένων».... από το πνεύμα του Πουηρού!

Κι' αν ανάμεσα στις προσευχές τους κακολογούν τον Σατανά, αυτός δεν στενοχωριέται, γιατί ξέρει πώς τελικά στη πλάνη του βρίσκονται κι' αυτός θα τις καθοδήγηση... Σκοπός του είναι να ξεχασθεί η Εκκλησία και το κήρυγμα του Ευαγγελίου.

Μια σύγκριση αποκαλυπτική

Αν θέλουμε οι φωτισμένες να καταλάβουν πόσο μακριά από την αλήθεια βρίσκονται και πόσο δεμένες στη πλάνη του

Διαβόλου, ας συγκρίνουν τον δικό τους εγωισμό με την ταπείνωση αγίων ανδρών.

Άγια, ασκητικά πρόσωπα, με προφητικό χάρισμα και στολισμένοι με αρετές ποτέ δεν μίλησαν με υπεροψία, ότι επικοινωνούν με το Θεό και ότι ο Θεός διέταξε τούτο η εκείνο μέσω αυτών...

Και όταν τύχαινε να ιδούν όραμα, ήτανε πολύ προσεκτικοί. Το επιβεβαίωναν με προσευχή και νηστεία. Κι' υστέρα πάλι γίνονταν ακόμα πιο ταπεινοί. Δεν βγαίνανε να πούνε σ' άλλους συνασκητάς, ότι εγώ είδα τούτο ή εκείνο. Γεμάτοι δέος αντιμετώπιζαν το θείο δράμα.

Ο Απόστολος Παύλος, που έφθασε μέχρι τον τρίτο Ουρανό και του αποκάλυψε ο Θεός τον Παράδεισο, δεν καυχησιολογεί, δεν κάνει περιγραφές. Το ανακοινώνει το γεγονός αυτό, όχι με προσωπικό τόνο «εγώ είδα... άκουσα», αλλά σε τρίτο πρόσωπο, σαν να συνέβη σε άλλον. Και το αφηγείται με λίγες λέξεις κι' όχι αμέσως, αλλά υστέρα από δεκατέσσερα (14) χρόνια. Το αφηγείται με τούτα τα χαρακτηριστικά λόγια:

«Οίδα άνθρωπον εν Χριστώ Ιησού προ ετών δεκατεσσάρων είτε εν σώματι ουκ οίδα, είτε εκτός του σώματος, ουκ οίδα, ο Θεός οίδεν αρπαγέντα τον τοιούτον έως τρίτου ουρανού. Και οίδα τον τοιούτον άνθρωπον' είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος ουκ οίδα, ο Θεός οίδεν' ότι ηρπάγη εις τον Παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα, α ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι».

Βλέπετε ταπείνωση και αγιοσύνη; Βλέπετε πώς εκδηλώνεται ο πραγματικά ευσεβής; Ούτε ίχνος εγωισμού.

Ο **Άγιος Νεκτάριος** στην Αίγινα είχε συναντηθεί στο κελί του με τον Άγιο Μήνα και σ' εκείνη που τους είδε να συνομιλούν συνέστησε να μη πει τίποτε.

Άγιοι άνδρες και ασκητές, όταν βλέπανε ότι κάποιο θαυμάσιο γεγονός στη ζωή τους (επικοινωνία με το θείο), έγινε από κάποιον γνωστό, παρακαλούσαν αυτόν που το είδε να μη το φανερωθεί...

Με ταπείνωση, σιωπή, προσευχή, νηστεία και μυστικότητα αντιπαρέρχονταν οι Άγιοι και οι Μάρτυρες μεγάλα και

θαυμαστά γεγονότα της ζωής τους...

Σ' αυτή την θεία ταπείνωση των αγίων και μαρτύρων οι «φωτισμένες προτάσσουν τον αχαλίνωτο εγωισμό, την μανία αυτοπροβολής, την μοναδικότητα τους, σαν φορέων της χάριτος Του Θεού...

Όλα αυτά μαρτυράνε ξεκάθαρα, ότι είναι εκ του πονηρού και ας σπεύδουν με συντριβή και ταπείνωση στη μετάνοια, αντί να μένουν πεισματικά κολλημένες στην πλάνη.

Γνωρίζω, ότι με το βιβλίο αυτό πολλές «φωτισμένες» δεν θα θελήσουν να ακούσουν τίποτε, ούτε θα πειστούν. Αλλά τουναντίον θα κινήσω την μήνιν και αγανάκτησί τους εναντίον μου. Θα ξεράσουν εις βάρος μου τόσα, που ούτε ο Αχελώος δεν με πλένει. Αυτές είναι φανατικότερες και από τους Γιαχωβάδες!

Ας πουν όμως και ας κάμουν εις βάρος μου ότι θέλουν. Εγώ τα γράφω, χωρίς κανένα συμφέρον και καμμίαν έχθρα ή αντιπάθεια, αλλά από πόνο και ενδιαφέρον, για την ψυχή τους. Είναι κρίμα να πλανώνται οι γυναίκες αυτές και να χάσουν την ψυχή τους.

Ελπίζω, ότι από το διάβασμα αυτού του βιβλίου, με τη βοήθεια του Θεού, πολλές «φωτισμένες» θα ξεσκοτιστούν από την πλάνη του Σατανά, θα φωτιστούν πραγματικά, θα δουν σε τι πλάνη έπεσαν και θα βαδίσουν τον πραγματικό δρόμο της σωτηρίας και της Εκκλησίας και θα κοσμήσουν την Βασιλείαν του Θεού.

___ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ___

α) Εις τας Αθήνας

Η πλάνη αυτή υπήρχε ανέκαθεν. Ο Σατανάς, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός και με το ένδυμα της ευσέβειας πλανούσε τους πιστούς.

1. Απολυτρωτική σχολή Ζολώτας

Τελευταίως όμως από του 1923 παρουσιάστηκε ως κίνηση. Παράγινε το κακό με την κίνηση των «φωτισμένων», όπως αυτοονομάζονται και των οραματιστριών.

«Δυστυχώς, γράφει ο Β. Τσερνάκης, στο βιβλίο του «Σύγχρονες πλάνες» ο γνωστός ιερέυς π. Μάρκος Τσακτάνης, που κοιμήθηκε το έτος 1923, ήταν ο πρώτος που πλανήθηκε στην πλάνη αυτή και δημιούργησε αυτό «το έργο», αναθέτοντας το κατόπιν στην αδελφή της πρεσβυτέρας του Κωνσταντίνα Ζολώτα. Υπάρχουν υπόνοιες ακόμη από προφορικές πληροφορίες και για τον Πατέρα Άγγελο Νησιώτη, όμως δεν υπάρχουν άλλες γραπτές αποδείξεις εκτός από ένα βιβλίο του με τίτλο «Οράματα».

Μέσα στο βιβλίο αυτό φαίνεται καθαρά, ότι ο π. Άγγελος παραδεχόταν τα οράματα!

Το βιβλίο του αυτό περιέχει και περιγράφει τα συνεχή οράματα και τις αποκαλύψεις, που είχε και έπαιρνε στο έτος 1924 ο τότε δωδεκαετής υιός του π. Μάρκου Τσακτάνη, Ξενοφών.

Του έδειξε, λέει, ο αποθανών προ ενός χρόνου (1923) πατέρας του και ο άγγελός του, που λέγεται Αρκάδιος, όλα τα μυστήρια της πέραν του τάφου ζωής, την Κόλαση δηλαδή και τον Παράδεισο με μεγάλες λεπτομέρειες. (Και στο τέλος του βιβλίου υπάρχει Πίνακας, σχεδιάγραμμα μεγάλων διαστάσεων, της γης, Κολάσεως, Παραδείσου με αρκετές λεπτομέρειες αυτών)!! Το **σχεδιάγραμμα** αυτό των αποκαλύψεων επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος βιβλίου και μελετώντας το ο αναγνώστης, ας βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα.



Επίσης η πρεσβυτέρα του πατρός Μάρκου Τσακτάνη, κυρία Ζαφειρούλα και αδελφή κατά σάρκα της Κων/νας Ζολώτα, που σήμερα είναι αρκετά ηλικιωμένη, έχουμε πληροφορίες, ότι εξακολουθεί να ηγείται μάλλον της «Απολυτρωτικής Σχολής»!

Αυτά γράφει ο κ. Τσερνάκης.

Η υπόθεση μπορούμε να πούμε, ότι ξεκίνησε μάλλον οικογενειακή, διότι και η πρεσβύτερα του πατρός Αγγέλου Νησιώτη είναι αδελφή της Κωνσταντίνος Ζολώτα. Αλλά το κύρος του πατρός Μάρκου και του πατρός Αγγέλου Νησιώτη και της αρχόντισσας Κωνσταντίνας Ζολώτα συνετέλεσαν εις το να διαδοθεί η πλάνη επικινδύνως.

Η Κωνσταντίνο Ζολώτα έλεγε, ότι πίστευε εις την Σταυρική θυσία του Χριστού, άλλα επειδή ο άνθρωπος συνέχισε να αμαρτάνει, **η Παναγία απεφάσισε κατά τους έσχατους αυτούς καιρούς να κάνη κάτι για να σώσει τον κόσμο. Έψαξε όλο τον κόσμο για να βρει το κατάλληλο πρόσωπο και βρήκε αυτήν την Κωνσταντίνα Ζολώτα, και της είπε «Κόρη μου εσύ θα ανοίξεις σχολή και θα την ονομάσεις «Απολυτρωτική Σχολή» της Παναγίας. Έκτοτε**

μάζευε γυναίκες, κατ' αρχήν στο σπίτι της και έκανε κηρύγματα ανδρών και γυναικών.

Εκεί εξηγούσε το Ευαγγέλιο, όπως της το εξηγούσε, έλεγε, η Παναγία.

Σε κάθε κήρυγμα της έλεγε και από μια παραγγελία, που της έλεγε, δήθεν, η Παναγία. Πότε να κάνουν μια αγρυπνία, πότε μια λειτουργία, πότε να σηκώνονται στις 3 η ώρα τη νύκτα, να προσεύχονται, διότι τότε εισακούεται η προσευχή, γιατί τις άλλες ώρες κλείνει ο ουρανός. (Σ.Σ. που το βρήκε γραμμένο; Ο Χριστός λέγει ότι μας ακούει κάθε ώρα και στιγμή. Ποιόν να ακούσουμε το Χριστό ή την Ζολώτα;).

Μετά άρχισε να τούς διαβάζει τα μαθήματα Του ουρανού Πατρός, γιατί την πήγε, δήθεν, η Παναγία στον Ουρανό και τον είδε. Έλεγε, ότι η Πύλη είναι σαν ευαγγέλιο, ανοίγει, έχει προβολείς με διάφορα χρώματα που φωτίζουν και λάμπουν τα διαμάντια του Παραδείσου.

Την ονόμαζε, δήθεν η Παναγία, πιστό και αγαπητό τέκνο της υπακοής Κωνσταντίνα Ζολώτα και της έλεγε τις διάφορες αποκαλύψεις.

Στους οπαδούς της συνιστούσε εξομολόγηση, νηστεία και προσευχή, ενώ **αυτή εξομολογείτο... ΑΝΩΘΕΝ!!!**

Την δε νηστεία, που έλεγε να τηρούν, της την είχε δώσει, από ο,τι έλεγε, η Παναγία, αλλά δεν ήταν η καθιερωμένη νηστεία της Εκκλησίας!!!

Έλεγε, ότι όσες δεν πηγαίνουν στα σχολεία της Απολυτρώσεως δεν θα σωθούν! (Σ.Σ. βλέπετε, ότι κατήργησε και την Εκκλησία ακόμη).

Κάποτε πήρανε μια αποκάλυψη, ότι υπάρχει σώμα κάποιου αγίου Στυλιανού, στην Τιθορέα, έξω από την Λιβαδειά και πήγαν και έσκαβαν μέρα και νύκτα, αλλά δεν βρήκαν τίποτε. Κατά την διάρκεια του σκαψίματος άκουσαν, λείι τους αγγέλους που τους έψαλαν όλη την νύκτα. Άλλα μετά πήραν νέα αποκάλυψη, ότι ο άγιος πήγε πιο βαθιά, γιατί δεν ήθελε να φανερωθεί. Αργότερα θα επέτρεπε να τον ανακαλύψουν!!!

Άλλη αποκάλυψη ήτο, ότι θα βρουν τον Τίμιο Σταυρό, το έτερον ήμισυ, που ευρίσκετο στον Ουρανό και εκεί τον έχει πάρει άγγελος Κυρίου.

Έτσι πήγαν αυτή τη φορά και έκαψαν στην Κόρινθο σ' ένα τρίλοφο. Αλλά πάλι δεν βρήκαν τίποτε και πήραν κι αυτή τη φορά αποκάλυψη, ότι ο σταυρός θα βρεθεί αργότερα!!

Της μιλούσε η Παναγία και της έλεγε, ότι θέλει να ντύνονται σεμνά οι κοπέλες και να παντρεύονται, διότι η Παναγία, δεν θέλει μοναχές, άλλα καλές μητέρες! (Σ.Σ. Καταργεί και τον Μοναχισμό, που δεν το έκαναν αυτό ούτε οι Προτεστάντες).

Της έδωσε μετά η Παναγία εντολή να τυπωθούν όλα τα μαθήματα αυτά του Ουρανίου Πατρός της Ζολώτα και να πουληθούν.

Της έλεγε η Παναγία δήθεν, ότι οι νέοι και οι νέες έπρεπε να πηγαίνουν στο τέκνο της υπακοής, την Ζολώτα δηλαδή και να την συμβουλεύονται ποια γυναίκα η ποίον άνδρα θα παντρευτούν!!! Σ' αυτή, λέγει, έλεγε η Παναγία, η τάδε να πάρει τον δείνα κ.λ.π. (Σ.Σ. η Παναγία κατάντησε έτσι όπως τα έλεγε η Ζολώτα, και προξενήτρα).

Άλλοτε πήρε άλλη αποκάλυψη και έφτιαξαν ένα μεγάλο λάβαρο, σαν σεντόνι, από βελούδο, κεντημένο πλούσια και με κρόσσια, που στηριζόταν σ' ένα ψηλό κοντάρι και με το όποιο θα συνόδευαν τον Σταυρό του Κυρίου, πού θα έβρισκαν, όταν τους εδίδετο αποκάλυψη, και εν πομπή θα το πήγαιναν στην βίλα της Κωνσταντίνας Ζολώτα στην Κηφισιά.

Το λάβαρο αυτό το προσκυνούσε, όποιος πήγαινε στο σπίτι της στην Αθήνα.

Μετά τον θάνατο της Ζολώτα ανέλαβε τις μαθήτριες και τους μαθητές της, η πρεσβυτέρα του πατρός Μάρκου Τσακτάνη κυρία Ζαφειρούλα, αδελφή της Ζολώτα κατά σάρκα.

Όταν ακόμη ζούσε η Ζολώτα, σε μια αγρυπνία, που έκαναν στην αγία Αικατερίνη, πήραν μαθήματα, ότι ανέβηκαν στους ουρανούς και συνήντησαν τον Πατέρα Μάρκο Τσακτάνη και τους μοίρασε ψωμί και τυρί! (Σ.Σ. Μέχρι

τώρα ξέραμε, ότι οι Τούρκοι έτρωγαν στον Παράδεισο, Πιλάφι, άλλα ότι και οι Χριστιανοί τρώγουν εκεί ψωμί και τυρί τώρα τα ακούμε. Φαίνεται εκτός από το ψωμί και το τυρί τους ταΐζει και κουτόχορτο για να πιστεύουν αυτά τα πράγματα.).

2. Η Μαγουλά

Εν τω μεταξύ παρουσιάσθηκαν κι άλλος οραματίστριες, που ήσαν ισχυρότατα μέντιουμ. Περί το 1955 —56 δρούσε στην Αθήνα η Αλεξάνδρα Μαγουλά. Ήταν ισχυρότατο μέντιουμ. Μέσα της είχε τον διάβολο. Έκανε μερικά ψευτοθαύματα. Ισχυριζόταν, ότι είχε αποκαλύψεις από τον Θεό και την Παναγία. Έτρεχαν κοντά της κατά εκατοντάδες οι αφελείς. Έβγαινε στον εξώστη του σπιτιού και με ένα μεγάλο σταυρό σταύρωνε κάτω τα πλήθη, τα οποία σταματούσαν και την συγκοινωνία στο κέντρο των Αθηνών.

Έκαναν συγκέντρωση στο σπίτι της Στρατηγοί, Ναύαρχοι, δημοσιογράφοι κ.λ.π. Όταν πρότεινε κάποιος να διαβάσουν στην συγκέντρωση την Αγία Γραφή, αυτή δεν επέτρεψε.

— Όχι. Είπε. Θα διαβάζετε τις γραφές μου. Και πράγματι είχε γράψει πολλά πολυσέλιδα τετράδια. Ό,τι της ερχόταν στο μυαλό, το έγγραφε ως δήθεν αποκαλύψεις του Θεού.

Απορεί κανείς πώς βρίσκονται άνθρωποι αξιωματούχοι να τρέχουν κοντά σε τέτοιες πλανεμένες από τον Σατανά. Ένα βράδυ ένας δημοσιογράφος μου είπε, ότι την άλλη βραδιά θα πήγαινε ινκόγκνιτο και ο **Βασιλεύς Παύλος**.

- *Τι γνώμη έχεις περί αυτής; μου είπε.*
- *Είναι σατανάς, του απήντησα.*
- *Το παίρνεις επάνω σου;*
- *Ολόκληρα, του είπα και τον κατατόπισα σχετικώς.*

Ενήργησε και δεν μετέβη ο βασιλεύς. Δια μέσου του δημοσιογράφου της απέσπασα και τον κυριώτερο οικονομικό ενισχυτή της. Τον Παναγή Μεταξά, Αρχιτέκτονα.

Τότε μου έστειλε έναν ιερέα τον οποίον είχε και ο οποίος τόσο ήταν αφοσιωμένος σ' αυτή, ώστε στην κάρτα του

έγραφε: «Σπυρίδων Στρίγκος εξομολόγος της Μαγουλά»!

Την κάλεσα να έλθει αυτοπροσώπως. Όταν ήλθε στην εκκλησία που εξομολογούσα, έκανε επιδεικτικά μεγάλες μετάνοιες σαν Πατριάρχης. Κατά την συζήτηση που έκανα μαζί της δεν παραδεχόταν τίποτε. Ήταν κεφάλι αγύριστο. Έβλεπε κανείς από τα μάτια της, ότι ήταν δαιμονισμένη.

Ήλθε και για δεύτερη φορά, χωρίς να πείθεται. Δεν θα ερχόταν, αλλά αναγκάστηκε, διότι είχε χάσει τους κυριότερους υποστηρικτές της. Μετά. 5—6 μήνες απέθανε η δυστυχής αμετανόητη και ησύχασαν οι άνθρωποι. Βλέπεις αναγνώστα ότι η Εκκλησία δεν πέφτει έξω; Η Εκκλησία, καταδικάζει τις οραματίστριες και τις «φωτισμένες». Και όπως εκεί απεδείχθη η πλάνη της και έσβησε, έτσι και με τις σημερινές φωτισμένες θα αποδειχθεί αργά ή γρήγορα η πλάνη και θα περάσουν. Το λυπηρό όμως είναι, ότι πλανώνται και πάνε στην Κόλαση πολλές αφελείς, ανόητες και με εγωισμό ψυχές.

3. Η Ψευδοαγία του Αιγάλεω

Αυτή είναι, που είναι!

Κατά το 1980 περίπου ο διάβολος παρουσίασε μίαν άλλη οραματίστρια την **Αθανασία Κρικέτου**. Αύτη ξεγύμνωσε τα στήθη της, που έγραφε δήθεν ο Θεός τις αποκαλύψεις του για τον καθένα. Το σπουδαίο είναι ότι τα γραφόμενα ήταν **ανορθόγραφα**. Ο Θεός όμως τουλάχιστον ξέρει ορθογραφία!!!

Επρόκειτο περί του φαινομένου της δερμογραφίας. Υπάρχουν σώματα με λεπτή επιδερμίδα και, όταν πέραση κανείς επάνω αιχμηρό αντικείμενο, σε λίγο συγκεντρώνεται υποδορίως το αίμα και σχηματίζονται τα γράμματα.

Αυτό το εξεμεταλλεύετο. Έλεγε, ότι τα γράμματα τα γράφει η Παναγία.

Μου ανέθεσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών να κάνω ανακρίσεις. Δεν ήθελε επ' ουδενί λόγο αυτή να τις διενεργήσω εγώ. Πάντως προχώρησα και ανακάλυψα απάτες τρομερές.

Έχει και αυτή φτιάξει σύλλογο «**Η Παναγία η**

Φανερωμένη». Φαίνεται όμως ότι έχει όπως λέγεται, και σκοτεινούς υποστηρικτές.

Διατηρεί και γηροκομείο, ώστε με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας να την ακόλουθη ο κόσμος.

Αυτή κάποτε παρουσιάστηκε στην Αρχιεπισκοπή και ζήτησε διαζύγιο. Της είπε, δήθεν, η Παναγία να αφήσει το σύζυγο της και να πάρει τον σοφέρ της και όμως αυτή παρουσιάζεται ως Αγία και δέχεται να έχουν την εικόνα της στα εικονοστάσια.

Ας αναφέρουμε και μία μόνον απάτη της.

Εις μίαν εποχή έγραφαν οι εφημερίδες για ένα φως, που παρουσιαζόταν στο Αιγάλεω, και το όποιον προκαλούσε θαυματουργικώς η Κρικέτου. Κατά τις ανακρίσεις που έκανα ένας μηχανικός κατέθεσε το έξης:

Παρακολούθησα την παράκληση και την ομιλία της Κρικέτου. Κατόπιν το ακροατήριο αργά την νύκτα ξεκίνησαν να ανέβουν στο λόφο για να δουν το φως. Πράγματι επήγαν και περίμεναν μπροστά στους βράχους. Εγώ όμως παρηκολούθησα δύο μπράβους της, που με έβαλαν σε υποψία. Όταν έφθασαν στο σημείο εκείνο, αυτοί προχώρησαν πλαγίως στο δάσος. Επήγα και εγώ κοντά τους. Με έδιωξαν. Σε λίγο άρχισε στους βράχους να φαίνεται το φως. Το προκαλούσαν ασφαλώς αυτοί με ηλεκτρικούς φακούς. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν το φως. Προσηύχοντο και έλεγαν τροπάρια της Παρακλήσεως

Έπειτα από ώρα τους είδα να επιστρέφουν. Είπα τότε στο διπλανό μου:

— Δεν θα ξαναφανεί το φως. Γιατί; μου λέγει. Που το ξέρεις;

— Διότι να! του είπα. Αυτοί που το προκαλούσαν, επέστρεψαν, και πράγματι! δεν ξαναπαρουσιάστηκε το φως. Και όμως! Υπάρχουν τόσο ανόητοι άνθρωποι που την θεωρούν Αγία και τρέχουν κοντά της!!!

4. Η Ελένη της Λένορμαν

Από ετών δρα στην Αθήνα και η «μητέρα Ελένη». Αυτή μικράς μορφώσεως, (όλες αυτές είναι μικράς μορφώσεως), συγκέντρωνε γυναίκες στο σπίτι της, στην οδό Λένορμαν, που το είχε γεμάτο εικόνες, μανουάλια και κεριά. Είχε και ένα ιερέα εμπερίστατο από την Αφρική, ο οποίος έκανε τα ευχέλαια, τις παρακλήσεις και αγιασμούς των οπαδών της, τα όποια διέτασσε η Ελένη κατόπιν εντολής, δήθεν, της Παναγίας. Τα οικονομούσε ο Άνθρωπος...

Η Ελένη έχει συστήσει και σωματείο αναγνωρισμένο. Είναι από φανατικούς οπαδούς της. Πρόκειται όμως περί άπατης και σατανικής πλάνης.

— Προ ετών, μου έλεγε κάποιος: Εγώ ήμουν από τα στελέχη της, άλλα τώρα έφυγα,

—Γιατί έφυγες; του λέγω.

— Διότι διαπίστωσα την απάτη. Είχαμε πάει με το σωματείο εκδρομή στην Αίγινα. Εκεί όμως μερικές γυναίκες ήθελαν επιμόνως να πάνε σ' ένα Μοναστήρι μακριά. Οι υπόλοιπες δεν τις άφηναν. Και επειδή εκείνες επέμεναν, ήλθαν και το ανέφεραν στην Ελένη. Κουτά της ήμουνα και εγώ. Η Ελένη τις λέγει:

— Στείλτε τις εδώ και θα τις πω εγώ, ότι μου είπε η Παναγία να μη πάνε. Από τότε, πού το άκουσα αυτό κατάλαβα την απάτη, και έφυγα. Δεν ξαναπάτησα εκεί.

Αυτή δυστυχώς έχει πλανέψει πολλές κοπέλες και τις έβγαλε «φωτισμένες».

Τώρα τελευταίως αυτές οι σκοτισμένες — «φωτισμένες» έχουν πλανηθεί τόσο πολύ, ώστε δεν μπορεί να τις παρακολούθηση κανείς. Γέμισαν όλες οι συνοικίες των Αθηνών και του Πειραιώς.

β) Στην επαρχία

1. Στη Θεσσαλονίκη

Εκτός από αυτές, στην Αθήνα υπάρχουν και άλλες σ' όλες τις συνοικίες. Αλλά το κακό διαδόθηκε και σας επαρχίες. Στην Θεσσαλονίκη κάνει θραύση ο ρόλος των

οραματιστριών ή «φωτισμένων» είναι σκοτεινός όπως είπαμε, αλλά και ο δρόμος, που ακολουθούν είναι πλανεμένος.

Οι προσερχόμενοι σ' αυτούς τυγχάνουν πολλές φορές αγρίας εκμεταλλεύσεως.

1. Στη Θεσσαλονίκη αρχηγός του είναι η **Ελευθερία Σύρμου**. Η κίνηση εκεί ονομάζεται σύλλογος «Υπεραγία Θεοτόκος», αργότερα όμως ονομάστηκε «**Υπεραγία Μήτηρ Θεοτόκος**».

Πνευματική αρχηγός ήταν η Σύρμου, η οποία απέθανε προσφάτως και διηύθυνε τους πάντας και τα πάντα.

Έχει και συνεργάτες. Πιστοί οπαδοί της είναι πολλοί αφελείς απ' όλα τα κοινωνικά στρώματα. Διατηρεί παραρτήματα, σχολές όπως τις ονομάζουν, σε πολλά προάστια της Θεσσαλονίκης, όπως και σε πολλά χωριά της Μακεδονίας.

Ο κόσμος τους ονομάζει οραματιστές εκ του ότι διατείνονται, ότι βλέπουν οράματα με θείες αποκαλύψεις. Αυτοί αυτοονομάζονται χαρισματούχοι ή φωτισμένοι, ότι έλαβαν χαρίσματα και φωτίστηκαν από τον Θεό. Μεγάλη φωτισμένη ονομάζεται η Σύρμου από αυτούς. Ονομάζεται και μητέρα.

Αυτή κάθεται συνεχώς στο σπίτι της, όπου προσέρχονται οι πιστοί της. Άμα τη εισόδω οι πιστοί της φιλούν το χέρι, το οποίο προτείνει επιδεικτικά η ίδια.

Μετά γίνεται συγκέντρωση σ' ένα δωμάτιο, στο οποίο είναι στημένο ένα προσκυνητάρι. Η μητέρα, η Σύρμου δηλαδή, πληροφορεί κατόπιν προσευχής, τον πιστό ή τους πιστούς για ό,τι τους απασχολεί.

Ας παρακολουθήσουμε το καθημερινό θέμα της προσευχής.

Πέφτουν όλοι γονατιστοί, άνδρες και γυναίκες και τελευταία η Σύρμου Η μητέρα αρχίζει να προσεύχεται. Στην αρχή το «Τρισάγιο», και ύστερα το «Σε ευχαριστούμε , Κύριε, αυτή την ώρα, που μας συγκέντρωσες εδώ όλους μαζί στον οίκο σου (Από πότε έγινε ναός!!!). Συ γνωρίζεις, Κύριε, τι έχω υποφέρει 27 ολόκληρα χρόνια να σε υπηρετώ

και να σε δοξάζω. Τώρα, Κύριε, με επέλεξες να ποιμάνω τα πρόβατα σου (έγινε βλέπετε και Πατριάρχης). Έγινα εκλεκτή σου, όπως και συ είπες, Κύριε, στον Αθανάσιο (εννοεί άλλον φωτισμένο): «η Ελευθερία Σύρμου είναι η Μήτηρ σας. Σ' αυτήν να πηγαίνετε και δι' αυτής θα σας δίδω εντολές».

Ύστερα αρχίζει σε διάλογο η λήψις των εντολών «παρά Κυρίου».

— Κύριε πες μου η Πετρίνα θα παντρευτεί;... Σε ευχαριστώ, Κύριε... Πετρίνα να κάνης υπομονή.

— Πες μου πάλι, Κύριε, η Πετρούλα να πάει στο χωριό της να δει τους γονείς της;... (σιωπή)... Σε ευχαριστώ Κύριε... Πετρούλα να πας τρεις μέρες μόνον, λέγει ο Κύριος.

— Είδες τι καλός που είσαι Κύριε...

— Κύριε σε παρακαλώ στήριξε τον Αλέξανδρο... Ξαφνικά ακούεται (από το εκκλησίασμα) ερώτηση.

Κάποιος, που λησμόνησε στην αρχή να της θέση κάτι, της λέει:

— Μητέρα ρώτησε τον Κύριο, πόσες μέρες μου δίνει για να πάω να μαζέψω τα μπαμπάκια;

— Κύριε, πόσες μέρες δίνεις στο Γιώργο να πάει να μαζέψει τα μπαμπάκια... (λίγη σιωπή)... Σε ευχαριστώ, Κύριε... Εννιά (9) μέρες σου δίνει Γιώργο.

Αφού συνεχιστεί αυτό το τροπάριο για πολλά, ζητήματα και λυθούν οι απορίες, πάλι προσωπική ευχαριστία της Σύρμου και τελειώνουν με τον ύμνο «Ουράνιε Πατέρα μας, σε τιμώ και σε δοξάζω...».

Αλλά, αναγνώστα, είναι σοβαρά αυτά; Καταδέχεται ο Θεός δια μέσου της Σύρμου να δίνη ορισμένες μέρες άδεια να πάει να μαζέψει τα μπαμπάκια του ο άλλος; Εγώ απορώ πώς βρίσκονται ηλίθιοι άνθρωποι και πηγαίνουν κοντά στη Σύρμου και στις άλλες φωτισμένες. Δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί μάλιστα!

Έπειτα σηκώνονται όλοι. Και η Σύρμου τους σταυρώνει

τρεις φορές όλους. Συγχρόνως ψάλλουν ένα δικό τους ύμνο. Κατόπιν φιλούν το χέρι της μητέρας Σύρμου, η οποία τους σταυρώνει με λάδι.

Κάθονται όλοι στα ντιβάνια και η Σύρμου ομιλεί για τον Καταραμένο, δηλαδή τον Σατανά, ή απαντά σε ερωτήσεις των οπαδών της.

Διηγείται, (τούτο το κάμνει καθημερινά), πώς φωτίστηκε, πώς στο σπίτι της μεγάλωσαν πολλοί θεολόγοι, οι οποίοι τώρα δεν την παραδέχονται. Λέγει για τις αποκαλύψεις, που έκανε ο Θεός σ' αυτήν. Για τον Βασιλιά που θα έλθει και θα πάρουμε τη Πόλι.

Για τον εαυτό της λέγει, ότι της απεκάλυψε ο Κύριος μέσω συνεργατών της, ότι είναι μητέρα του Ελωχίμ (Θεού). (Άκουσον — άκουσον!!!). Επίσης ότι έχει κατεβεί επτά φορές στη γη, ότι είναι η Ραχήλ η θρηνούσα τα τέκνα, ότι είναι η Αγία Ελευθερία, η Ελευθερώτρια και πλείστα άλλα ανόητα και ασεβέστατα.

Κύριος συνεργάτης της Σύρμου είναι ο Φίλιππος Συγκελάκης εκ Κρήτης. **Αυτοχειροτονήθηκε** πρώτον εις αρχιμανδρίτη με το όνομα Εφραίμ. Ο Εφραίμ είναι ο αρχηγός των οραματιστών σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τις ευλογίες της Σύρμου. Αυτός ο **ψευτοπαπας** λειτουργεί, κοινωνεί, εξομολογεί τους φωτισμένους.

Χειροτονήθηκε και Δεσπότης, λέγει, στη Γαλλία, από ένα Ρώσο επίσκοπο Νικόδημο, και ένα Φώτιο Αρχιεπίσκοπο της διασποράς. Όπως λένουν όλα είναι ψέματα.

Αυτός κατά την χειροτονία του λένουν βρισκόταν και έπαιζε ηθοποιός στη Λάρισα.

Παρουσιάστηκε και ως καθηγητής θεολόγος της Χάλκης. Είναι ψέμα.

Επίσης παρουσιάστηκε ως φιλόλογος εξ Αθηνών. Είναι μόνον της Τρίτης Γυμνασίου.

Παρίστανε επίσης τον ασθενή κατ τον τραυματισθέντα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, οπου έχασε την οικογένεια του πλην μίας κόρης. Αλλά ουδέποτε είχε νυμφευθεί. Παρουσιάζετο ως Βενεζουέλας Γερμανός. Μετέβη στη

Πάτμο ως επίσκοπος Γάζης του κλίματος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Για όλες τις απάτες του έχει υποβληθεί στη Θεσσαλονίκη μήνυσις υπό του μηχανικού Δ. Καζακίδη. Επιπροσθέτως του υπεβλήθη και άλλη μήνυσις δι' **αντιποίηση** αρχής.

Βλέπεις, αναγνώστα, ποίοι ηγούνται της κινήσεως των φωτισμένων και ποίοι λαμβάνουν αποκαλύψεις από το Θεό; Νομίζω δεν χρειάζονται σχόλια.

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι η Σύρμου έφυγε από την Εκκλησία και επήγε, κατόπιν δήθεν αποκαλύψεως «Κυρίου» στους παλαιοημερολογίτες, αλλά και αυτοί την έδιωξαν για τις πλάνες της.

Έφθασε στο σημείο η Σύρμου να φωτογραφίζεται, που ευλογεί σαν ιερεύς, και να φτιάχνει την εικόνα της σαν αγία Ελευθερία.

Άλλο πρόσωπο βασικό της κινήσεως αυτής είναι ο Γεώργιος Γεωργιάδης, συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος από την Έδεσσα. Αυτός κατά αποκάλυψη δήθεν γράφει το τετραδιάστατο συνεχές δίκαιο. (Σ. Σ. τρελάρα δηλαδή). Αλλά και το ασεβέστερο: Παρουσιάζει τον Θεό, ότι έχει τρεις Υιούς! Επίσης παρουσιάζει την παραβολή του ασώτου ως επιστροφή του ανθρωπίνου Γένους στα άστρα!!!

Επιμείναμε σ' αυτά, αναγνώστα, για να φανεί η ηλιθιότης, η ασέβεια και η πλάνη των δυστυχημένων αυτών «φωτισμένων», που είναι σκοτισμένοι, από τον διάβολο και τον εγωισμό τούς.

2. Η δαιμονισμένη της Χαλκίδος

Επίσης στη Χαλκίδα υπάρχει μία τέτοια «φορτισμένη» ή μάλλον δαιμονισμένη ονόματι Αργυρώ. Αυτή υπνωτίζεται και λέει τις αποκαλύψεις της. Είναι καθαρώς πνευματιστικό φαινόμενο. Αυτή είναι καθαρό όργανο του έξω αποδώ. Και όμως τρέχουν πολλοί ηλίθιοι Αθηναίοι να πάνε σ' αυτή να παραδώσουν την ψυχή τους στο διάβολο. Είναι αξιολύπητοι οι δυστυχείς.

ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

Πίσω από αυτή την φαινομενική ευλάβεια των φωτισμένων κρύβεται ο Σατανάς, ο οποίος, όπως είπαμε, μετασχηματίζεται «και εις άγγελο φωτός».

Με αυτό επιτυγχάνει να ξεστρατίζει τους ανθρώπους από τον ίσιο δρόμο, που χάραξε ο Θεός για να σωθούν.

Φαίνεται δε, ότι σ' αυτές είναι ο Σατανάς εκ του ότι:

1. Είναι συνήθως νευροπαθείς

Τα πρόσωπα αυτά είναι η καταλήγουν σε νευροπάθεια. Έχω παρακολουθήσει πολλά τέτοια πρόσωπα και έχω διαπιστώσει, ότι πρόκειται συνήθως περί νευρασθενικών. Δεν γνωρίζω γιατί προτιμάει αυτά τα πρόσωπα ο σατανάς.

2. Είναι εγωιστές και φιλόδοξοι.

Αυτές οι δήθεν αποκαλύψεις ικανοποιούν τη φιλοδοξία τους. Νέες κοπέλες και απλοϊκές γυναίκες φαντάζονται, ότι εις τα όνειρά τους μιλάει η Παναγία και με αυτό ικανοποιούνται σφόδρα. Παρά το ταπεινό σχήμα και την θρησκευτικότητα, έχουν εωσφορικό εγωισμό. Δεν δέχονται συμβουλή κανενός ούτε ιεροκήρυκας, ούτε πνευματικού, ούτε Αρχιερέως. Έχει σφηνώσει μέσα τους ο σατανάς και είναι αγύριστα κεφάλια.

Είχα κάποτε ομιλήσει σε κήρυγμα για τις ψευδο-φωτισμένες. Κατόπιν εξ αφορμής αυτού με επεσκέφθη μία. Ήταν τελείως αγράμματη, με την επιμονή της όμως μπορούσε και διάβαζε. Μου διάβαζε τις αποκαλύψεις της. Να είμαστε δηλαδή καλοί άνθρωποι, να έχουμε αγάπη κ.λ.π. Προσπαθούσε να τα σύνταξη σε ποίημα. Δεν είχε όμως κανένα μέτρο, καμιά ποιητική έμπνευση, παρά μόνον κάτι άκομψες ομοιοκαταληξίες.

Και όμως εφαντάζετο απ' αυτά που έγραφε, ότι είναι ανώτερη από τον Μωϋσέα και τον Προφήτη Ησαΐα.

Επειδή όμως δεν με έπειθε να την παραδεχθώ ως εμπνευσμένη προφήτιδα, έβγαλε ένα σταυρό και με

σταύρωνε, λέγοντας:

— Εσύ έχεις τον Σατανά μέσα σου. Να σε σταυρώσω για να φύγει, και τότε άρχισε να με σταυρώνει...

3. Το απαγορεύει η αγία Γραφή.

Λέγει καθαρά, ότι «τα όνειρα επλάνησαν πολλούς». Και πράγματι! Πόσοι έχουν πλανηθεί!

Θα μας πουν, ότι όνειρα έχουμε και στην Αγία Γραφή, τα οποία εξήγησε ο Πάγκαλος Ιωσήφ και ο Προφήτης Δανιήλ. Όνειρα έχουμε και στην Καινή Διαθήκη. Τα όνειρα δηλ. του μνήστορος Ιωσήφ, το όραμα του Αποστόλου Παύλου με τον Μακεδόνα στην Τρωάδα.

Μάλιστα. Έχουμε όνειρα στην Αγία Γραφή, αλλά πόσα είναι αυτά; Στο διάστημα 1.500 ετών είναι τόσα λίγα, που μετρούνται εις τα δάκτυλα της μιας ή των δύο χειρών, ενώ οι φωτισμένες είναι χιλιάδες και βλέπουν κάθε νύκτα, όχι ένα, αλλά πολλά η κάθε μία. Βλέπουν εκατομμύρια όνειρα.

Ε! λοιπόν όλα αυτά είναι εκ Θεού; Έπειτα εκείνα τα όνειρα της Αγίας Γραφής εμφανίζονταν εις Αγίους ανθρώπους και για μεγάλους σκοπούς. Είναι όμως αυτές οι ψευτοφωτισμένες αγίες;

Και τι μας λένουν συνεχώς;

Τίποτε το σπουδαίο. Μας λένουν, ότι έχουν αποκαλύψεις και ότι θα γίνει πόλεμος. Αυτό όμως το ξέρουμε και το βλέπουμε και εμείς. Δεν χρειάζεται αποκάλυψις. Μας το λέγει ο Θεός. «Εάν ουκ εισακούσετέ μου, μάχαιρα υμάς κατέδεται». Βράδυνε μάλιστα και πολύ να γίνει ο πόλεμος. Με την αποστασία που έχουμε, έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού.

Αυτές όμως έπεσαν έξω, πολλές φορές, αλλά δεν ντροπιάζονται. «Δεν ντροπιάζεται η γύφτισσα, που καρβουνίστηκε η μύτη της.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι **ψευτοφωτισμένες** μας λένουν, ότι για αυτές ομιλεί η Αγία Γραφή και εις απόδειξιν φέρουν το χωρίον της Παλαιάς Διαθήκης του προφήτου **Ιωήλ**, που λέγει:

«Εν ταις εσχάταις ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχεώ από του πνεύματος μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι υιοί υμών και αί θυγατέρες υμών, και οι νεανίσκοι υμών όράσεις όψονται, και οι πρεσβύτεροι υμών ενύσονται ενυπνιασθήσονται· και γέ επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείνες εκχέω από του πνεύματος μου, και προφητεύσουσι, και δώσω τέρατα εν τω ουρανώ άνω και σημεία εν τη γη κατω, αίμα και πυρ και ατμήδα καπνού ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ή ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή».

Αυτό είναι το μεγάλο τους ατού. Αυτό μας το λένε και το ξαναλένε.

Βεβαίως το λέγει αυτό ο Θεός. Αλλά ποιες εννοεί έσχατες ήμερες και για ποιους το λέγει; Σε ποιους αναφέρεται;

Οι [έσχατες ημέρες](#) είναι οι ήμερες, που τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη και αρχίζει η Καινή και αυτά τα λέγει δια τους Αποστόλους και τούς πρώτους Χριστιανούς, οι όποιοι πράγματι προφήτευαν και έβλεπαν οράματα και εις τούς οποίους είχε εκχυθεί το Πνεύμα το Άγιο αφθόνως.

Εξεπληρώθη άλλωστε η προφητεία αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως το διακήρυξε σε όλους ο Απόστολος Πέτρος.

Ήταν άφθονος [η έκχυση του Αγίου Πνεύματος](#) εις τους πιστεύοντας. Προφητεύουν αι θυγατέρες του Απ. Φιλίππου στην Καισαρεία, προφητεύει ο Άγαβος και τόσοι άλλοι προφήτες και διδάσκαλοι.

Εις την Εκκλησία, που συγκεντρώνονταν οι πιστοί χυνόταν πλούσιο το Πνεύμα και λαλούσαν γλώσσες και μιλούσαν τα μεγαλεία του Θεού. Δεν φαντάζομαι να έχουν την ιδέα, ότι και αυτές οι κυράδες είναι Απόστολοι. Αν έχουν τέτοια ιδέα τότε την ψώνισαν άσχημα.

Έπειτα και που ξέρουν, ότι οι σημερινές ήμερες είναι οι

έσχατες ημέρες του κόσμου; Που ξέρουν ότι θα έλθει τώρα η Δευτέρα Παρουσία; Αυτά τα λένε οι Γιαχωβάδες.

Επειδή όμως οι φωτισμένες σ' αυτό το χωρίο οχυρώνονται, θα το εξηγήσομε πλατύτερα.

Το χωρίον αυτό του Ιωήλ το αναφέρει ο Απ. Πέτρος στο πρώτο Χριστιανικό κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν οι Χριστοκτόνοι Εβραίοι άκουγαν τους Αποστόλους να μιλούν ξένες γλώσσες και έλεγαν, ότι είναι μεθυσμένοι. Τους λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι δεν είναι μεθυσμένοι, όπως νομίζουν, διότι η ώρα είναι πρωί και την ώρα αυτή δεν μεθούν συνήθως οι άνθρωποι.

Αλλά αυτό, τους λέγει, είναι εκείνο, που προφήτεψε προ 750 ετών ο Προφήτης Ιωήλ, και που αναφέρεται στην εποχή του Μεσσίου. «Και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, εκχέω από του Πνεύματος μου επί πάσαν σάρκα».

Έσχατες ημέρες είναι η εποχή του Μεσσίου, διότι αυτή είναι η τελευταία περίοδος, καθόσον μετά από αυτήν δεν θα υπάρχει άλλη. Θα είναι μέχρι πέρατος του κόσμου περίοδος αυτή. Η έκχυση «εκ του Αγίου Πνεύματος επί πάσαν σάρκα» είναι η μετάδοσις του Αγίου Πνεύματος σε κάθε άνθρωπο.

Ο Θεός, σαν αιώνιος, βλέπει τα παρελθόντα και τα μέλλοντα σαν παρόντα. Και ο προφήτης, που έχει βλέμμα Θεού, μεταπηδά απότομα από την υλική ευτυχία των συγχρόνων του Ιουδαίων 700—750 π. Χριστού στην πνευματική ευτυχία της εποχής του Μεσσίου και από εκεί στο τέλος του κόσμου. Όπως δηλ. το δικό μας βλέμμα από την επιφάνεια καθαρού νερού μέσα σε ένα ποτήρι γλιστρά στον πυθμένα του, έτσι και ο προφήτης Ιωήλ βλέπει και περιγράφει σε μια εικόνα την εποχή του πρώτου ερχομού του Χριστού και την Δευτέρα παρουσία Του.

Κατά την πρώτη ήλθε ο Χριστός ως δωρητής. Δωρίζει το Αγ. Πνεύμα, την άφεση αμαρτιών και τόσα άλλα. Κατά την δεύτερον όμως θα έλθει ως Κριτής.

Η εποχή του Μεσσίου

Καθ' όλη την εποχή του Μεσσίου, του Χριστού θα χύση, θα

δώσει ο Θεός αφθόνως το Αγ. Πνεύμα, όχι μόνον εις τούς Εβραίους, αλλά «εις πάσαν σάρκα» εις όλους τους ανθρώπους. Διασαφηνίζοντας κατόπιν ο προφήτης σε ποιους και τι θα δώσει, λέγει: «Και προφητεύουσι οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών». Άνδρες και γυναίκες θα γίνουν προφύτες. «Οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται». Οι εν εγρηγόρσει, ξυπνητοί θα δουν θεϊκές οπτασίες. «Οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθήσονται». Οι γεροντότεροι θα δουν θεϊκά όνειρα. Όχι μόνον υιοί και θυγατέρες νέοι και γέροι πλήρες Αγ. Πνεύματος θα δουν και θα μιλούν νέους κόσμους, αλλά «και γε επί τους δούλους μου και τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις εκχέω από του Πνεύματος μου και προφητεύσουσι». Το Αγ. Πνεύμα θα εκχυθεί εις δούλους και δούλας, ήτοι σε ανθρώπους πάσης κοινωνικής τάξεως. Επομένως το Αγ. Πνεύμα θα δοθεί αφθόνως σε νέους και γέροντας, σε άνδρες και γυναίκες, σε κυρίους και ελευθέρους, ήτοι σε κάθε ηλικία και φύλο και κοινωνική ταξί. Θα είναι δε τέτοιο το Αγ. Πνεύμα, ώστε όσοι το λάβουν, θα προφητεύουν, θα βλέπουν κοιμώμενοι όνειρα του Θεού και ξυπνητοί θεϊκές οπτασίες. Αυτά έγιναν στους Αποστόλους Πατέρας κατά λέξιν, διότι προφήτευσαν και ο Θεός επικοινωνήσε με αυτούς δι' ονειρών και οπτασιών. Κατά βάθος σημαίνει, ότι εκείνοι οι Χριστιανοί που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα θα ομιλούν και θα βλέπουν καινούριους κόσμους! Αυτό έγινε σε κάθε Χριστιανό που έγινε κατοικητήριο του Αγ. Πνεύματος.

Αυτά είναι τα δώρα, οι δωρεές της πρώτης Παρουσίας. Για τη Δευτέρα όμως Παρουσία ο προφήτης Ιωήλ λέγει άλλα. Αλλά γι' αυτά οι «Φωτισμένες» δεν μιλάνε. Δεν τις συμφέρει.

Τι λέγει ο Προφήτης Ιωήλ για τη Δευτέρα παρουσία

Όση μεγάλη είναι η δωρεά, τόση και η ευθύνη. Ο Δωρητής θα γίνει και Κριτής. Δια τούτο συνδέεται η μακρινή χρονική απόσταση η πρώτη και δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Κατά την Δευτέρα Παρουσία «του Χριστού θα προηγηθούν τα φοβερά σημεία. «Δώσω τέρατα εν τω ουρανώ άνω και σημεία εν τη γη κάτω». Τέρατα και σημεία είναι μεγάλα και μακρά θαύματα στον ουρανό και στη γη. Τα εν τη γη είναι «αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού». Αίμα είναι οι πόλεμοι, ατμίς καπνού είναι εκρήξεις ηφαιστειών και «πυρ» μεγάλες

πυρκαγιές ή η λάβα εκρήξεως ηφαιστειών. Γι' αυτά ομιλεί και ο Κύριος αναφερόμενος στις τελευταίες ημέρες του κόσμου. «Μέλλετε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων, σεισμούς» κλπ.

Τα εις τον ουρανό σημεία θα είναι «ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα». Αυτό είναι εκείνο, που λέγει ο Κύριος δια το τέλος του κόσμου «ό ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώση το φέγγος αυτής», θα σκοτιστούν ο ήλιος και το φεγγάρι, Αυτά και αλλά που αναφέρει ο Κύριος ες τον εσχατολογικόν του λόγον (Λουκ 21, 25) θα συμβούν προ της φρικτής Δευτέρας Παρουσίας «πριν ελθείν την ημέραν του Κυρίου την μεγάλην και επιφανή», όπως λέγει ο προφήτης Ιωήλ.

Αυτά λέγει ο προφήτης Ιωήλ δια τις έσχατες ημέρες. Τα άλλα αναφέρονται στην Πρώτη Παρουσία του Κυρίου. Να μάθουν λοιπόν οι «φωτισμένες» να εξηγούν τα λεγόμενα της Αγ. Γραφής, να μάθουν το πραγματικό νόημα και όχι να παίρνουν ένα χωρίον μόνον και το εφαρμόζουν στον εαυτό τους.

Θα μας πουν ίσως, ότι αυτές είναι καλές και θρησκευόμενες. Αχούν το σπίτι τους γεμάτο από εικόνες. Κάνουν λειτουργίες, παρακλήσεις και αγρυπνίες. Πώς, λοιπόν, αυτές έχουν τον Σατανά;

Και όμως πλανώνται και πλανούν. Πολλές πλανώνται εξ αγνοίας των και γίνονται όργανα του Σατανά. Φέρομε ως παράδειγμα μια νέα στην ορεινή Ναυπακτία, με τα οράματα της οποίας ησυχολούντο προ ετών οι εφημερίδες των Αθηνών.

Αυτή έβλεπε, δήθεν, την Παναγία και ελάμβανε διάφορες εντολές, να κήρυξη στον κόσμο μετάνοια κ.λ.π. κ.λ.π.

Μία Κυριακή εις το Αγρίνιο, προτού ανέλθω εις τον άμβωνα να κηρύξω, μου έφερε ο Πρόεδρος του χωριού της έγγραφο μακροσκελές, υπογεγραμμένο από τον ιερέα, τον διδάσκαλο και αυτόν τον πρόεδρο, δια να το διαβάσω εις το πολυπληθές ακροατήριον κατ' εντολή δήθεν της εμφανιζόμενης Παναγίας εις το δράμα της νέας. Αρνήθηκα και τους είπα, φυσικά, τα δέοντα.

Σε λίγους μήνες ήλθε εις το εξομολογητήριο μου μεταξύ

των άλλων εξομολογούμενων και η ίδια νέα και εξομολογήθηκε. Πράγματι, ήταν μια πολύ σεμνή και ενάρετη κοπέλα. Ήταν ένα αγνό λουλούδι του βουνού. Στο τέλος μετά την εξομολόγηση, όταν έφευγε, μου λέγει:

—Εγώ, Πάτερ, βλέπω και την Παναγία.

—Α! Συ είσαι; Πώς την βλέπεις; την ερώτησα.

—Σαν μια γυναίκα μαυροφόρα.

—Την έχεις δει πολλές φορές;

—Καμιά δεκαριά.

—Και τι σου έλεγε;

—Την πρώτη φορά ήταν Κυριακή απόγευμα και έψαχνα στην εξοχή να βρω ένα πρόβατο, που έχασα από το κοπάδι μου. Την είδα μπροστά μου ξαφνικά και μου είπε: - Εγώ είμαι η Παναγία. Να πας στο χωριό αυτή την ώρα, που οι χωρικοί εργάζονται και φτιάχνουν το δρόμο και να τους πεις να σταματήσουν, γιατί είναι Κυριακή.

—Πράγματι! πήγα. Τους το είπα και σταμάτησαν.

Άλλη μια φορά ήταν παραμονές Χριστουγέννων και μου είπε:

—Να πεις στους χωρικούς, ότι εφέτος τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και να μη αρτυθεί κανείς. Δεν κάνει.

Και πράγματι, το χωριό όλο νήστεψε την ημέρα των Χριστουγέννων!

—Δεν βλέπεις, παιδί μου, τής είπα, πως είναι ο σατανάς και όχι η Παναγία; Υπήρχε καλλίτερο πράγμα από την «εξέλασι», που έκαναν οι χωρικοί και έφτιαχναν αγαπημένοι το κοινωφελές έργο, το δρόμο; Ο Σατανάς, όμως ήθελε να μη κάνουν αυτό το καλό έργο, αλλά να κάθονται στα καφενεία, να χαρτοπαίζουν, να μεθούν και να βλασφημούν.

Εξ αλλού, που ακούστηκε να νηστεύουν οι Χριστιανοί την χαρμόσυνη μέρα των Χριστουγέννων; Η Εκκλησία μας

όρισε ολόκληρο το δωδεκάημερο εκείνο κατάλυσιν εις πάντα. Καταλαβαίνεις, ότι πρόκειται περί σατανά; Όταν, λοιπόν, την ξαναδείς να πεις: Είσαι ο σατανάς και να κάμεις το Σταυρό σου.

—Μα, πάτερ, δεν μου λέγει κακό. Μου λέγει να βγω στον κόσμο και να κηρύξω να μετανοήσουν.

—Και συ να πεις: Αν ήταν να κηρύττω, θα με έκαμνε ο Θεός άνδρα, ιερέα, ιεροκήρυκα, Δεσπότη και θα μάθαινα γράμματα. Γι' αυτό να σε αφήσει ήσυχη και να του πεις να έλθει σε εμένα.

Επειδή όμως είχε καλή διάθεση, παραδέχθηκε τις συμβουλές, ησύχασε και δεν της έφερε μεγαλύτερη ζημιά ο σατανάς.

Βλέπεις πώς πλανώνται μερικές καλές εξ αγνοίας και χρησιμοποιούνται από το Σατανά ως όργανα του;

Άλλες όμως το κάνουν και για οικονομικά οφέλη. Τα σπίτια τούς τα μετέβαλαν σε εκκλησίες. Έχουν προσκυνητάρια, μανουάλι, κεριά και παγκάρια.

Το **1953** έγραψαν οι εφημερίδες μακρόστηλα άρθρα, δια τις εμφανίσεις της **Αγίας Παρασκευής** σε κάποια κοπέλα εικοσάχρονη στην Αιτωλοακαρνανία. Παρουσιαζόταν σ' αυτήν η Αγία Παρασκευή, δήθεν, και της έδινε εντολή να κατασκευάσουν εικονοστάσιο, να μετανοήσουν οι χωρικοί κ.λ.π. Όλοι οι άνθρωποι των χωριών εκείνων πίστευαν, ότι όντως αυτή, που ενεφανίζετο, ήταν η Αγία Παρασκευή.

Εις μίαν εμφάνιση έλαβε εντολή να πει στους χωρικούς να μεταβούν όλοι μαζί στην εκκλησία της Αγ. Παρασκευής ενός κοντινού χωριού. Συγχρόνως έχασε και την λαλιά της και συνεννοείτο γραπτώς. Πράγματι! Ξεκίνησε με πολυάριθμη συνοδεία χωρικών μετέβη στο χωριό. Ο ιερέας όμως του χωριού εκείνου, ο οποίος ήταν ευσεβέστατος, δεν παρεσύρθη, καθώς και πολλοί άλλοι ευσεβείς. Όταν μπήκαν στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, αυτή επήγε στην ωραία Πύλη, σαν να ήταν Αρχιερέας, απήγγειλε το «Πιστεύω» (λύθηκε η αφωνία της) και κατόπιν κήρυξε στους ανθρώπους να μετανοήσουν. Τι και αν ο απόστολος Παύλος δεν επιτρέπει στις γυναίκες να κηρύττουν στην εκκλησία! Αυτή ανώτερο νόμιζε τον εαυτό της. Κατόπιν

εστράφη σε κάποιον και του είπε: —Συ, γιατί δεν εξομολογείσαι; Εξομολογήθηκες μόνο προ τριάντα ετών, σε ένα χωριό της Ανατολικής Μακεδονίας (και το ονόμασε), όταν ήσουνα στρατιώτης.

Εκείνος τα έχασε μπροστά στην αποκάλυψη αυτή. Διότι το είχε ξεχάσει. Έπειτα από το θαυμαστό αυτό γεγονός, όλοι έδωσαν πίστη εις αυτήν, ότι όντως της φανερώνεται η Αγία Παρασκευή. Από δε την Αμερική που διάβασαν τις εφημερίδες, τις έστελναν συνεχώς χρηματικά ποσά. Μετεβλήθη αυτό σε καλή επιχείρηση. Πώς να τα αφήσει;

Μετά εξάμηνο, με τους γονείς της επήγε εις παρακειμένην κωμόπολη. Οι γονείς της, όταν έμαθαν, ότι ο γράφων ευρίσκετο εκεί, της πρότειναν να έλθουν, να τον συμβουλευθούν. Αυτή δυστροπούσε. Στην επιμονή όμως των γονέων της ήλθε. Της ανέπτυξα τότε, ότι τα οράματα αυτά είναι εκ του σατανά και να προσέξει, διότι κάτι κακό θα της κάνη ο σατανάς.

Δυστυχώς δεν θέλησε ν' ακούσει. Ήταν βλέπετε τα εξ Αμερικής δολάρια, που δεν την άφηναν. Και... (άκουσον — άκουσον) την Μεγάλη εβδομάδα απήγαγε κάποιον νέον και μετέβη στην Μητρόπολη ζητώντας αδεία να στεφανωθεί την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής! Έτσι της είχε πει να πράξη η Αγία Παρασκευή!...

Δεν πρέπει να ξεγελιέται κανείς από τις εικόνες. Να βλέπομε τι κρύβουν πίσω.

ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ

α) Αρνούνται τον Θεό

Μη σου φαίνεται παράδοξο το ότι συνιστούν λειτουργίες και παρακλήσεις. Δεν τον πειράζουν αυτά τον Σατανά. Αυτός αρκείται μόνον με το ότι παίρνουν εντολές από αυτόν. Κάνει ο σατανάς ό,τι και ο Πάπας, που αφήνει τους Ουνίτες να κάνουν την λειτουργία, όπως και ημείς οι Ορθόδοξοι και απ' αυτούς ίνα ζητάει, να τον μνημονεύουν. Έτσι και ο σατανάς αρκεί να παίρνουν εντολές από αυτόν. Αυτό όμως είναι βαρύτατο, διότι οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τον Χριστό κατ' ουσία και υποτάσσονται στο

Σατανά.

Είναι προδοσία της πίστεως. Αν το καταλάβαιναν θα έκλαιγαν με μαύρα δάκρυα σ' όλη τη ζωή τους.

Έπειτα όλοι αυτοί οι σατανοκίνητοι χρησιμοποιούν εικόνες, όπως και τα μέντιουμ, οι καφετζούδες, οι χαρτορίχτρες, και του το, δια να εξαπατούν τον κόσμο να τους ακόλουθη.

β) Το απαγορεύει ο Θεός

Απαγορεύει ο Θεός να δίδομε προσοχή σε τέτοιες αποκαλύψεις και οράματα.

Ο Σατανάς, λέγει η Αγία Γραφή, προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους μετασχηματίζεται, «και εις Άγγελο φωτός». Τους παρουσιάζεται σαν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγγελοι. Τους δίδει εντολές να νηστεύουν πολύ και εξαντλητικά. Είδε την Π. Διαθήκη, λέγει ότι «τα όνειρα πλάνησαν πολλούς». Αφού ο Θεός τα απαγορεύει πώς συ πας αντίθετα με το Θεό;

γ) Παραδείγματα

Ομιλούν καλλίτερα τα παραδείγματα.

1. Στο Άγιο Όρος παρουσιαζόταν ο σατανάς σε ένα ευλαβή μοναχό σαν ο Χριστός και του έλεγε να κάνη υπερβολικές νηστείες, άλλα να μη το πει συ κανένα, ούτε και στο πνευματικό του. Είχε ο δυστυχής αδυνατίσει και έμεινε ο σκελετός. Ο πνευματικός του όμως τον ερωτούσε τι έχει. Εκείνος δεν του έλεγε. Το ξέρω του λέγει κάποτε ο πνευματικός, ότι σου το είπε ο Χριστός να νηστεύεις.

Ναι, του άπαντα και τα απεκάλυψε όλα. Αλλά το βράδυ βλέπει πάλι το σατανά, που τον ήλεγξε γιατί το φανέρωσε στον Πνευματικό.

Ο Πνευματικός όμως εργάστηκε καταλλήλως και τον έσωσε.

2. Επίσης συγκλονιστικό παράδειγμα πλάνης με οράματα

είναι το κατωτέρω: Στο Άγιο Όρος υπήρχε ένας ευλαβέστατος μοναχός. Σ' αυτόν εμφανιζόταν ο σατανάς, σαν ο Χριστός, και του έλεγε να γίνει Πατριάρχης, για να σώσει την Εκκλησία. Εκείνος έφερε αντιρρήσεις, ότι δεν είναι ικανός για τόσο μεγάλο αξίωμα. Από τις πολλές φορές το χώνεψε, ότι έπρεπε να γίνει Πατριάρχης. Δεν το έλεγε όμως σε κανένα.

Κάποτε βλέπει, ότι επήγανε στο ασκηταριό του στην ερημιά πολλοί απεσταλμένοι για να τον πάρουνε να τον πάνε στην Κωνσταντινούπολη για να τον ενθρονίσουν Πατριάρχη. Τους ακολούθησε. Έφθασαν στην παραλία. Εκεί είδε πλοία πολλά, που τον περίμεναν και ένα ήταν έτοιμο, να μπει μέσα. Όταν όμως ήταν στο άκρο του αρσανά έτοιμος να πηδήσει μέσα, σαν ευλαβής που ήτο, έκανε το Σταυρό του. Αμέσως όλα αυτά έγιναν άφαντα. Εάν δεν έκανε τον σταυρό του θα νόμιζε ότι θα έμπαινε στο πλοίο, θα έπεφτε στη θάλασσα και θα πνιγότανε.

3. Επειδή πολλοί την παθαίνουν με τα οράματα, που παρουσιάζεται ο σατανάς ως άγγελος φωτός, θα αναφέρουμε και άλλο παράδειγμα συγκλονιστικό. Το παράδειγμα του ψευδομωϋσέως. Αυτό το αναφέρει ο ιστορικός **Σωκράτης** στην Ιστορία του. Αυτό έγινε αφορμή να προσέλθουν πολλοί Ιουδαίοι στον Χριστό περί τα μέσα του 4ου αιώνας. Το γεγονός έλαβε χωράν στην Κρήτη.

Παρουσιάσθηκε την εποχή εκείνη στην Κρήτη κάποιος Ιουδαίος. Εξαιρετικά εξωτερικά γνωρίσματα και ευγλωττία παρείχαν εις αυτόν την δυνατότητα να εξαπατά τους ομοθρήσκους του.

Είχε κατορθώσει να τους πείσει, ότι ήτο νέος... Μωυσής, τον όποιον είχε πέμψει ο Θεός εις την Κρήτη, δια να εξαγάγει τους Ιουδαίους και να τους οδήγηση, στην γη της επαγγελίας! Και επειδή η έξοδος των Ιουδαίων εκ της Κρήτης θα συναντούσε εμπόδιο... θάλασσαν, ο ψευδό - Μωυσής τους βεβαίωνε, ότι θα επανελάμβανε το θαύμα της διαβάσεως της Ερυθράς θαλάσσης! Τι «παραπάνω» είχε ο Μωυσής απ' αυτόν; Και διατί, όπως «εσχίσθη το ύδωρ» εν τη Ερυθρά θαλάσση να μη εσχίζετο και το ύδωρ της Μεσογείου θαλάσσης;...

Επί εν έτος ο ψευδο Μωυσής περιώδευσεν ολόκληρο την μεγαλόνησο Κρήτη και με την διακρίνουσα αυτόν ρητορική

δεινότητα ανέπτυξε στους Ιουδαίους το μεγαλεπήβολο σχέδιόν του, τους έπειθε και τους προετοίμαζε δια την γενική κινητοποίηση, ευθύς ως θα εδίδετο το σύνθημα της εξόδου.

Με το δράμα της «γης της επαγγελίας» κατόρθωσε να εξαπατήσει τους περισσότερους Ιουδαίους, οι οποίοι εγκατέλειψαν κτήματα και επαγγέλματα, έπαυσαν να εργάζονται, κατεφρόνουν πάν ό,τι είχαν και ανέμεναν την μεγάλη στιγμήν!

Και η στιγμή της απίστευτου εκκινήσεως έφθασε. Ο ψευδό - Μωυσής, αφού επεσκέφθη ολόκληρο την νήσον, έκρινε, ότι επέστη ο καιρός να οδήγηση τον... λαό του εις την θάλασσαν και να επαναλάβει το θαύμα, το οποίον διηγείται το βιβλίο της Εξόδου (κεφ. 14ον). Συνεκέντρωσε πλήθος Ιουδαίων εις ορισμένο τόπον, ετέθη επί κεφαλής, και η πορεία της εξόδου άρχισε.

Τυφλοί από τον ανόητο φανατισμό, τον όποιον είχε η ψυχή των, ηκολούθουν τον απατεώνα ηγέτη, ο οποίος, κρατώντας ράβδον, εβάδιζεν υποδουόμενος τον ρόλο του Μωϋσέως.

Επί τέλους η πορεία σταμάτησε. Ο ψευδό - Μωυσής είχε οδηγήσει το τυφλωμένον πλήθος εις ακρωτήριο, το όποιον εισήρχετο εις μεγάλο μήκος εις την θάλασσαν.

Εκεί εστάθη και έδωκε την εντολή να ριφθούν όλοι με την σειράν εις την θάλασσαν, της οποίας τα ύδατα θα... εσχίζοντο. Άλλ' αντί να σχισθούν τα ύδατα, εσχίζοντο και κατεκόπτοντο οι δυστυχείς Ιουδαίοι, οι οποίοι υπήκουον εις τον μανιακόν απατεώνα. Ευθύς ως ερρίφθησαν από του κρημού εις την θάλασσαν οι πρώτοι της πορείας, ακούσθηκαν οιμωγαί και θρήνοι. Πολλοί εύρον οικτρό θάνατον σχιζόμενοι από τις αιχμηρές πέτρας της αποτόμου ακτής, οι δε λοιποί απέθνησκον πνιγόμενοι εις τα βαθέα ύδατα. Ελάχιστοι κατόρθωσαν να επιπλεύσουν και προσεπάθουν με απεγνωσμένες προσπάθειες να αγκιστρωθούν επί των αποκρήμων βράχων. Παρά ταύτα η πορεία κατά του κρημού συνεχίζετο. Υπό του δαίμονος, του πλέον τυφλού φανατισμού οι Ιουδαίοι ελαυνόμενοι έπιπταν εις την θάλασσαν. Εννοείται, βεβαίως, ότι ο απατεώνας ψευδο-Μωυσής παρέμενε εις την ακτή, δίδοντας το παράγγελμα της θανατηφόρου πτώσεως...

Όλοι οι εξαπατηθέντες από το κήρυγμα του απατεώνας ηγέτου θα εύρισκαν τελικά φρικτό θάνατον, εάν δεν προσέτρεχαν εις τον τόπον της ομαδικής παρακρούσεως χριστιανοί άνδρες, αλιείς και έμποροι, οι οποίοι έπλεαν πλησίον του ακρωτηρίου. Ούτοι έσπευσαν και σταμάτησαν την θανατηφόρο πορεία.

Περισυνέλεξαν τούς επιζώντας ναυαγούς, οι οποίοι είχαν ήδη συνέλθει εκ του παραληρήματος και είχαν εννοήσει εις ποία ανοησία οδήγησεν αυτούς ο απατεώνας συμπατριώτης των.

Ανερριχήθησαν δε εις την ακτή και κατόρθωσαν να εμποδίσουν τους υπολειπόμενους, οι οποίοι ήσαν έτοιμοι να ριφθούν εις την θάλασσαν. Όταν δε με τη βοήθεια των χριστιανών συνήλθαν, εννόησαν όλοι το μέγεθος της απάτης και την μεν άκριτον εαυτών πίστιν εμέμφοντο, τον δε ψευδό - Μωυσή ανελείν έσπευδον. Ήθελαν να τον σκοτώσουν.

Αλλ' ο ψευδό - Μωυσής είχε ήδη γίνει άφαντος. Η απότομος εξαφάνισή του έδωκε αφορμή να πιστεύσουν πολλοί, ότι επρόκειτο περί δαίμονος, ο οποίος παρουσιάσθηκε σαν άνθρωπος. «Υπόνοιαν παρέχει τοις πλείοσιν, ως ειη δαίμων Αλάστωρ, ανθρώπου σχήμα υποδύς, επί λύμη του εκεί έθνους αυτών».

Όσοι εκ των Ιουδαίων υπέστησαν την περιπέτειαν αυτήν εκ μέρους του απατεώνας ψευδο Μωϋσέως και σώθηκαν, προσήλθαν εις την χριστιανική πίστη.

Εκ της απάτης οδηγήθησαν εις την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Παράδοξος φαίνεται η ανωτέρω ιστορία. Εάν δεν την ανέγραφε σύγχρονος αξιόπιστος ιστορικός, ο Σωκράτης, θα ελέγομεν, ότι πρόκειται περί μύθου.

Μακριά, λοιπόν, και από τις φευδοφωτισμένες, διότι και αυτές οδηγούν στην καταστροφή.

_____ Διαστρεβλώνουν τη διδασκαλία του
Χριστού _____

Δεν είναι μια πλάνη και δύο και πέντε και εκατό. Εδώ ανατρέπουν τελείως την διδασκαλία του Χριστού. Αναφέρομε μερικές αιρετικές πλάνες των.

1 ον ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Δεν θέλουν αυτές να διαβάζουν οι οπαδοί τους την Αγία Γραφή, αλλά τα βιβλία των, που γράφουν, δήθεν, εξ αποκαλύψεως. Γράφει η Ζολώτα στη σελίδα 156 του βιβλίου ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

«... θα σας κάμει να νομίζετε (ο διάβολος εννοεί), ότι όπου και αν πηγαίνετε να ακούτε διδασκαλία. το ίδιο είναι... κ.λ.π.».

«Αυτό λοιπόν το θεοσωτήριο έργον (της Ζολώτα) δεν το ευρίσκετε πουθενά, οπού και αν τρέξετε, οπού και αν βαδίσετε. Σε Συλλόγους θρησκευτικούς Εμέ δεν θα συναντήσετε (Μιλάει δήθεν ο Θεός), την πατρική μου φωνή δεν θα ακούσετε.»

Είναι φανερό ότι προσπαθούν να τους αποκόψουν από την διδασκαλία της Εκκλησίας, να μην ακούν κανένα έκτος από τις αποκαλύψεις των. Γράφει στο ίδιο βιβλίο της σχολής του σατανά, της σχολής Ζολώτα.

«... Άρα εις σας έχω ρίξει τις ελπίδες μου. Εκτός από τα σχολεία μου που διδάσκεσθε απ' ευθείας από Ημάς (Σ.Σ. ομιλεί δήθεν, ο Τριαδικός Θεός) να μην δέχεσθε κανενός λόγους, ότι δήθεν σας αγαπούν, θέλουν το καλόν σας. θα παρουσιάζονται ψευτοκαλόγηροι... όλους αυτούς θα τους σταυρώνατε και θα λέτε δεν μας χρειάζονται αι συμβουλαί κανενός, διότι εις τα σχολεία που διδασκόμεθα μας διδάσκει ο ίδιος ο Πατέρας. Δεχθείτε το πατρικό φίλημα μου».

Η διδασκαλία όμως του Χριστού διδάσκεται Ορθοδόξως από τους Ιεροκήρυκας, τους θεολόγους, τους ιερείς και Αρχιερείς και ιδίως εις τα ορθόδοξα θρησκευτικά σωματεία, που έχουν αυτόν τον σκοπό. Απ' όλους λοιπόν αυτούς τους αποξενώνει, δια να ακούνε μόνον τις ανοησίες των ψευδοφωτισμένων.

3. Αχρηστεύουν την Εκκλησία

Αυτές οι ψευδοφωτισμένες με όσα λένουν και γράφουν ουσιαστικά, αχρηστεύουν την Εκκλησία και παίρνουν, για μεν τον εαυτόν τους τον ρόλο των ποιμένων, για δε τις σχολές τους το ρόλο της Εκκλησίας. Γραφεί στο βιβλίο «**ΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ**» της σχολής Ζολώτα, στις **σελίδες 7 και 8**:

«Τι χαρά εις εμέ. (Σ.Σ. ομιλεί η Παναγία) που καταρτίζω τέτοιες μαθήτριες και κόρες Μου να δέχονται τας συμβουλάς μου και τας διαταγάς Μου και να τας εκτελούν με σεβασμό και μέγα ενθουσιασμό... (εν τω μεταξύ οι μαθήτριες φουσκώνουν από εγωισμό!) ... Τι χαρά εις εμέ δια μέσου του Σχολείου όλου, των σεβαστών μαθητριών Μου να έλθει η μεγάλη Νίκη και η Βασιλεία του Υιού μου επί της γης»

Σύμφωνα με αυτή την αποκάλυψη πάει περίπατο η Εκκλησία του Χριστού. Τώρα η νέα εκκλησία στην ουσία θα είναι η ψευτοσχολή της Ζολώτα. Με αυτή την ψευτοσχολή θα έλθει η μεγάλη Νίκη και η Βασιλεία του Υιού επί της γης. Και μη χειρότερα, αναγνώστα!!! Αλλά υπάρχουν και χειρότερα ή μάλλον ασεβέστερα. Στη **σελίδα 24** του βιβλίου της σχολής Ζολώτα «**ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ**» γράφει!

«Ω! τι προθυμίας έχουν και ζήλον; Πώς τρέχουν να ετοιμάσουν τας θυσίας που θα προσφέρουν εις τας σαράντα Εκκλησίας που θα ανοίξουν; ως ετοιμασμένα δε από τας χείρας του Νυμφίου να κοινωνήσουν». Εδώ βλέπουμε, δήθεν τον Θεό, να μιλάει στα πιστά τέκνα της υπακοής, τις μαθήτριες της «Απολυτρωτικής σχολής της Υπεραγίας Θεοτόκου», όπως επισήμως ονομάζεται η Σχολή Ζολώτα όπως την λέει ο κόσμος να τις επαινεί, όπως πάντα. Λέγει ότι θα ανοίξουν 10 Εκκλησίες να προσφέρουν θυσίες και ετοιμασμένα τα τέκνα αυτά θα κοινωνήσουν από τα χέρια του Νυμφίου Χριστού!!!

Δηλαδή εδώ η εκκλησία και οι ιερείς καταργούνται, επειδή ίσος τους θεωρούν όλους ανάξιους και αμαρτωλούς για να προσφέρουν την θυσία την αναίμακτη στον Θεό και να κοινωνήσουν από τα χέρια τους μήπως λερωθούν και μολυνθούν!!!

Μα προχωρούν ακόμη πιο πολύ. Στη **σελίδα 102** του ίδιου

βιβλίου γράφει: «Ω! ένδοξοι νύμφαι Χριστού ω! κόραι και πισταί μαθήτριαι της πανενδόξου βασιλομήτορος, εντός ολίγου σεις θα άρχετε εις όλα τα έθνη, σεις θα δεσπόζετε εις αυτά, ως Νύμφη Εκκλησία κ.λ.π.».

Σε λίγο λοιπόν Νύμφη Εκκλησία δεν θα είναι η Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα μ' αυτά που γράφουν, αλλά η σχολή Ζολώτα, οι δε μαθήτριες της σε λίγο θα εξουσιάζουν όλους τους λαούς.

Όλα καλά. Έκαναν όμως ένα βασικό λάθος. Κανονικά δεν πρέπει να λέγονται σχολή Ζολώτα, αλλά σχολή Ζουρλότα.!!!

Τα ίδια και παρόμοια γράφονται και λέγονται και στις άλλες φωτισμένες. Δεν χρειάζεται και πολύ σοφία μετά από αυτά που βλέπουμε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που τους παριστάνει τον Χριστό ή την Παναγία,

3. Καταργούν του Ι. Κλήρου

Πολλές απ' αυτές τις φωτισμένες ουσιαστικώς γίνονται ποιμένες των οπαδών τους. Νομίζουν, ότι έλαβαν αυτήν την εξουσία άνωθεν.

Χαρακτηριστικώς αναφέρω μία μόνο παραπομπή από το γνωστό βιβλία «ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ» ή μάλλον που θα έπρεπε καλύτερα να λέγεται: «ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ»

Στη **σελίδα 96** γράφει: «Δι' αυτό σας τα προλέγω, να γνωρίζετε σεις το φωτεινό μέλλον σας και να μην απελπίζεστε. Ο θρίαμβος της ανορθώσεως της ορθοδοξίας Μου και η απολύτρωσις, όχι μόνον του Έθνους σας, αλλά και όλων των Εθνών από σας έρχεται. Σεις θα παίρνετε τας διαταγάς και αποφάσεις Μου, τας οποίας θα εκτελείτε αυτοστιγμεί, σεις θα λάβετε τα δικαιώματά Μας, αν τινών άφητε τας αμαρτίας, αφιενται αυτοίς και όπου θέλετε να τας κρατείτε να μην τους λύετε ως ανάξιοι σωτηρίας που θα είναι».

Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε και ιέρειες, που θα μας συγχωρούν και αμαρτίες λείει. Μη χειρότερα!!

Αυτά όλα δεν μας δημιουργούν έκπληξη, διότι ο σατανάς αυτούς που βουτάει τους τρελαίνει κιόλας. Αλλού έχουμε την απορία:

Πως βρίσκονται άνθρωποι να πηγαίνουν σ' αυτές τις φωτισμένες ή τους φωτισμένους, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και άνδρες, και τις ακούνε!!!

Είναι αναρίθμητες οι πλάνες των. Περιοριζόμεθα όμως μόνον σ' αυτές και από αυτές μπορεί να καταλάβει κανείς ότι οι γυναικούλες, που τις ακολουθούν, καταντούν στην αίρεση, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Τρομερό πράγμα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως είδες, αναγνώστα, η πληγή των ψευδοφωτισμένων είναι μεγάλη και επικίνδυνη. Ο σατανάς τραβάει με το πρόσχημα της ευλάβειας και θρησκευτικότητας τα ευσεβέστερα πρόσωπα της Εκκλησίας. Πρέπει να ξέρομε, ότι όσα χρειάζονται δια την σωτηρίαν μας τα έγραψε ο Θεός στο Ευαγγέλιο και τα εξηγούν οι Πατέρας της Εκκλησίας. Εκεί θα βρούμε τι θα κάνουμε για να σώσουμε την ψυχή μας. Δεν χρειαζόμεθα αποκαλύψεις από τα πλανεμένα γυναικάρια αυτά.

Μακριά από αυτές. Να μη δίνουμε σημασία σε οράματα και ψευτοαποκαλύψεις. Ένας Άγιος έλεγε: Εγώ και να δω μπροστά μου το Χριστό να εμφανιστεί θα του πω «**Χριστέ μου, δεν θέλω να σε δω σε τούτη τη ζωή θέλω να σε δω μόνο στην άλλη την μεγάλη**».

Σχετικώς η **Φιλοκαλία** γράφει το εξής: Ένας άρχοντας προκειμένου να πάει ταξίδι αφήνει φύλακα του σπιτιού του τον υπηρέτη του και του λέγει: «πρόσεξε να μην άνοιξης σε κανένα το σπίτι». Αν όμως το αφεντικό επιστρέψει τη νύκτα και κτυπάει στο σκοτάδι την πόρτα και ο υπηρέτης δεν του ανοίγει, διότι αμφιβάλλει, εάν είναι ο Κύριος του και τον αφήσει έξω, την επομένη που θα έλθει το αφεντικό δεν θα του κατοφανεί. Τουναντίον θα τον συγχαρεί και θα τον τιμήσει, διότι ήταν τόσο πιστός φύλακας.

Πώς εμείς δεχόμεθα να πηγαίνουμε στα κέντρα αυτά του

Σατανά, έστω και αν λέγουν μερικά καλά;

Ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγε στους Φιλίππους τον ακολούθησε κάποια, όπως ξέρετε, που είχε πνεύμα πύθωνος, σατανικό. Αυτή έλεγε καλά στο κόσμο για τους Αποστόλους.

—Να τους ακούτε τους ανθρώπους αυτούς, έλεγε, διότι είναι άνθρωποι του Θεού, και σας διδάσκουν το δρόμο που θα σωθείτε.

Ο Απόστολος Παύλος, όμως δεν δέχθηκε **διαφήμιση** από τον Σατανά. Τουναντίον διέταξε και βρήκε το πονηρό δαιμόνιο, καίτοι ήξερε, ότι θα πάθαινε τόσα και τόσα από τα αφεντικά της και τους άρχοντες όπως και έπαθε.

Πώς, λοιπόν, εμείς δεχόμεθα να παίρνουμε εντολές από το Σατανά; Διότι πίσω απ' αυτές, όπως είπαμε, κρύβεται ο σατανάς. Όσοι πηγαίνουν σ' αυτές θα δώσουν φρικτό λόγο εν ημέρα κρίσεως. Αντί να σώσουν την ψυχή τους, θα τη χάσουν. Ο Χριστός είπε, ότι, οποίος καταργήσει μία από τις μικρές εντολές του, δεν θα σωθεί. Αυτές όμως καταργούν όχι μία, άλλα πολλές και βασικές εντολές του Κυρίου.

Τι πρέπει να κάνουν;

1ου ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ: Να κόψουν κάθε επαφή και επικοινωνία. Ο Χριστός λέγει ότι, όταν ένας σου γίνεται σκάνδαλο (εμπόδιο) ας είναι τόσο στενά συνδεδεμένος με σένα, όσο το δεξί σου χέρι, να τον κόψεις τελείως.

Αυτό θα κάνης και στην προκειμένη περίπτωση, εάν θέλεις την σωτηρία σου. Και θα επανέλθεις στην Εκκλησία, στην οποία υπάρχει η σωτηρία, διότι εκτός τής Εκκλησίας ουδεμία σωτηρία».

2ου ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ: Δεν αρκεί να φύγεις, αλλά να εργαστείς να τραβήξεις και άλλους από εκεί. Πώς; Με την διαφώτιση.

Γι' αυτό γράφεται το βιβλιαράκι αυτό, για να διαφωτιστούν. Διάδοσέ το παντού. Δεν πειράζει αν ξόδεψης και μερικά χρήματα. Είναι το μεγαλύτερο καλό που τους κάνεις. Είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη, «Ο επιστρέψας αμαρτωλόν (λέγει η Γραφή) εξ οδού πλάνης αυτού καλύψει

πλήθος αμαρτιών και σώσει ψυχήν εκ θανάτου».

3ον Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Να διαφωτίσει το πλήρωμα με εγκυκλίους και κηρύγματα και με τους πνευματικούς. Τους δε αμετανόητους να τους εξωεκκλησιάση. Πρέπει να γνωρίζει τα τέκνα της και εκείνα την μητέρα τους.

Εάν ληφθούν όλα τα μέτρα αυτά και εργασθούμε όλοι με ζήλο, με τη βοήθεια του Θεού, θα περιοριστεί το κακό και ίσως εξαλειφθεί. Το εύχομαι.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ:

ΑΝΤΙΔΙΟΡΕΨΙΣ
ΕΓΚΟΛΤΙΟΝ

Δημιουργία αρχείου: 20-9-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 20-9-2006.

ΕΠΑΝΩ