



*Μὴ ἔσθετε ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ οὐκ
οἴωνιεῖσθε οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε!*

Δ' απαντητική επιστολή της Π.Ε.Γ. σε φόρουμ περί "Χάρι Πότερ

Οι απαντήσεις δίδονται από την Επιστημονική Ομάδα της Π.Ε.Γ. (Παιδαγωγοί, ψυχίατροι και ειδικοί ερευνητές των φαινομένων του αποκρυφισμού και της παραθρησκείας).

Αποστολέας: George (12 χρονών)

Θέμα: Προς Π. Ε. Γ. !!!!!!!!!!!!!!!

Μήνυμα: Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί μερικοί άνθρωποι θεωρούν τον Χάρι Πότερ ως διάβολο? Τώρα θα μου πείτε γιατί κάνει πράγματα που στην πραγματικότητα δεν γίνονται. Κάτι άλλο όμως θα υπάρχει σίγουρα.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητέ George.

Το πρόβλημα με τον Χάρι Πότερ δεν είναι το ότι "κάνει πράγματα που στην πραγματικότητα δεν γίνονται", γιατί και ο Θεός και οι Άγιοι της Εκκλησίας κάνουν έργα που ξεπερνούν τους φυσικούς

νόμους. Κάποτε πάλι και άνθρωποι που δεν ανήκουν στο χώρο της Εκκλησίας φαίνονται να "ποιούν σημεία και τέρατα". Έτσι, λοιπόν κι ο Θεός θαυματουργεί και οι Άγιοι της Εκκλησίας με τη Χάρη και τη Δύναμη του Θεού, θαυματουργούν κι αυτοί -και ποτέ με τις δικές τους δυνάμεις. Το θαύμα είναι η επέμβαση του Θεού στη φυσική τάξη του κόσμου, τον οποίο ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε, άρα έχει και τη δυνατότητα σαν δημιουργός να παρακάμπτει τους νόμους της προσωπικής του δημιουργίας.

Οι άγιοι και οι άγγελοι δεν θαυματουργούν από μόνοι τους. Εφ' όσον είναι όργανα του Θεού, ο Θεός ενεργεί θαύματα μέσα από αυτούς. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο Εωσφόρος (πρώην αρχάγγελος και τώρα δαίμονας μετά την αποστασία του) και οι δαίμονες (πρώην άγγελοι, που τον ακολούθησαν στην πτώση), έχει, σαν πνευματικό ον που είναι, τις δυνάμεις, που του είχαν δοθεί αρχικά από τον Δημιουργό του. Με τις δυνάμεις του αυτές μπορεί να ενεργεί και έξω από τους φυσικούς νόμους, χωρίς τους περιορισμούς, που έχουμε εμείς οι άνθρωποι.

Η διατάραξη της φυσικής τάξης του κόσμου είναι η μαγεία. Η μαγεία, είτε εφαρμόζεται από τους δαίμονες, είτε από ανθρώπους στους οποίους οι δαίμονες "εμπιστεύονται" την "τέχνη" τους, γίνεται χωρίς την συγκατάθεση του Θεού και γι' αυτό είναι καταστροφική για τον άνθρωπο και καταδικάζεται από την Εκκλησία.

Πολύ σωστά, αγαπητέ George, εκφράζεις τη σκέψη: "Κάτι άλλο όμως θα υπάρχει σίγουρα".

Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία μιας "παγκόσμιας θρησκείας", που θα ενσωματώνει τις πίστεις και τα δόγματα όλων των θρησκειών. Θα ανακατώνει δηλαδή την Αλήθεια της Εκκλησίας με τις πλάνες των θρησκειών, που σαν δημιουργήματα ανθρώπινα είναι στην καλύτερη περίπτωση ελλιπείς και στη χειρότερη δαιμονικές. Κεντρική διδασκαλία αυτής της "παγκόσμιας θρησκείας", θα είναι ο αποκρυφισμός -η μαγεία- και οι θρησκείες της Ανατολής. Αυτή η προσπάθεια γίνεται από εκείνους που έχουν συμφέροντα να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα, δήθεν στο όνομα της Ειρήνης, και είναι γνωστή σαν "Νέα Εποχή". Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας προσπαθούν να περάσουν και στα παιδιά το ψέμα ότι δήθεν υπάρχει και καλή Μαγεία.

Βιβλία με ιστορίες με μάγους υπήρχαν πάντα. Παλιά όμως ο μάγος περιγράφονταν πάντα σαν κακός και ήρωας στα παραμύθια ήταν πάντα ο πρίγκιπας ή η βασιλοπούλα κ.τ.λ. Τις τελευταίες δεκαετίες, το φαινόμενο "ιστορίες με μάγους", που περιγράφονται σαν καλοί όλο και "πυκνώνει" με προφανή στόχο την εξοικείωση του κόσμου και των παιδιών στην ιδέα ότι υπάρχει και "καλή" μαγεία.

Τελική φάση αυτής της κατάστασης δείχνει να είναι τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κι αυτό φαίνεται από την προώθηση, που τους γίνεται και φυσικά από την αποδοχή, που κατόρθωσαν να δημιουργήσουν στο παιδικό κοινό, αυτοί που προωθούν και θησαυρίζουν από όλα αυτά. Τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα γιατί έχουν σήμερα αυτή τη μεγάλη διάδοση και περνούν το μήνυμα ότι υπάρχει "καλή" μαγεία, παρουσιάζοντας έναν ήρωα, τον Χάρι Πότερ, με τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον κάνουν ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά.

Η Εκκλησία π.χ. καταδικάζει τη Μαγεία. Υπάρχουν πολλές αναφορές στο θέμα αυτό και στην Αγία Γραφή. Η Εκκλησία διδάσκει ότι η Μαγεία είναι μία και είναι "η τέχνη του Εωσφόρου". Πουθενά η Εκκλησία δε λέει ότι υπάρχουν δύο είδη μαγείας (Λευκή και Μαύρη, δηλαδή Καλή και Κακή).

Αντίθετα, μια θρησκεία, η Θεοσοφία, που αναπτύχθηκε από την Ε. Π. Μπλαβάτσκη πριν 2 περίπου αιώνες και που βασίζεται στη Μαγεία και στις θρησκείες της Ανατολής (Ινδουισμό, Βουδισμό) διδάσκει ότι υπάρχει δήθεν Καλή (Λευκή) μαγεία, με την οποία μπορεί δήθεν ο άνθρωπος να κάνει καλά έργα και Κακή (Μαύρη), με την οποία μπορεί κάποιος να προξενήσει κακό.

Ο θεός τον οποίο λατρεύει η Θεοσοφία είναι ο Εωσφόρος. Παράρτημα, μάλιστα, της Θεοσοφίας -που είναι γνωστή και σαν "Θεοσοφική Εταιρία"-, στην Αγγλία και σ' όλο τον κόσμο είναι το Lucis Trust (από το Lucifer, δηλαδή Εωσφόρος).

Η δράση της Θεοσοφικής Εταιρίας τους 2 τελευταίους αιώνες δημιούργησε το παγκόσμιο σύνδρομο, που είναι γνωστό σαν "Νέα Εποχή του Υδροχόου" ή Νέα Εποχή ή New Age.

Τα δόγματα της Θεοσοφίας έχουν διαδοθεί στους ανθρώπου από τα Μ.Μ.Ε. και σήμερα, μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας πιστεύει στα δόγματα της Θεοσοφίας χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για εωσφορικά δόγματα. Έτσι, οι άνθρωποι τρεφόμενοι από την Τηλεόραση κι όχι από τις διδασκαλίες της Εκκλησίας πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει Καλή Μαγεία και Καλοί Μάγοι.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα λένε: "Αγαπάω το Θεό, αλλά δεν αντέχω τους παπάδες". Έτσι αποκόβουν τον εαυτό τους από τα Αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας (Εξομολόγηση-Μετάνοια), δεν έχουν Πνευματικό, δε διαβάζουν την Αγία Γραφή και τα Γραπτά των Πατέρων -που ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή- και φτάνουν να Κοινωνούν λίγες φορές το χρόνο ("έτσι για τι καλό").

Σε χαιρετούμε και είμαστε πάντα στη διάθεσή σου.

<http://tatigoesforall.bravehost.com/george.htm>

"Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου"