

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΕΓΧΟΛΙΟΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ - ΔΟΓΜΑ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ

οϊκτρῶν καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ σολυέλεος·
οὐκ εἰς τέλος ὀρίσθῆσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μνησθεῖ
οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν,
οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπεδίωκεν ἡμῖν

Άγιος Νεκτάριος | Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλης | Μετά θάνατο ζωή | Εξέλιξη ή Δημιουργία; | Διάλογος | Ιστολόγιο | Βιβλιοπροτάσεις | Βιβλία | Ράδιο & TV | Ιστότοπο

Θεματολογία

- ΑΙΡΕΣΗ
- ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
- ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
- ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- ΠΑΠΙΣΜΟΣ
- ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ
- ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
- ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ
- ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
- ΣΕΚΤΕΣ & ΛΑΤΡΕΙΕΣ
- «ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ»
- ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ
- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
- ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ
- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
- ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ
- ΝΗΠΤΙΚΑ
- ΠΑΤΕΡΙΚΑ
- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΑ
- ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
- ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ
- ΨΥΧΩΦΕΛΗ
- ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ
- ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΠΙΣΤΗ
- ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
- ΙΣΤΟΡΙΚΑ



**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ**
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ,
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, ΡΕΪΚΙ
κλπ. είναι
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΠΙΣΤΗ

Αρχική \ Θεματολογία \ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ \ ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ

Άντιαιρετικόν Έγκόλιον www.egolpion.com 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ



Η κ.Νταγκουνάκη με τον μακαριστό π.Δανιήλ Γούβαλη στον Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής Μαλακάσας

ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ

Της Βικτωρίας Νταγκουνάκη

Δημοσιογράφου

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για μια Πολιτεία, που θέλει πραγματικά ν' αντιμετωπίσει τον σατανισμό και να προστατεύσει τα παιδιά της, είναι **να ενημερωθεί και να αποσφηνίσει το αντικείμενο**. Δυστυχώς, ακόμη και άνθρωποι με τις καλύτερες προθέσεις, αγνοούν συμπτώματα, συμπεριφορές, σατανιστικές ημερομηνίες, τρόπους δράσης των οργανωμένων σατανιστών, βασικά τους σύμβολα κ.ά. Πολύ περισσότερο, δεν είναι σε θέση να διακρίνουν, αν κάποια θύματα ανεξχνιάστων εγκλημάτων, δολοφονήθηκαν τελικά στο βωμό των οπαδών της κόλασης.

Εάν λοιπόν, μιλούμε για μια σοβαρή προσπάθεια, θαρρώ πως πρέπει να συνταχθεί, με τη βοήθεια ειδικού μια καταποτιστική και εκλαϊκευμένη μελέτη, που θα διανεμηθεί αν μη τι άλλο στις αστυνομικές αρχές, και θα περιέχει κεφάλαια όπως: **τρόποι προσηλυτισμού των έφηβων, προσφιλής στέκια των σατανιστών, βασικά σύμβολα, σύνεργα τελετών, σατανιστική ενδυμασία, ημερομηνίες εορτών τους και το είδος της θυσίας, που τελείται στην κάθε μια.**

Σκοποί του σατανισμού

Σύνδεση των σατανιστικών ομάδων με άλλα αδικήματα, π.χ. εμπορία και χρήση **ναρκωτικών**, κλοπές κυρίως αυτοκινήτων, **απαγωγές** ατόμων και παιδιών, άρπαγες ζώων και **ζωοθυσίες, βιασμοί, βεβηλώσεις** ιερών χώρων (εκκλησίες, κοιμητήρια), **εμπρησμοί εκκλησιών, εκβιασμοί**, ώθηση σε **αυτοκτονία** και ηθική αυτοουργία σε **εγκλήματα** άλλων, **εμπόριο ανθρώπινων μελών** (π.χ. από νοσοκομεία, γραφεία κηδειών κ.ά), εμπλοκή του οργανωμένου σατανισμού με το **οργανωμένο έγκλημα** γενικότερα, π.χ. ως εκτελεστές **τρομοκρατικών** οργανώσεων, νονών της νύκτας κ.λ.π.

Ύστερα από τη γενική ενημέρωση, θα ήταν σκόπιμο, **να εκπαιδευτεί μια συγκεκριμένη αστυνομική ομάδα για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων**. Στο εξωτερικό και κυρίως σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ, διαθέτουν ειδικούς αστυνομικούς, οπότε η Κυπριακή αστυνομία, μπορεί σε συνεργασία με άλλες αστυνομίες του κόσμου, ν' αντλήσει από την πείρα τους. Και τούτο διότι, συχνά γίνονται σατανιστικοί φόνοι, που ποτέ δεν

Αρχική | Site map | Επικοινωνία

English

Αναζήτηση

Τα νέα μας

Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ SS :

Η πολιτική του Χίμλερ ωθούσε τους άνδρες των Ες-Ες να εγκαταλείψουν τυπικά και δημόσια την εκκλησία. Ο Χίμλερ δεν σχαινόταν τη θρησκεία ... του JOSEPH J. CARR

ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ" (Κεφ. 7):

Ό θάνατος του Αβιμέλεχ που προεκήθη από το Θεόν διά την δοκιμασθείσαν σεμνότητα τής Σάρας, δείχνει πόσο μεγάλο είναι το έγκλημα τής μοικείας.

Πρωτ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: 'Η έκκλησιαστική έμπειρία [10]:

Κριτικές τοποθετήσεις στο βιβλίο «Παγκοσμιότητα και Όρθοδοξία» του Αρχιεπ. Αλβανίας κ. Αναστασίου

Πρωτ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:«Ένόραση» και «Διαίσθηση» [9]:

Κριτικές τοποθετήσεις στο βιβλίο «Παγκοσμιότητα και Όρθοδοξία» του Αρχιεπ. Αλβανίας κ. Αναστασίου

ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ:

Το πρώτο βήμα για μια Πολιτεία, που θέλει ν' αντιμετωπίσει τον σατανισμό και να προστατεύσει τα παιδιά...Βικτωρίας Νταγκουνάκη

ΑΛΧΗΜΕΙΑ:

Ερμής ο Τρισμέγιστος-Ο αλχημιστικός πίνακας-Η «Τέχνη»-Η πνευματική αλχημεία-Το ελιξίριο της μακροζωίας-Η αλχημεία των Ροδοσταύρων...Του π.Αντ.Αλεβιζόπουλου (+)

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ - Η

σπουδαιότητα της Δ' Οικουμενικής Συνόδου: Η Εκκλησία απάντησε δια Συνοδικών αποφάσεων στην διαστρεβλωμένη διδασκαλία πολλών αιρέσεων...Του Μιχαήλ Χούλη

Πρωτ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: 'Η θρησκευτική έμπειρία, ένδοξοκοσμικό- ψυχολογικό μέγεθος, άτυχές μόνο γνώσεις του Θεού [8]:

Κριτικές τοποθετήσεις στο βιβλίο «Παγκοσμιότητα και Όρθοδοξία» του Αρχιεπ. Αλβανίας κ. Αναστασίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ):

π. Ιωήλ Κωνσταντάρου Κόνιτσα

ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΟ
Όταν ο σκέρδαφος διενεργεί την προσέγγισή του προς το παρτίδο το σφρόδιλο προφωριζόμενος, ισχυρίζονται ασεπιαία ότι θαδελεί είναι σφραδαστέο ή με άλλα σφραδαστικά, και κρόβος, τις διενεργεί προσάκιτορ.
KATAΓGELION
info@egotipion.com
Παραγγίλτε το από τον εκδοτικό οίκο σας ή από τον εκδοτικό οίκο μας.



ανακαλύπτονται. Πιθανόν να εντοπισθεί το πτώμα, όχι όμως και τα σατανιστικά σύμβολα, που θα είναι ζωγραφισμένα με ειδική μπογιά επάνω του και τα οποία **διακρίνονται μόνον με λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας**. Όποτε, μια ακόμη υπόθεση, θα μπει στο αρχείο... Σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει καν πτώμα, διότι **οι σατανιστές το καίνε**, το διαμελίζουν και ο καθένας πετάει ή θάβει ένα κομμάτι σε διαφορετικό σημείο. Τέλος, έχουμε και περιστατικά **δήθεν τροχαίων ατυχημάτων ή δήθεν θανάτων από ναρκωτικά**, όπου αδειάζουν στη φλέβα ηρωίνη και αφήνουν και την σύριγγα να φαίνεται, σε άτομα που ήθελαν να ξεφύγουν από την οργάνωση. Στην Ελλάδα, δύο Λιβανέζες πρώην μέλη, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, αφού όμως πρώτα οι πιστοί του Διαβόλου **είχαν πειράξει τα αυτοκίνητά τους...**

Ανάλογη εκπαίδευση θα έπρεπε να δοθεί και σε μια ομάδα λειτουργών της Δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν οι ανακριτές, οι δικαστές, οι δικηγόροι να μην ξέρουν τι ρωτούν και τι ακούν. Το ζήσαμε αυτό ανάγλυφα στην Αθήνα με την υπόθεση των Σατανιστών της Παλλήνης: Κατσούλα, Δημητροκάλη, Μαργέτη και τους υπόλοιπους. **Από τους αστυνομικούς μέχρι τον Εισαγγελέα, γέλαγαν ειρωνικά με τους ισχυρισμούς αυτής της ομάδας και δήλωναν με σιγουριά πως επρόκειτο για σεξουαλικά εγκλήματα**. Σκεφτείτε τρεις νέοι, στα 18 τους χρόνια από καλές οικογένειες, παιδιά όμορφα και με ικανότητα λόγου, ν' αρχίζουν να ρουφούν αίμα ανθρώπων και ζώων, να ζητούν άτομα τού ιδίου φύλου και να κάνουν ασύλληπτα εγκλήματα, για να βρουν ερωτικό σύντροφο! Όταν ακόμη και μέσα στη φυλακή, δέχονται τέτοιες προτάσεις! Μα και ως διαστροφή να το ερμηνεύσουμε, είναι μάλλον πρωτόγνωρο κι εντελώς αφύσικο να συμβαίνει σε τόσους νέους ταυτόχρονα!

Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόσο από τους αληθινούς δράστες, τους επικεφαλής αυτού τού συνδικάτου τού εγκλήματος **έμειναν ασύλληπτοι, εξ αίτια της άγνοιας των ανθρώπων του νόμου**; Μπορείτε να διανοηθείτε πόσα ακόμη παιδιά έχουν ήδη παρασυρθεί; Μπορείτε να φανταστείτε πόσα αδικήματα έχουν ήδη διαπραχθεί από την επιπολαιότητα εκείνων, που τάχθηκαν να κυνηγούν την παρανομία; Εκτός κι αν ήθελαν να τελειώσουν με την υπόθεση. Είτε για να καλύψουν τις ευθύνες τους, αφού δεν έκαναν τίποτα για να μην φτάσουν τα πράγματα ως εκεί, είτε....

Υπάρχει μια έκθεση της Ελληνικής Κρατικής Ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία, οι πρώτοι που μυήθηκαν στο Σατανισμό στην Ελλάδα, ήταν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού. Και σήμερα, στην οργάνωση ανήκουν υψηλά ιστάμενα άτομα της πολιτείας, της κοινωνίας και τού καλλιτεχνικού κόσμου!....

Τέλος, **η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζει τον πραγματικό σατανιστή από εκείνο που παριστάνει τον δαιμονισμένο και τον παρανοϊκό**.

Φυσικά, θα χρειαζόντουσαν και δύο νέοι νόμοι: ένας που να ποινικοποιεί τη συμμετοχή οιοδήποτε στο σατανισμό. Κι **ένας που να ορίζει πως τα παιδικά παιχνίδια δεν θα ελέγχονται μόνον για κινδύνους κατά της σωματικής υγείας, αλλά και κατά της ψυχικής**. Πιστέψτε με, το σατανιστικό παιχνίδι είναι περισσότερο τοξικό. Μόνο που σκοτώνει αργά, σταδιακά, και το παιδί και την κοινωνία του...

Και κάτι ακόμη: **'Έχετε αναρωτηθεί, που μπορεί να απευθυνθεί ο έφηβος, που ενεπλάκη στο σατανισμό και θέλει να ξεφύγει;** Μην μου πείτε στην Εκκλησία. Ακόμη κι αν παρακάμψουμε τη θεολογική παράμετρο, τα εσωτερικά του δαιμόνια δεν θα τον αφήνουν να φτάσει ως εκεί, υπάρχει μια ολόκληρη μύηση που τού έμαθε να μισεί το Θεό και τους λειτουργούς του. Άλλωστε φοβάται. Μήπως το σκοτώσει η οργάνωση, μήπως συλληφθεί για τα αδικήματά του, μήπως μαθευτεί στο περιβάλλον του και στιγματιστεί... Οπότε γιατί άραγε να μην υπάρχει μια **γραμμή SOS**, στελεχωμένη με ιερέα, κοινωνικό λειτουργό, κάποιους ειδικούς τέλος πάντων, στην οποία ο έφηβος θα ζητήσει βοήθεια χωρίς καν να πρέπει να αναφέρει το όνομά του; **Σας διαβεβαιώ πως αν η πρόταση αυτή εφαρμοζόταν σωστά, δεκάδες παιδιά θα τηλεφωνούσαν, δεκάδες τραγωδίες θα προλαβαίναμε**. Και το λέω με σιγουριά, διότι δεκάδες είναι και οι νέοι, ή και οι γονείς τους, που παρελαύνουν από το γραφείο μου, εδώ και έξι χρόνια, ζητώντας βοήθεια και συμβουλές. Και τελικά, τους στέλνω βέβαια στον κατάλληλο ιερέα. Αφού όμως πρώτα, δημιουργήσω τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, όλη αυτή η ιστορία, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την χειρίζεται εθελοντικά μια δημοσιογράφος.

Στην Αμερική, πάντως, υπάρχει ακόμη και ψυχιατρική κλινική για τα θύματα τού σατανισμού και των παραθρησκειών.

Όμως, πριν από όλα αυτά που σας ανέφερα, χρειάζεται η βούληση και η κατανόηση. Πως, πέρα από τον ύπουλο πόλεμο των χημικών της καταστροφής τού περιβάλλοντος, των μεταλλαγμένων τροφών, υπάρχει και η επιχείρηση των **μεταλλαγμένων ψυχών...** Κατά την γνώμη μου, είναι η πιο τρομακτική απ' όλες τις σύγχρονες απειλές της ζωής μας... Θα την αφήσουμε να δηλητηριάσει την αυριανή ημέρα, ή θα την σταματήσουμε και μάλιστα με προστάτη και συμπαρστάτη τον Παντοδύναμο Θεό;... Η απάντηση ανήκει σε σας...

Ως προς τους γονείς, τη μεγαλύτερη δύναμη αναμφίβολα σ' αυτόν τον προαιώνιο πόλεμο ανάμεσα στο καλό και στο κακό.

Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η απαγόρευση και οι αυστηρές τιμωρίες, φέρνουν αντίθετο αποτέλεσμα. Εκείνο που ωφελεί είναι ο **διάλογος**, το **παράδειγμα** και η **αντίδραση** απέναντι στους έμπορους των παιδικών ψυχών. Π.χ. στην Βρετανία, το 1996, κυκλοφόρησε το παιχνίδι **«Σφαγή στην αυλή τού σχολείου»**. Επρόκειτο για την δραματοποίηση γεγονότων στο δημοτικό σχολείο τού Ναμπλβίν (Σκωτία), όπου ένας οπλοφόρος δολοφόνησε 16 παιδιά. Το παιχνίδι υποδείκνυε τον καλύτερο τρόπο εξόντωσης τού μικρού. Έτσι μια σφαίρα στο κεφάλι δίνει άριστα. Στο πόδι, λιγότερους βαθμούς...

Οι γονείς των θυμάτων, χιλιάδες κόσμου και οι ενώσεις καταναλωτών, αντέδρασαν τόσο, ώστε η κυβέρνηση μίλησε για δικαστικές γνώσεις κατά των υπευθύνων. Και το παιχνίδι αποσύρθηκε. Γιατί δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο;

Από εκεί και πέρα, **μπορούμε να συζητούμε με τα παιδιά μας και να αναλύουμε τη διαφήμιση, και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κι ακόμα να παίζουμε μαζί τους...** Εκτός από

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

"ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ" (Κεφ. 6):

Προλέγεται εις τὸν Ἀβραάμ ὁ ἀφανισμὸς τῶν Σοδὸμων, καὶ ἡ θεϊκὴ ἐπίκρισις γιὰ τὰ ἀνεκτὰ ἁμαρτήματα καὶ γιὰ τὰ ἔξισταστα καὶ συγγνωστά.

"ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕ"

Έγινε πλέον μόδα στην πατρίδα μας να νομιμοποιούνται οι προγαμιαίες σχέσεις με την τέλεση πολιτικού γάμου...Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.Νικολάου

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΗΣ Ι.Μ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

π.ΒΑΣ.ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ:

Σεβόμαστε τον π.Β.Β.Χαιρόμαστε που αποδοκιμάζει...

το ότι θα είμαστε πιο κοντά τους, θα τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν την κρίση και την αισθητική τους. Το ιδανικό είναι **να μάθουν ν' απορρίπτουν μόνο τους** κάθε τι το αρνητικό και αποκρουστικό... Και αυτό θα γίνει όταν ο γονιός παρέχει τις τρεις θεμελιώδεις χριστιανικές αξίες: **αγάπη, ταπεινώση και ελευθερία**. Ασφαλώς δεν μπορεί να είναι τέλειος, αντίθετα, η ζωή τον υπερφορτώνει με κούραση και άγχος και τού κλέβει ζωτικό χρόνο. Όμως, τα λάθη τού ενήλικα ωθούνται απ' την αγάπη του σε *συγγνώμη, κι εγώ έφταιξα*, καταλήγουν στο παιδί ως κορυφαίο μήνυμα ζωής και παράδειγμα προς μίμηση *κι εγώ συγγνώμη μαμά* κι αντιγυρίζουν ως ανακούφιση και σιγουριά. Ύστερα, είναι και η πίστη, που προσφέρει την ελευθερία. Μια ελευθερία με εγγύηση την προσευχή μας και την προστασία που δίνει ο ουράνιος Πατέρας. Σε μια τέτοια ελευθερία, το παιδί δεν λαθεύει ποτέ. Κι αν το κάνει, θάναι προσωρινά και με έξοδο κινδύνου. Πιστέψτε με, δεν πρόκειται για θεωρία. Τα χιλιάδες παιδιά ολόγυρά μας, που δε μαγεύτηκα από τις σειρήνες των μαύρων παιγνιδιών, από κάποια τηλεοπτικά προγράμματα, απ' τη **μουσική της φρίκης**, από τις κακές παρέες και δεν παρασύρθηκαν μήτε από τη Βαβέλ που τους κληρονομούμε, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη...

Δύο λόγια για τους έφηβους.

Και βέβαια τούτος ο κόσμος είναι χάλια, εξ' αίτιας μας. Γι αυτό ακριβώς, είστε η πιο μεγάλη ελπίδα μας. Εσείς, με το καθαρό μυαλό, την ανόθευτη ψυχή σας, την υγιή επαναστατικότητα σας. Εγώ και πάρα πολλοί ακόμη, αυτό περιμένουμε: να διδαχτούμε από σας. Να μην την πατήσετε από το κατεστημένο, που και σήμερα το αποτελούν όσοι διψούν για εξουσία και χρήμα, ακόμη κι αν ισοπεδώσουν ολόκληρη τη γη. Να μην γίνετε όργανα στα σχέδιά τους, που τα πραγματοποιούν μέσα από την έλλειψη παιδείας, τα ναρκωτικά, τον διάχυτο σατανισμό, τον δήθεν μοντέρνο διάβολο, την δήθεν ξεπερασμένη πίστη. Υπάρχει τίποτα πιο μοντέρνο και επαναστατικό στις μέρες μας, από έναν έφηβο ισορροπημένο, που δεν βωμολοχεί, δεν εξαρτιέται από καταχρήσεις, δεν αναμασάει σατανικούς στίχους, δεν ντύνεται σαν κακόγουστο Αμερικανάκι, δεν παραπαίει από φόβους; Αλλά αντίθετα, ορθώνονται θαραλλέα και με τη χαρά ότι διαθέτουν αυτό, που οι συνομήλικό τους στις άλλες χώρες στερήθηκαν: **το βάρος της παράδοσης τού Ελληνισμού, την ελαφράδα και την αύρα της Ορθοδοξίας...**

Η ψυχή των νέων, είναι πολύ μεγάλη. Και δεν γεμίζει με πράγματα ψεύτικα, ούτε με εκείνα που έχουν ημερομηνία λήξεως. Αναζητάει κάτι στις διαστάσεις της και στην αιωνιότητά της. Το γλυκό Έαρ. Τον Χριστό... Κι αν μιλάμε για τη νεολαία της Κύπρου, πολύ περισσότερο, γιατί το νησί σταυρώθηκε και περιμένει κάποιους, που θα συντελέσουν στην ανάστασή του. Σε τούτο τον ιερό τόπο, ο καλός αγώνας είναι ορατός, η ζωή έχει πολυσύνθετο ενδιαφέρον και νόημα κι ο θάνατος -όταν κάποτε έρθει- μπορεί να μην είναι ανούσιος, φτηνός και ξοδεμένος, αλλά θύρα για την αθανασία. Και πάντως, είμαι σίγουρη ότι και εσείς, όπως κι εγώ, **προτιμάτε τον Κολοκοτρώνη από τον Άλις Κούπερ, τον Άγιο Νεκτάριο από τον Βρυκόλακα Τζίβαουντάν, και την ελευθερία από την υποδούλωση των ανθρώπων τού τίποτα, στον κόσμο τού πουθενά...**

Από το περιοδικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων (άγνωστο τεύχος και ημερομηνία)

Αντιαρρετικών Έγκολπιον www.egolpion.com

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012



Share on Facebook

Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:



ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ. ΜΙΛΑΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ.



ΜΑΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ. ΜΙΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ π.ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ



Google Ομάδες

Εγγραφή στην ομάδα ΑΝΤΙΑΡΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

είσοδος μελών
username

Login

ΕΓΓΡΑΦΗ

Επισκεφτείτε την παρούσα ομάδα

Αρχική \ Θεματολογία \ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ \ ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ

:: Άγιος Νεκτάριος :: Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλης :: Μετά θάνατο ζωή :: Εξέλιξη ή Δημιουργία; :: Θεματολογία :: Επικοινωνία :: Διάλογος :: Ιστολόγιο :: Βιβλιοπρωτόσεις :: Βιβλία :: Ράδιο & TV :: Ιστότοποι ::

▶ Login Υπενθύμιση κωδικού RSS

