

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΙΕΡΕΥΣ

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμὴν.

ΙΕΡΕΥΣ

Εν ειρήνῃ του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον. [και μετά από κάθε αίτηση]

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αγίου οίκου τούτου, και των μετά πίστεως, ευλαβείας, και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών [δεινός], του τιμίου πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ της κόμης ταύτης, της νήσου ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καρμών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν

Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, αεροπορούντων, νοσοούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.

THE DIVINE LITURGY OF OUR FATHER AMONG THE SAINTS JOHN CHRYSOSTOM

PRIEST

Blessed is the kingdom of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST

In peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison. [and after each petition]

For the peace from on high, and for the salvation of our souls, let us pray unto the Lord.

For the peace and union of the whole world, and for the good estate of the holy churches of God, let us pray unto the Lord.

For this holy temple and for them that enter therein with faith, reverence and fear of God, let us pray unto the Lord.

For our Archbishop [Name], for the honourable order of priesthood, and for the diaconate which is in Christ, for all the clergy and the people, let us pray unto the Lord.

For this village; for every city and land, and for them that dwell therein with faith, let us pray unto the Lord.

For fair seasons and the abundance of the fruits of the earth, let us pray unto the Lord.

For them that travel by land, by water, by air; for the sick and the suffering, For those in captivity, and for their salvation, let us pray unto the Lord.

Υπέρ του ρυσθῆναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αιπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: **Σ**οι Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ [Μυστικός]

ΕΥΧΗ ΤΟΥ Α΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ

Κύριε ο Θεός ημών, Ου το κράτος ανείκαστον και η δόξα ακατάληπτος, Ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, Αυτός Δέσποτα, κατά την ευσπλαγχνίαν σου, επίβλεψον εφ' ημάς και επί τον άγιον οίκον τούτον και ποιήσον μεθ' ημών, και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους οικτιρμούς σου.

Οτι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: **Α**μήν.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ

Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς.

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού.

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...

Κύριος εν τω ουρανώ ητοιμάσε τον θρόνον αυτού, και η Βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...

That we may be delivered from all tribulation, wrath, danger and necessity, let us pray unto the Lord.

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: **T**o Thee, O Lord.

PRIEST [Silently]

THE PRAYER OF THE 1ST ANTIPHON

O Lord our God, whose might is ineffable; whose glory passeth all understanding; whose mercy is infinite; whose love toward mankind is beyond utterance: do Thou, O Sovereign Lord, of Thy compassion look down upon us, and upon this holy temple; and bestow upon us, and upon them that now make their supplications with us, Thy bountiful goodness and mercy.

For unto Thee belong all glory, honour and worship, unto the Father, and unto the Son, and unto the Holy Spirit; now and for ever: world without end.

CHOIR: **A**men.

THE FIRST ANTIPHON

Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless His holy Name.

By the Prayers of the Mother of God, Saviour, save us.

Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits.

By the Prayers of the Mother of God, Saviour, save us.

The Lord hath prepared His throne in the heavens; and His kingdom ruleth all.

By the Prayers of the Mother of God, Saviour, save us.

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐτι και ἔτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. [και μετά από κάθε αίτηση]

Ἀντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αιεπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ [Μυστικός]

ΕΥΧΗ ΤΟΥ Β΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ

Κύριε, ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκατηλίτης ημάς τους ελπίζοντας επί σε.

Ὅτι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ

Αίνει, η ψυχή μου, τον Κύριον, αινέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω.

ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΥ

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς σοι. Αλληλούια.

ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι. Αλληλούια.

Μακάριος, ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού.

PRIEST

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison. [and after each petition]

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST [Silently]

THE PRAYER OF THE 2nd ANTIPHON

O Lord our God, save Thy people, and bless Thine inheritance. Preserve the fullness of Thy Church. Sanctify them that love the habitation of Thy house. Do Thou by Thy divine power exalt them unto glory; and forsake us not who put our trust in Thee.

For Thine is the might, and Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

THE SECOND ANTIPHON

Praise the Lord, O my soul. While I live will I praise the Lord: I will sing praises unto my God while I have any being.

ON SUNDAYS

Save us, O Son of God, Thou who art risen from the dead, who sing to Thee, Alleluia.

ON WEEKDAYS

Save us, O Son of God, Thou who art wonderful in the saints, who sing to Thee, Alleluia.

Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God.

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ...

Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις γενεάν και γενεάν.

Σώσον, ημάς, Υιέ Θεού, ...

Δόξα Πατρί, και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι,

Και νυν και αιεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκοθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ων της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

ΙΕΡΕΥΣ

Ετι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. [και μετά από κάθε αίτηση]

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ [Μυστικός]

ΕΥΧΗ ΤΟΥ Γ' ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ

Ο τάς κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί τω ονόματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελιάμενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν τω παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σης αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.

Save us, O Son of God...

The Lord shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations.

Save us, O Son of God...

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Now and for ever: world without end. Amen.

O Only-begotten Son and word of God, O Thou who art Immortal, yet for our salvation didst deign to be incarnate of the holy Mother of God and Ever-Virgin Mary, and without change was made man. O Christ, our God, who was crucified for us, and by death didst overcome death. Being one of the Holy Trinity, glorified together with the Father, and the Holy Ghost, save us.

PRIEST

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison. [and after each petition]

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST [Silently]

THE PRAYER OF THE 3rd ANTIPHON

O Thou who hast given us grace with one accord to make our common supplications unto Thee; and dost promise that when two or three are gathered together in Thy name Thou wilt grant their request: fulfil now, O Lord, the petitions of Thy servants, as may be most expedient for them; granting us in this world knowledge of Thy truth, and in the world to come life everlasting.

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλόνητος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ὁ Χορὸς ψάλλει τὸ τροπάριον τῆς ἡμέρας ἢ τοὺς Μακαρισμοὺς καὶ ὁ Ἱερεὺς ἐξέλθεται ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ γιὰ νὰ ποιῆσῃ τὴν μικρὰν εἰσοδὸν.

Ἐν τῇ βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Μακάριοι οἱ πενθούντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Μακάριοί ἐστε, ὅταν ονειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ διώξωσι, καὶ εἰπῶσι παν πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν, ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν, πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

ΙΕΡΕΥΣ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα καὶ στρατιάς Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποιήσον

For Thou, O God, art good and loving-kind, and to Thee we

ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

The choir shall sing the hymn of the day or the Beatitudes while the Priest exits the sanctuary holding the Gospel Book for the Little Entrance

In thy kingdom remember us, Lord, when thou comest into thy kingdom.

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven.

PRIEST

Let us pray unto the Lord.

O Master and Lord our God, who stablished the heavenly orders and hosts of angels and archangels to minister unto Thy glory: Grant that the συν τη εισόδω ημών είσοδον αγίων Αγγελων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ημίν, και συνδοξολογούντων την σην αγαθότητα.

Ὅτι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τῷ Πατρὶ και τῷ Υἱῷ και τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νυν και αεί και εις τοὺς αἰῶνας των αἰῶνων. Ἀμήν.

Ὁ δε Ἱερεύς ευλογῶν λέγει:

Ευλογημένη ἡ εἰσοδος των Ἁγίων σου, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αἰῶνας των αἰῶνων. Ἀμήν.

Και υψῶν το Ευαγγέλιον εκφωνεῖ:

Σοφία. Ὁρθοί.

Και ο Χορός ψάλλει το Εισοδικόν

ΕΝ ΚΥΡΙΑΚῃ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστῷ. Σώσον ημάς, Υιέ Θεοῦ, ο αναστάς εκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα.

ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝῃ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστῷ. Σώσον ημάς, Υιέ Θεοῦ, ο εν αγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα.

Ὁ Χορός ψάλλει το τροπάριο της ημέρας, του Ἀπ. Βαρνάβα, του Ἀγ. Γεωργίου και το κοντάκιον της ημέρας ἢ της εορτής.

Το μέγα κλέος της Κύπρου, της Οικουμένης τον κήρυκα, των Ἀντιοχέων τον πρώτον, της χριστωνύμου κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης τον κλεινόν εισηγητήν, και θεῖον των εθνῶν σαγηνευτήν, το της χάριτος δοχείον, του Παρακλήτου Πνεύματος τον επώνυμον, απόστολον τον μέγαν, και του θεοῦ Παύλου συνέκδημον, των εβδομήκοντα πρώτον, των δώδεκα ισοστάσιον, πάντες συνελθόντες σεπτῶς οι πιστοί, τον Βαρνάβαν ἄσμασι στέψωμεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίῳ, ελεηθῆναι τας ψυχὰς ημῶν.

Ὡς των αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχῶν υπερασπιστής, ασθενούντων Ἱατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ημῶν.

holy angels may enter with our entrance, to minister with us, and with us to glorify Thy goodness.

For unto Thee belong all glory, honour and worship, unto the Father, and unto the Son, and unto the Holy Spirit; now and for ever: world without end. Amen.

And the Priest giving the benediction with his right hand shall say:

Blessed is the entrance into the holiest, always, now and for ever: world without end. Amen.

Then he shall raise and shew the Holy Gospel, crying in a loud voice:

Wisdom. Stand steadfast

And as the choir shall sing the entrance hymn

ON SUNDAYS

O come, let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, Thou who art risen from the dead, who sing to Thee, Alleluia.

ON WEEKDAYS

O come, let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, Thou who art wonderful in the saints, who sing to Thee, Alleluia.

The choir shall sing the hymn of the day; the hymns to St. Barnabas the Patron saint of Cyprus; St. George and the Kontakion of the day or feast.

The great glory of Cyprus, the preacher of the world, the first amongst the Antiochians, the architect of Christian calling, the renowned pioneer of Rome, and the divine hauler of the nations, the vessel of grace, the kinsman of the Holy Spirit, the travelling companion of the holy and great Apostle Paul, first amongst the Seventy, equal to the Twelve. Let us all the faithful piously come together and crown Barnabas with hymns for he intercedes with Christ to have mercy upon our souls.

As the one renowned for setting captives free, and for defending those in poverty, the physician of the sick and the champion of kings, do thou, o Victory-bearer and Great Martyr George, intercede to Christ our God for the salvation of our souls.

KONTAKION

Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς· αλλά πρόφθασον ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, ή προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε των τιμώντων σε.

ΙΕΡΕΥΣ [Μυστικός]

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΥΜΝΟΥ

Ο Θεός ο Άγιος, ο εν αγίοις αναπαυόμενος, ο τρισαγίω φωνή υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό των Χερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα ο κτίσας τον άνθρωπον κατ' εικόνα σην και ομοίωσιν και παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούς αιτούντι σοφίαν και σύνεσιν, και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς, τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη στήναι κατενώπιον της δόξης του αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλομένην σοι προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγειν, Αυτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών τον Τρισάγιον ύμνον και επίσκεψαι ημάς εν τη χρηστότητί σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημμέλημα, εκουσίόν τε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δος ημίν εν οσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου, και πάντων των Αγίων, τον απ' αιώνος σοι ευαρεστησάντων.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: **Κ**ύριε ελέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Οτι άγιος ει ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: **Α**μήν.

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

[3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

Και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν

KONTAKION

O steadfast help and shield of Christians; constant advocate with the creator: despise not the prayers of sinners who call upon thee, but of thy goodness attend unto our aid who in faith cry out to thee. Make speed to make supplication; make haste to intercede; O Mother of God who dost ever watch over them that honour thee.

PRIEST [Silently]

PRAYER OF THE THRICEHOLY

O Holy God, who restest in the holies; unto whom the seraphim sing the thriceholy song; whom the cherubim glorify, and all the heavenly hosts adore; who didst bring into being all that exists; who didst create man in Thine image and likeness, and didst adorn him with Thine every gift; who givest wisdom and understanding to him that asketh, and art not wroth with the sinner, but dost grant repentance to salvation; who hast deemed us, Thine humble and unmeritable servants, worthy at this hour to stand before the glory of Thy Holy Altar, to bring unto Thee rightful worship and praise: accept, O Master, from the mouths of us sinners the thriceholy hymn, and visit us with Thy goodness. Pardon our offences, voluntary and involuntary. Sanctify our souls and bodies, and grant us to serve Thee in holiness, all the days of our life. By the prayers of the Mother of God, and of all the saints which have been well pleasing unto Thee since the world began.

Let us pray unto the Lord.

CHOIR: **K**yrie eleison or **L**ord have mercy.

PRIEST

For Thou our God art holy, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: now and for ever; world without end.

CHOIR: **A**men.

O Holy God, holy and Strong, holy and Immortal, have mercy upon us. [3]

Glory be to the father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Now and for ever: world without end. Amen.

Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

ΙΕΡΕΥΣ: Δύναμις

ΧΟΡΟΣ

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Ψαλλομένου του Τρισαγίου παρά των ψάλτων, ο Ιερεύς λέγει

ΙΕΡΕΥΣ

Ευλογημένοι ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ευλογημένοι ει, ο επί θρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλόανθρωπε Δέσποτα, το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και τον των μακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τα προς ευαρέστησιν την σην και φρονούντες και πράττοντες.

Συ γαρ ει ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΧΟΡΟΣ: Προκείμενον τού Αποστολικού Αναγνώσματος

ΙΕΡΕΥΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Στίχος του Αποστολικού Αναγνώσματος

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία.

ΧΟΡΟΣ: Προς [...] Επιστολής [δεινός] το Ανάγνωσμα.

ΙΕΡΕΥΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Το Ανάγνωσμα.

Πληρωθέντος δε του Αποστόλου, ο Ιερεύς, λέγει:

Ειρήνη σοι.

ΧΟΡΟΣ: Και το πνευματί σου

Holy and Immortal, have mercy upon us.

PRIEST: **P**ower.

CHOIR: **O** Holy God, holy and Strong, holy and Immortal,
have mercy upon us.

Meanwhile the Priest shall say in a low voice:

PRIEST

Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

Blessed art Thou on the glorious throne of Thy kingdom, that sittest upon the cherubim; always, now and for ever: world without end. Amen

O Lord and lover of mankind: make the imperishable light of Thy divine knowledge to shine in our hearts; and open the eyes of our understanding that we may apprehend the preaching of Thy Gospel. Implant in us likewise awe of Thy blessed commandments, that trampling under feet all the lusts of the flesh we may pursue a spiritual life, thinking and doing always such things as are pleasing in Thy sight.

For Thou art the enlightening of our souls and bodies, O Christ our God, and unto Thee we ascribe glory, together with Thine eternal Father and Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

CHOIR: **T**he Prokheimenon of the Apostle reading.

PRIEST: **L**et us give heed.

CHOIR: **T**he verse to the Apostle reading.

PRIEST: **W**isdom.

CHOIR: **T**he reading is from the Epistle of St. [Name] to the
[...]

PRIEST: **L**et us heed.

CHOIR: **T**he Apostle reading.

And on the completion of the Apostolic reading the Priest shall bless the reader saying:

Pease unto thee [that readest].

CHOIR: **A**nd unto thy spirit.

Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Μετά των Στίχων.

Καθ' όσον οι ψάλτες ψάλλουν τα αλληλουάρια, ο Ιερεύς θυμιά το Ιερό και όλον τον ναόν.

ΙΕΡΕΥΣ

Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω πνεύματι σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Εκ του κατά [του διένος] αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.

Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

ΙΕΡΕΥΣ

Το Ευαγγέλιον.

ΧΟΡΟΣ

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

ΙΕΡΕΥΣ

Είπωμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Κύριε ελέησον[3].[και μετά από κάθε αίτηση]

Κύριε παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.

Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών [του διένος], και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητας.

Ἐτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

And the choir shall sing the Alleluia with the appointed verses whilst the Priest censens in the customary way. And after the censening the Priest shall say:

PRIEST

Wisdom. Stand steadfast. Let us hear the Holy Gospel.

Peace unto all.

CHOIR: And unto thy spirit.

PRIEST

The reading is from the Holy Gospel according to St. [Name]

Let us give heed.

CHOIR

Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.

PRIEST

The Gospel Lesson.

CHOIR

Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.

PRIEST

Let us all say with our whole soul, and with our whole mind, let us say,

CHOIR

Kyrie eleison [3] And after each petition.

O Almighty Lord, God of our fathers, we pray Thee, hear us and have mercy.

Have mercy upon us, O God, after Thy great goodness. We pray Thee, hear us and have mercy.

Again we pray for our Archbishop [Name], and for all our brethren in Christ.

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κώμη ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του αγίου ναού τούτου.

Ἐτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αιδιώνων κτιτόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναपाυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς, κειμένων, και απανταχού ορθοδόξων.

Και όταν έχει μνημόσυον

Ἐτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου δούλου του Θεού [δεινός], και υπέρ του συγχωρηθῆναι αυτό παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.

Ἐτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τω αγίω και πανσέπτω ναώ τούτω, κοπιώντων, ψαλλόντων και υπέρ του περιστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρά σου μέγα και πλούσιον ἔλεος.

Ὅτι ελεήμων και φιλόανθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅσοι πιστοί

Ἐτι και ἔτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.

Ἀντιλαβού, σώσον, ἐλέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Σοφία.

ΠΡΩΤΗ ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, τω καταξιώσαντι ημάς παραστήναι και νυν τω αγίω σου θυσιαστηρίω και προσπεσεῖν τοις οικτιρμοῖς σου υπέρ των servants of God, all the pious Orthodox Christians who dwell or visit this village, the parishioners, the Church committee, those who give help and those who have dedicated gifts in this holy temple.

Again we pray for the blessed and ever-memorable founders of this holy Church and for all our departed fathers, brethren, and Orthodox Christians everywhere who have fallen asleep.

If there be a commemoration of them that are fallen asleep the Priest may also say:

Again we pray for the repose of the soul[s] of the departed servant[s] of God [Name(s)], and for the forgiveness of his [her, their] every transgression, voluntary and involuntary.

Again we pray for them that strive and bring forth the fruit of good works in this holy and venerable temple; for them that serve, and them that sing; and for all the people here present who await Thy great and bountiful mercy.

For Thou art a merciful God, and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST

As many as are faithful,

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace. Wisdom.

FIRST PRAYER OF THE FAITHFUL

We give thanks unto Thee, O Lord God of hosts, who hast accounted us worthy also now to stand before Thy Holy Altar and to bow down and beseech Thy compassions for our sins and the errors of the people. Accept, O God, our ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξαι, ο Θεός, την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέσθαι του προσφέρειν σοι δεήσεις και ικεσίας και θυσίας αναιμάκτους υπέρ παντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος σου του Αγίου, ακαταγνώστως και απροσκόπτως, εν καθαρώ τω μαρτυρίω της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθαι σε εν παντί καιρώ και τόπω, ίνα εισακούων ημών, ίλεως ημίν είη, εν τω πλήθει της σης αγαθότητος.

Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Σοφία.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Πάλιν και πολλάκις σοι προσπίπτομεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλόανθρωπε, όπως, επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθάρισης ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δε, ο Θεός, και τοις συνευχομένοις ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δος αυτοίς πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύουσι σοι, ανενόχως

και ακατακρίτως μετέχειν των αγίων σου μυστηρίων, και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήναι.

Ὅπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι, σοι δόξαν αναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ και τῷ Υἱῷ και τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νυν και αἰεὶ και εις τους αἰῶνας των αἰώνων.

prayer; make us to become worthy to offer unto Thee prayers and supplications, and the bloodless sacrifice for all Thy people: and enable us, whom Thou hast appointed to this Thy ministry, by the power of Thy Holy Spirit, to call upon Thee, at all times and in every place, without impediment and without condemnation, with a clear testimony of our conscience, so that hearing us Thou mayest be gracious unto us in the multitude of Thy goodness.

For unto Thee belong all glory, honour and worship, unto the Father, and unto the Son, and unto the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace. Wisdom.

SECOND PRAYER OF THE FAITHFUL

Again and many times, we bow down before Thee and pray to Thee, who art good and lovest mankind, that Thou wouldst look upon our prayer and cleanse our souls and bodies from all filthiness of the flesh and spirit; and grant us to stand guiltless and without condemnation before Thy Holy Altar. Grant also, O God, to them that pray with us, an increase of life, and of faith, and of spiritual understanding. Grant unto them that for evermore worshipping Thee in fear and love, to partake, without guilt and without condemnation, of Thy

Holy Mysteries, and to be accounted worthy of Thy heavenly kingdom.

That being ever guarded by Thy might we may give glory to Thee, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ο Χορός ψάλλει το Χερουβικόν Ὑμνον.

Οι τα Χερουβείμ μυστικῶς εικονίζοντες, και τη ζωοποιῶ Τριάδι τον τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, πάσαν νυν βιοτικὴν αποθώμεθα μέριμναν.

Ὡς τον βασιλεία των ὄλων υποδεξόμενοι.

Σ' αυτό το σημείο ο Χορός κάνει μια παύση για να ποιήσει ο Ιερεύς τη Μεγάλην Εἴσοδον με τα Ἅγια Δώρα. Και όταν εισέλθει ο Ιερεύς εις το Ιερό, ο Χορός συνεχίζει

Ταις αγγελικαῖς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα.

Καθ' ὅσον ψάλλετε το Χερουβικόν Ὑμνον, ο Ιερεύς λέγει μυστικῶς τη ακόλουθη ευχή.

ΕΥΧΗ ΑΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ

Ουδείς ἄξιος των συνδεδεμένων ταις σαρκικαῖς επιθυμίας και ηδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν, ἢ λειτουργεῖν σοι, Βασιλεῦ της δόξης, το γαρ διακονεῖν σοι μέγα και φοβερόν, και αυταῖς ταις επουρανιαῖς δυνάμεσιν. Αλλ' ὅμως, δια την ἀφατον και ἀμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτως και αναλλοιωτῶς γέγονας ἄνθρωπος και αρχιερεύς ημών ερημάτισας, και τη λειτουργικῆς ταύτης και αναϊμάκτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδωκας ημίν, ως Δεσπότης των ἀπάντων. Συ γαρ ὁ μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων, ο επί θρόνου Χερουβικῶ ἐποχοῦμενος, ο των Σεραφεῖμ Κύριος, και βασιλεῦς του Ισραήλ, ο Μόνος Ἅγιος και εν ἀγίοις αναπαυόμενος, σε τοῖνυν δυσωπῶ τον μόνον αγαθόν και ευήκοον, ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμέ τον αμαρτωλόν και ἀχρεῖον δούλόν σου, και καθάρσιόν μου την ψυχὴν και την καρδίαν ἀπό συνειδήσεως πονηράς, και ἰκάνωσόν με τη δυνάμει του Ἁγίου σου Πνεύματος, ενδεδυμένον την της ιερατείας χάριν, παραστήναι τη αγία σου ταύτη τραπέζη και ιερουργῆσαι το ἅγιον και ἀχραντόν σου Σῶμα και το τίμιον Αἷμα. Σοι γαρ προσέρχομαι, κλίνας τον εμαυτοῦ αυχένα και δέομαί σου, μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ, μηδέ αποδοκιμάσης με εκ παίδων σου, ἀλλ' ἀξίωσον προσενεχθῆναι σοι ὑπ'

εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος, Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ αἰεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν.

CHOIR: Amen.

And the choir shall sing the Cherubic Hymn slowly and solemnly.

Let us who mystically represent the Cherubim and chant the Thriceholy hymn to the life-giving Trinity, now lay aside all earthly care.

That we may receive the king of all

At this point the choir shall pause whilst the Priest makes the Great Entrance with the Holy Gifts. And when the Priest has entered the Sanctuary the choir shall continue

Invisibly attended by the angelic hosts. Alleluia, Alleluia. Alleluia.

During the singing of the Cherubicon, the Priest bowing his head shall say the following prayer on behalf of himself.

THE PRAYER OF THE CHERUBICON

None is worthy among them that are held fast in fleshly desires and pleasures to approach, or to draw nigh, or to minister unto Thee, O King of glory, for to minister unto Thee is a great and fearful thing, even for the heavenly powers themselves. Notwithstanding, through Thine ineffable and immeasurable love for mankind, Thou didst become man suffering no change or altering, and art become our High Priest and hast Thyself bestowed upon us the ministry of this divine office and Bloodless sacrifice as Master of all. For Thou only, O Lord our God, hast dominion over all things in heaven and on earth, who art borne upon a throne of cherubim, who art Lord of the seraphim and King of Israel; who alone art Holy and dost rest in the holies. Therefore I beseech Thee, who alone art good and ready to hear, look down upon me Thy sinful and unprofitable servant, and cleanse my soul and my heart from an evil conscience. And by the power of the Holy Spirit, enable me, who am invested with the grace of priesthood, to stand before this Thy Holy Table, and to administer Thy most pure and sacred Body and Thy precious Blood. For unto Thee I come, to Thee I bow my head, and I beseech Thee: turn not Thy face from me, neither reject me from among Thy servants, but account it meet that these gifts be offered unto Thee by

me, Thy sinful and unworthy servant. For Thou art He that offereth and He that is offered, and He who dost receive and art given, O Christ our God, and to Thee we ascribe glory, together with Thine eternal Father, and Thy most holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

Και μετά την ευχή, ο Ιερέυς λέγει το Χερουβικόν Ὕμνον τρεις φορές κάνοντας και τρεις μετάνοιες. Μετά λαμβάνει το θυμιατό και ευλογεί κατά το συνήθης τρόπο, θυμιά την Αγίαν Τράπεζα, την Πρόθεση, το Εικονοστάσι και το λαό λέγοντας μυστικός το 'Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι' και τον 50^{ον} ψαλμον. Ο Ιερέυς προσκυνώντας τρις προ της αγίας Τραπέζης και ασπαζόμενος το Αντιμήνσιον και την αγίαν Τράπεζα, λέγει καθ' εαυτού τα τροπάρια ταύτα

Ἥμαρτον εις σε Σωτήρ, ως ο άσωτος υιός, δέξαι με Πάτερ μετανοούντα, και ελέησον με ο Θεός.

Κράζω σοι Χριστέ Σωτήρ, του τελώνου την φωνήν, ιλάσθητί μοι, ώσπερ εκείνω και ελέησον με ο Θεός

Και από της Ωραίας Πύλης προς τον λαόν, υποκλινόμενος προς συγχώρησιν λέγει

Τοις μισούσι και αγαπώσιν ημάς, ο Θεός, συγχώρησον.

Και απέρχεται εις την ιεράν Πρόθεσην λέγοντας

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ, και ελέησον με. [3]

Και άρας τον Αέρα και θυμιά αυτό, και επιτίθησι επί τους ώμους του λέγων

Εν ειρήνη επάρατε τας χείρας υμών εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριον.

Και θυμιά τα χέρια του, λαβών το άγιον Δισκάριον και το άγιον Ποτήριον λέγει

Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος.

Όταν δε ο Χορός είπη το «Ός τον βασιλέα τον όλων υποδεξόμενοι» εξέρχεται από της βορείας πύλης προπορευομένων εξαπτερύγων, λαμπάδων και θυμιατηρίου και ποιεί την Μεγάλην Είσοδον λέγοντας μεγαλοφώνως

Πάντων υμών, μνησθειή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία Αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: **Α**μήν.

Εισερχόμενος εις το ιερό Βήμα αποθέτει τα άγια επί της αγίας Τραπέζης και αίρει από αυτά τα καλύμματα τίθει αυτά εις το άνω μέρος της αγίας Τραπέζης. Είτα λαβών τον Αέρα από τους ώμους του, το θυμιά και σκεπάζει δι' αυτού τα Άγια λέγων

ΙΕΡΕΥΣ

Ο ευσχήμων *Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντον σου σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο. Και λαμβάνων το θυμιατήριον, θυμιά τα Άγια λέγων*

The prayer being finished, the Priest shall say the Cherubic hymn thrice, making a reverence at the end of each repetition. Then the Priest taking up the censer and blessing the incense in the usual way, shall cense the Holy Table round about, the prothesis, the Iconostasis and the people saying secretly “We have seen the resurrection of Christ” and then Psalm 50 up to the verse “O God Thou wilt not despise”. Then standing before the Holy Altar, he shall make three lowly reverences saying to himself:

Ο Saviour, I have sinned before Thee as the Prodigal Son, accept me, O Father, as a penitent, and have mercy upon me, O God.

With the voice of the Publican I cry unto Thee, O Christ Saviour. Be gracious unto me, as Thou wast with him, and have mercy upon me, O God.

And bowing humbly to the people he shall say in a low voice:

May God forgive them that hate us and them that love us.

Then shall he proceed to the offertory table saying as he goes:

Ο God, be gracious unto me a sinner, and have mercy upon me. [3]

And the Priest taking the aer shall first cense it and then lay it on the his shoulders saying:

Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord.

Then censng his hands he shall take up the paten and the chalice saying:

God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet.

And he shall go out of the Sanctuary by the north side and make the Great Entrance, preceded by lighted candles, the Six-winged fans and the censer. And as he goes round about the nave, he shall say in a loud voice:

May the Lord God remember all of you in his kingdom, always, now and forever: world without end.

CHOIR: **A**men

The Priest shall then set the paten and holy chalice upon the Altar. And removing the veils he shall place them on the one side or the upper part of the Altar, and taking from his shoulders the aer and censng it he shall cover therewith the holy gifts saying:

PRIEST

Down from the tree Joseph, a godly man, took Thy most pure body, and wound it in linen clothes with the spices, and laid and closed it in a new sepulchre.

And taking the censer he shall cense the holy gifts three times saying:

Αγάθυνον κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός.

Και λέγει την ευχήν ταύτην

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο μόνος άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν αινέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδιά, πρόσδεξαι και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε τω αγίω σου θυσιαστηρίω, και ικάνωσον ημάς προσενεγκείν σοι δώρα τε και θυσίας πνευματικής υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρείν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθαι σοι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκηνώσαι το Πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα τον λαόν σου.

Και άμα λήξει του Χερουβικού ύμνου λέγει

Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. Και μετά από κάθε αίτηση.

Υπέρ των προτεθέντων τιμίω δώρων, τού Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου, αιτησώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε. [και μετά από κάθε αίτηση]

Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Do good in Thy good pleasure unto Zion: build Thou the walls of Jerusalem. Then shalt Thou be pleased with the sacrifices of

righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon Thine alter.

And he shall say this Prayer:

THE OFFERTORY PRAYER

O Lord God Almighty, who alone art holy, who dost accept the sacrifice of praise from such as call upon Thee with their whole heart; accept and receive also unto Thy Holy Altar the supplication of us sinners; and enable us to offer unto Thee both gifts and spiritual sacrifices for our sins and for the errors of the people. And account us worthy to find grace in Thy sight, that our sacrifice may be well pleasing to Thee, and the good Spirit of Thy grace may dwell in us, and in these gifts here set forth; and in all Thy people.

And the choir having finished the Cherubic Hymn, the Priest shall say the following petitions.

Let us complete our supplication unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison. And after each petition,

For the precious gifts here set forth, let us pray unto the Lord.

For this holy temple and for them that enter therein with faith, reverence and fear of God, let us pray unto the Lord.

That we may be delivered from all tribulation, wrath, danger and necessity, let us pray unto the Lord.

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

That this whole day may be perfect, holy, peaceful and without sin, let us entreat the Lord.

CHOIR: Grant us O Lord. And after each petition

For an angel of peace, faithful guide and guardian of our souls and bodies, let us entreat the Lord.

Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησώμεθα.

Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Δια των οικτιρμών του μονογενοῦς σου Υιού, μεθ' ου ευλογητός ει, συν τω Παναγίω και αγαθῷ και ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Και ευλογών ο Ιερεύς τον λαόν λέγει

ΙΕΡΕΥΣ: Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Αγαπήσωμεν αλλήλους, ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον.

Ο Ιερεύς προσκυνεί τρις λέγων καθ' εαυτού

Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου, και καταφυγή μου, και ρύστης μου.

For pardon and remission of our sins and transgression, let us entreat the Lord.

For things good and profitable to our souls, and peace for the world, let us entreat the Lord.

That we may pass the remainder of our lives in peace and repentance, let us entreat the Lord.

For a Christian ending to our life, painless, without shame and peaceful, and a good defence before the dread judgement seat of Christ, let us entreat the Lord.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary; and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

Through the compassions of Thine Only-begotten Son, with whom Thou art blessed; together with Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

And blessing the people, the Priest shall say:

PRIEST: Peace unto all

CHOIR: And unto thy spirit.

PRIEST

Let us love one another that with one mind we may confess.

CHOIR

The Father and the Son and the Holy Spirit, Trinity Consubstantial and Undivided.

The Priest shall bow himself thrice saying within himself:

I will love Thee, O Lord, my strength. The Lord is my firm support, and my refuge, and my deliverer.

Τας θύρας, τας θύρας. Εν σοφία πρόσχωμεν.

Και ο Ιερεύς, ο Χορός και όλος ο λαός λέγουν το Σύμβολον της Πίστεως.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου, πρόσχωμεν, την αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρειν.

ΧΟΡΟΣ: **Ε**λεον ειρήνης, θυσίαν αιnéσεως.

ΙΕΡΕΥΣ

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εϊη μετά πάντων υμών.

The doors, the doors. In wisdom let us give heed.

And the Priest, the choir and all the people shall recite the Creed [Confession of Faith].

I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.

And in one Lord Jesus Christ, the Only-begotten Son of God, Begotten of the Father before all worlds, Light of Light, Very God of Very God, Begotten not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made. Who for us men and for our salvation, came down from heaven and was incarnate of the Holy Ghost and the Virgin Mary, and was made man. And was crucified also for us under Pontius Pilate, He suffered and was buried, and the third day He rose again according to the scriptures, and ascended into heaven, and sitteth on the right hand of the Father. And He shall come again with glory to judge both the quick and the dead: Whose kingdom shall have no end.

And in the Holy Ghost, the Lord and Giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the Prophets.

And in one Holy, Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one Baptism for the remission of sins. And I look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

PRIEST

Let us stand upright, let us stand with fear: let us take heed to present the holy offering in peace.

CHOIR: The mercy of peace, the sacrifice of praise.

PRIEST

The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with you all.

Και βλέπων προς τον λαόν, ευλογεί αυτόν.

ΧΟΡΟΣ

Και μετά του πνεύματός σου.

Ο Ιερεύς υψών τας χείρας του εκφωνεί
ΙΕΡΕΥΣ

Ανω σχώμεν τας καρδίας.

ΧΟΡΟΣ

Εχομεν προς τον Κύριον.

Και βλέπων προς την εικόνα του Χριστού λέγει

Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.

ΧΟΡΟΣ

Αξιον και δίκαιον εστί.

Ο Ιερεύς απάρχεται της αγίας Αναφοράς
ΙΕΡΕΥΣ

Αξιον και δίκαιον σε υμνεῖν, σε ευλογεῖν, σε αινεῖν, σοι ευχαριστεῖν, σε προσκυνεῖν ἐν παντί τόπῳ της δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ Θεός ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, αἰὶ ὦν, ὠσαύτως ὦν, σὺ καὶ ὁ μονογενὴς σου Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ Ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες, καὶ παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν καὶ οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες, καὶ τὴν βασιλείαν σου, εχαρίσω τὴν μέλλουσαν. Ὑπὲρ τούτων ἀπάντων ευχαριστούμέν σοι, καὶ τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ καὶ τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. Ὑπὲρ πάντων, ὦν ἴσμεν, καὶ ὦν οὐκ ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν ευεργεσιῶν, τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων. Ευχαριστούμέν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι καταξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες Ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες Ἀγγέλων, τὰ Χερουβείμ καὶ τὰ Σεραφεείμ, ἐξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά,

Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα, καὶ λέγοντα,

And turning to face the people, the Priest shall bless them.

CHOIR

And with thy spirit.

And raising his hands he shall say:

PRIEST

Let us lift up our hearts.

CHOIR

We lift them up unto the Lord.

And turning to face the Icon of Christ the Priest shall say:

Let us give thanks unto the Lord.

CHOIR

It is meet and right.

And standing before the Holy Altar, the Priest shall offer this prayer.

PRIEST

It is meet and right to hymn Thee, to bless Thee, to praise Thee, to give thanks unto Thee, to worship Thee in all places of Thy dominion. For Thou art God ineffable, unknowable, invisible, incomprehensible, Thou art eternal, Thou art unchanging, Thou, and Thine Only-begotten Son, and Thy Holy Spirit. Thou didst bring us from non-being into being; and didst raise us up that were fallen away; and left naught undone till Thou hadst lifted us to heaven, and hadst bestowed upon us Thy kingdom to come. For all these things we give thanks unto Thee, and Thine Only-begotten Son, and unto Thy Holy Spirit: for all whereof we know and whereof we know not; for benefits both manifest and hid which Thou hast wrought upon us. We give thanks unto Thee also for this ministry which Thou dost deign to receive at our hands, even though thousands of archangels, and tens of thousands of angels wait upon Thee, the many-eyed cherubim and the six-winged seraphim that soar aloft,

Singing the triumphal hymn, exclaiming, crying aloud and saying:

ΧΟΡΟΣ

Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, Πλήρης, ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά ο εν τοις υψίστοις.

ΙΕΡΕΥΣ

Μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα φιλόανθρωπε, βοώμεν και λέγομεν, Άγιος ει και πανάγιος, συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ει και πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, Ος τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούναι, ίνα πας ο πιστεύων

εις αυτόν μη απόλυται, αλλ' έχη ζωήν αιώνιον. Ός ελθών και πάσαν την υπέρ ημών οικονομίαν πληρώσας, τη νυκτί, η παρεδίδοτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτον εν ταις αγίαις αυτού και αχράντοις και αμωμήτοις χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε τοις αγίοις αυτού Μαθηταίς και Αποστόλοις, ειπών

Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το Σώμα, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.

ΧΟΡΟΣ: **Α**μήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνήσαι, λέγων

Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το Αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.

ΧΟΡΟΣ: **Α**μήν.

Ο Ιερεύς κλινόμενος την κεφαλήν λέγει την ευχήν ταύτην

Μεμνημένοι τοίνυν της σωτηρίου ταύτης εντολής, και πάντων των υπέρ ημών γεγενημένων, του σταυρού, του τάφου, της τριημέρου αναστάσεως, της εις ουρανούς

CHOIR

Holy, Holy, Holy is the Lord of Sabaoth: heaven and earth are full of Thy glory. Hosanna in the highest. Blessed is He that cometh in the Name of the Lord; Hosanna in the highest.

PRIEST

And with these blessed Powers, O Master and lover of mankind, we also cry aloud and say: Holy and most holy art Thou, and Thine Only-begotten Son, and Thy Holy Spirit. Holy and most holy art Thou, and magnificent is Thy glory, who so loved Thy world that Thou didst give Thine Only-begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Who being come and having accomplished all that was appointed for our sakes, in the night that He was betrayed, but rather, in the which He did give Himself for the life of the world, took bread in His sacred, pure and spotless hands, and when He had given thanks, and blessed and sanctified it, He brake it and gave it to His holy disciples and Apostles, saying:

Take, eat: this is my body which is broken for you for the remission of sins

CHOIR: Amen.

PRIEST

After the same manner also He took the cup, when He had supped, saying,

Drink ye all of it; this is my blood of the new testament, which is shed for you and for many for the remission of sins.

CHOIR: Amen.

The Priest bowing his head shall say the following prayer.

Remembering therefore this commandment of salvation, and all those things which came to pass for our sakes: the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the

αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Τα Σα εκ των Σων, σοι προσφέρομεν κατά πάντα, και δια πάντα.

Όταν λέγει ο Ιερεύς «Τα Σα εκ των Σων» υψώνει τα άγια σταυροειδώς, υψών το άγιον Δισκάριον δια της δεξιάς και το άγιον Ποτήριον δια της αριστεράς.

ΧΟΡΟΣ

Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών.

ΙΕΡΕΥΣ

Ετι προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην και αναίμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα, και ικετεύομεν. Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφ' ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα.

Και ευλογών το άγιον Άρτον λέγει

Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, τίμιον Σώμα του Χριστού σου. **Αμήν.**

Και ευλογών επάνω του αγίου Ποτηρίου λέγει

Το δε εν τω ποτηρίω τούτω, τίμιον Αίμα του Χριστού σου. **Αμήν.**

Και ευλογών αμφότερα τα Άγια λέγει

Μεταβαλών τω Πνεύματί σου τω Αγίω. **Αμήν. Αμήν. Αμήν.**

Ωστε γενέσθαι τοις μεταλαμβάνουσιν εις νήψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρρησίαν την προς σε, μη εις κρίμα η εις κατάκριμα.

Ετι προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστει αναπαυσαμένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών, Διδασκάλων, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστει τετελειωμένου.

Και λαβών το θυμιατήριον, θυμιά τα Άγια τρις επί τρίτον λέγων εκφώνως

ascension into heaven, the sitting on the right hand, the coming again a second time in glory.

Thine own of Thine own, we offer unto Thee in all and for all.

While the Priest says “Thine own of Thine own... he shall cross his hands and raise the holy things, lifting the paten with his right hand and the chalice with his left.

CHOIR

We hymn Thee, we bless Thee, we give thanks unto Thee, O Lord, and we pray unto Thee, our God.

PRIEST

Moreover we offer unto Thee this reasonable and bloodless service; and we beseech Thee, and we pray and implore Thee: send down Thy Holy Spirit upon us and upon these gifts here set forth.

And the Priest blessing the holy bread shall say:

And make this bread the precious body of Thy Christ.

Amen.

And the Priest blessing the chalice shall say:

And that which is in this cup the precious blood of Thy Christ. **Amen.**

And the Priest blessing both the holy bread and the chalice shall say:

Transmaking them by Thy Holy Spirit. **Amen. Amen. Amen.**

That they may be to them that partake thereof unto vigilance of soul, the remission of sins, the communion of Thy Holy Spirit, the fulfilment of the kingdom of heaven; and for boldness to approach Thee, neither unto judgement nor unto condemnation.

Moreover we offer unto Thee this reasonable service for them that have gone to their rest in faith: for our forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics; and for every righteous spirit in faith made perfect.

And taking up the censer, he shall cense three times the Holy Things saying aloud:

Εξαιρέτως της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

ΧΟΡΟΣ

Αξιόν εστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμιμάκριστον και παναμώνητον και μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

ΙΕΡΕΥΣ

Του Αγίου Ιωάννου, προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού, των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, *(του αγίου της ημέρας)* ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, ων ταις ικεσίαις επίσκεψαι ημάς, ο Θεός.

Και μνήσθητι πάντων των κεκοιμημένων, επ' ελπίδι αναστάσεως, ζωής αιώνιου *[ώδε λέγονται τα ονόματα των κεκοιμημένων]* και ανάπαυσον αυτούς, ο Θεός ημών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου.

Ετι παρακαλούμέν σε, μνήσθητι, Κύριε, πάσης επισκοπής ορθοδόξων, των ορθοτομούντων τον λόγον της σης αληθείας παντός του πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος.

Ετι προσφερόμέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ της οικουμένης, υπέρ της αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνεία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρίστων ημών Βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών. Δος αυτοίς, Κύριε, ειρηνικόν το Βασίλειον, ίνα και ημείς, εν τη γαλήνη αυτών, ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν, εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι.

Εν πρώτοις, μνήσθητι, Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών *[δεινός]*, ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη, σών, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας.

Και ων έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών.

ΧΟΡΟΣ: **Κ**αι πάντων και πασών.

More especially our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary.

CHOIR

Meet it is in very truth to call thee blessed who didst bring forth God, ever blessed and most pure, and Mother of our God.

More honourable than the cherubim and past compare more glorious than the seraphim, who inviolate didst bear God the Word, very Mother of God, thee we magnify.

PRIEST

For St. John the Prophet, Forerunner and Baptist, for the holy and all-glorious Apostles, for St. [Name] to whose memory we dedicate this day, and for all Thy saints, at whose intercessions visit us, O God.

And remember all them that are fallen asleep in the hope of resurrection unto life eternal: [and he remembers such as he will of the departed, pronouncing their names] and give them rest where the light of Thy countenance watcheth over them.

Also we beseech Thee, remember, O Lord, all the Orthodox episcopate who rightly divide the word of Thy truth, all the priesthood, the diaconate which is in Christ, and all clerical and monastic orders.

Also we offer unto Thee this reasonable service for the whole world; for the Holy, Catholic and Apostolic Church; for them that live in purity and decency; for those in authority over us who are faithful and pious and all their household. Grant unto them, O Lord, to rule over us in peace, that we also may lead a peaceable and quiet life in all godliness and decency.

And remember first, O Lord, our Archbishop [Name], whom do Thou grant to serve Thy Holy Churches in peace, safety, honour, health and length of days that he may rightly divide the word of Thy truth.

And everyone that each of us has in mind, and all and everyone.

CHOIR: And all and everyone.

IEPEYΣ

Μνήσθητι, Κύριε, της κόμης ταύτης, εν η παροικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς. Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήσθητι, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν ταις αγίαις σου Εκκλησίαις και μεμνημένων και πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξασπείλον.

Και δος ημίν εν ενί στόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνείν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: **Α**μήν.

Και στραφείς προς τον λαόν, ευλογών αυτόν λέγων

ΙΕΡΕΥΣ

Και έσται τα ελέη του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων υμών

ΧΟΡΟΣ: **Κ**αι μετά του πνεύματός σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Πάντων των αγίων μνημονεύσαντες, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: **Κ**ύριε ελέησον. [*και μετά από κάθε αίτηση*]

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων, του Κυρίου δεηθώμεν.

Οπως ο φιλόανθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το άγιον και υπερουράνιον και νοερόν αυτού θυσιαστήριον εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη ημίν την θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.

Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου, αιτησώμεθα.

PRIEST

Remember, O Lord, this village in which we live, and every city and land, and them that dwell therein with faith. Remember, O Lord, them that travel by water, by land, by air; the sick and the suffering; those in captivity and their salvation. Remember, O Lord, them that strive and bring forth the fruit of good works in Thy holy Churches and them that care for the poor; and upon all of us, do Thou send down Thy mercies.

And grant us with one mouth and one heart to glorify and praise Thy sublime and majestic name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

And turning to face the people he shall bless them saying:

PRIEST

And may the mercies of our Great God and Saviour Jesus Christ be with you all.

CHOIR: And unto thy spirit.

PRIEST

Calling to remembrance all the saints, again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison. *And after each petition*

For the precious gifts here offered and hallowed, let us pray unto the Lord.

That our God, which loveth mankind, who hath received them unto His holy and heavenly and spiritual altar for a sweet-smelling savour of spiritual fragrance, may send down upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray unto the Lord.

That we may be deliver from all tribulation, wrath, danger and necessity, let us pray unto the Lord.

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

That this whole day may be perfect, holy, peaceful and without sin, let us entreat the Lord.

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε [και μετά από κάθε αίτηση]

Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα.

Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα

Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησώμεθα.

Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος αιτησάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθήμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε.

Σοι παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλόανθρωπε, και παρακαλούμέν σε και δεόμεθα και ικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβείν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετά καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημμελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις Βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρρησίαν την προς σε, μη εις κρίμα η εις κατάκριμα.

Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθαι σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και λέγειν.

Και ο Ιερεύς, ο Χορός και όλος ο Λαός λέγων την Κυριακήν Προσευχήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και

ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

CHOIR: Grant us, O Lord. *[And after each petition]*

For an angel of peace, faithful guide and guardian of our souls and bodies, let us entreat the Lord.

For pardon and remission of our sins and transgression, let us entreat the Lord.

For things good and profitable to our souls, and peace for the world, let us entreat the Lord.

That we may pass the remainder of our lives in peace and repentance, let us entreat the Lord.

For a Christian ending to our life, painless, without shame and peaceful, and a good defence before the dread judgement seat of Christ, let us entreat the Lord.

Having besought the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves, and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

Unto Thee we entrust our entire being and our hope, O Master and lover of mankind, and we beseech Thee and we pray and implore Thee, account us worthy to partake of Thy heavenly and dread mysteries at this sacred and spiritual table, with a pure conscience, unto the remission of sins, the forgiveness of transgressions, the communion of the Holy Spirit, an inheritance in the kingdom of heaven, and for boldness to approach Thee, neither unto judgement nor unto condemnation.

And vouchsafe, O Lord, that boldly and without condemnation we may dare to lift our voices unto Thee, O heavenly God and Father, and say:

And the Priest, the choir and all the people recite the Lord's Prayer.

Our Father which art in heaven, Hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in

heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

ΙΕΡΕΥΣ

Οτι σου ἔστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νυν καὶ αἰεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ο Ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν λαόν

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνην πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Σοι, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐχαριστούμέν σοι, Βασιλεὺς ἀόρατε, ὁ τῆ ἀμετρήτῳ σου δυνάμει τὰ πάντα δημιουργήσας καὶ τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα. Αὐτὸς Δέσποτα, οὐρανόθεν ἐπίδε ἐπὶ τοὺς υποκεκλικότας τὰς εαυτῶν κεφαλὰς. Οὐ γὰρ ἐκλιναν σαρκί καὶ αἵματι, ἀλλὰ σοι, τῷ φοβερῷ Θεῷ. Σὺ οὖν, Δέσποτα, τὰ προκείμενα πάσιν ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξομάλισσον, κατὰ τὴν ἐκάστου ἰδίαν χρείαν, τοὺς πλέουσι συμπλευσον, τοὺς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον, τοὺς νοσοῦντας ἴασαι, ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.

Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νυν καὶ αἰεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Ο Ἱερεὺς, κλινόμενος τὴν κεφαλὴν, λέγει τὴν εὐχὴν ταύτην.

Πρόσχε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς Βασιλείας σου, καὶ ἐλθέ εἰς τὸ αγιάσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος καὶ ὡδε ἡμῖν ἀοράτως συνών. Καὶ καταξιώσον τὴν κραταῖά

σου χειρί μεταδούναί ἡμῖν τοῦ ἀχράντου Σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος καὶ δι' ἡμῶν παντί τῷ λαῷ.

PRIEST

For Thine is the kingdom. The power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

The Priest shall then bless the people saying:

PRIEST: Peace unto all.

CHOIR: And unto thy spirit.

PRIEST: Let us bow down our heads before the Lord.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

We give thanks unto Thee, O King invisible, who in Thine immeasurable power didst fashion all things, and in the multitude of Thy mercies didst from non-being bring all things into being. Do Thou, O Master, look down from heaven upon them that bow their heads unto Thee; for they are bowed not before flesh and blood, but unto Thee, O dread God. Therefore, do Thou grant, O Master, that these Thy gifts may be for each of us beneficial, for each according to his needs. Sail with them that sail, accompany them that travel by land, heal the sick, O Thou who art the physician of our souls and bodies.

Through the grace and compassions and love for mankind of thine Only-begotten Son, with whom Thou art blessed, together with Thy most holy, good, and life-giving Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

The Priest, bowing his head shall say also this prayer:

Give heed, O Lord Jesus Christ our God, from Thy holy dwelling place, and from the glorious throne of Thy kingdom, and come to sanctify us, O Thou that sittest on high with the Father and art here invisibly present with us. And vouchsafe

by Thy mighty hand to impart unto us of Thy most pure Body and precious Blood; and through us unto all Thy people.

Ο Θεός λάσθητί μοι τω αμαρτωλώ και ελέησον με. [3]

Πρόσχωμεν

Τα Άγια τοις Αγίοις.

ΧΟΡΟΣ

Εις άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Και καθ' ων χρόνων ο Ιερεύς ετοιμάζει τα Άγια Δώρα, ο Χορός ψάλλει το Κοινωνικόν.

Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, Αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις. Αλληλούια.

Ο Ιερεύς, μετά προσοχής και ευλαβείας, μελίζων, λέγει

Μελίζεται και διαμερίζεται ο Αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος, και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος, και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων.

Μελίσας τον εις χείρας αυτού καθηγιασμένου Άρτον εις τεμάχια τέσσαρα, εναποθέτει αυτά εν τω αγίω Δισκαρίω, ούτως



O God, be gracious unto me a sinner, and be merciful unto me.[3]

Let us give heed.

The Holy Things unto the holy.

CHOIR

One only is holy, One only is the Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen.

And while the Priest prepares the Holy Gifts, the choir shall sing the anthem for the day [or the saint].

Praise ye the Lord from the heavens. Alleluia.

And the Priest breaking the Lamb in four parts shall say:

Broken and divided is the Lamb of God; which being broken yet is not divided; Being ever eaten, never is consumed; But sanctifieth them that partake thereof.

And he shall place the four pieces on the holy paten, laying the IC at the top of the paten. The XC at the bottom, the NI to his own left-hand side and the KA to his right.



Ο Ιερέυς λαβών την μερίδα του Αμνού, την έχουσαν χαρακτήρας ΙΣ, ποιού με αυτήν σταυρόν επάνω του Ποτηρίου λέγων

Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

Και ούτως εμβάλλει αυτήν εις το άγιον Ποτήριον. Και λαβών το Ζέον και ευλογεί αυτό λέγοντας

Ευλογημένη η ζέσις των Αγίων σου, Κύριε, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Και εγγεί εις το άγιον Ποτήριον το ζέον όσο χρειάζεται λέγοντας

Ζέσις πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

Και υποκλίνει την κεφαλήν, αναγινώσκει ευλαβώς τας Ευχάς της Θείας Μεταλήψεως.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι συ ει αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος εμί εγώ. Ετι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το αχράντον Σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον Αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησον μοι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχείν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.

*Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν,
Πλαστουργέ, μη φλέξης με τη μετουσία,
Πυρ γαρ υπάρχουν τους αναξιους φλέγον.
Αλλ' ουν κάθαρων εκ πάσης με κηλίδος.*

Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμεραν, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ' ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

*Θεουργόν Αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων,
Άνθραξ γαρ εστί τους αναξιους φλέγων,
Θεού το Σώμα, και θεοί με, και τρέφει,
Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως.*

Εθελξας πόθω με Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω έρωτι, αλλά κατάφλεξον πυρί αϋλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω, Αγαθέ, παρουσίας σου.

Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος; Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει. Οτι ουκ έστι του

γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των Αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, τον
ρύπον της ψυχής μου, και σώσον με, ως φιλόανθρωπος.

And the Priest taking from the paten the particle which lies uppermost,
that marked IC, shall make therewith the sign of the Cross over the
chalice and placing it therein shall say:

The fullness of the Holy Spirit. Amen.

The Priest blessing the Zeon [warm water] shall say:

*Blessed is the fervency of Thy saints, always, now and for ever: world
without end. Amen.*

And he shall pour into the chalice, crosswise, so much as suffices saying:

The fervency of faith, full of the Holy Spirit. Amen

The Priest bowing his head, shall now say the following communion
prayers:

*I believe, O Lord, and confess that Thou art in truth the Christ, the Son of
the living God, come into the world to save sinners, of whom I am chief.
And I believe that this is indeed Thine incorruptible body, and this Thy
most precious blood. Wherefore I pray Thee have mercy upon me, and
forgive me my trespasses, voluntary and involuntary, whether of word or
deed, witting or unwitting; and vouchsafe that I may partake without
condemnation of Thy most pure mysteries, for the remission of sins and
unto life everlasting. Amen.*

*Behold I draw near to divine Communion, O Creator, let me not be
destroyed thereby; for Thou art fire to consume the unworthy: the rather
do Thou cleanse me from all that defileth.*

*Of Thy mystical supper, O Son of God, accept me this day as a partaker;
for I will not speak of the mystery to Thine enemies, nor will I give Thee a
kiss like Judas; but like the thief I will acknowledge Thee: remember me,
O Lord, in Thy kingdom.*

*The blood that maketh divine, O man, let it be your fear, let it be your
dread: fire it is to consume the unworthy. The divine body doth make me
a partaker of the divine nature, and likewise feedeth me. Maketh the spirit
divine and wondrously nourisheth the mind.*

*Thou hast ravished my heart with Thy love, O Christ; Thy divine care
hath converted my soul. Yet do Thou consume my sins with celestial fire,
and grant me to delight myself in Thee; that rejoicing I may exalt Thine
incarnation and Thy second coming, O Thou who art good.*

*How may I, unworthy as I am, enter into the brightness of Thy saints?
For if I come boldly to the king's palace my apparel doth convict me, in
that I have no wedding garment, and I shall be bound and cast away by*

the angels. O Lord, cleanse my soul from all filthiness, and save me for Thou art loving-kind.

Δέσποτα φιλόανθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μοι γένοιτο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλ' εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αρραβώνα μελλούσης ζωής και βασιλείας. Εμοί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστί, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου.

Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ' ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

Και κάνοντας τρις μετάνοιες λέγει

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ, και ελέησον με. [3]

Και πλησιάσας εις τα Άγια μετά φόβου και τρόμου, λαμβάνει έν μέρος εκ του αγίου Σώματος [ΙΣ] και λέγει

Ιδού προσέρχομαι Χριστώ τω αθανάτω βασιλεί και Θεώ ημών. Μεταδίδοταί μοι [.....] τω αναξίω Πρεσβυτέρω, το τίμιον και πανάγιον Σώμα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.

Και ούτω μεταλαμβάνει του εν χερσίν αυτού αγίου Σώματος μετά φόβου και πάσης ευλαβείας, λέγων Αμήν. Και λαμβάνει την Μούσαν, σπογγίζει το χέρι του. Είτα λαμβάνει το μάκτρον και καλώς επιστηρίζας υπό τον πόγωνα αυτού, λαμβάνει συν το μάκτρον το άγιον Ποτήριον και λέγει

Επι μεταδίδοταί μοι [.....], τω αναξίω Πρεσβυτέρω, το τίμιον και πανάγιον Αίμα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν μου αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον.

Και μεταλαμβάνει τρίτον εξ αυτού αποσπογγίσας δια του μάκτρον τα χείλη του και το άγιο Ποτήριον λέγων

Τούτο ήψατο των χειλέων μου, και αφελεί Κύριος πάσας τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαριεί.

Είτα λαμβάνει το άγιον Δισκάριον και με προσοχή βάλλει τα τμήματα του Αγίου Σώματος, όπερ μελίζει εις μικρά τεμάχια, εις το Άγιον Ποτήριον λέγων

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον, Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν, συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν ανάστασιν, ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,

υμνούμεν την ανάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γὰρ υπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

O Master and Lover of Mankind, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy things be to my judgement, in that I am unworthy: but rather unto the cleansing and hallowing of soul and body, unto an earnest of life eternal and the kingdom. For I hold it good to cleave to God, to hope in the Lord for my salvation.

Of Thy mystical supper, O Son of God, accept me this day as a partaker; for I will not speak of the mystery to Thine enemies, nor will I give Thee a kiss like Judas; but like the thief I will acknowledge Thee: remember me, O Lord, in Thy kingdom.

And he shall make three devout reverences saying:

O God, be gracious unto me, and have mercy upon me.

And the Priest taking and dividing the particle of the Holy Bread with the XC shall place a piece in the palm of his right hand saying:

Behold, I draw near unto Christ our Immortal King and God. The precious and most holy Body of our Lord and God and Saviour Jesus Christ, is imparted unto me [Name] the unworthy Priest, for the remission of my sins and unto life everlasting.

And in fear and with all precaution he shall partake of the particle in his hand. And having partaken he shall wipe his palm with the sponge making sure that no small particle is left thereon. Then the Priest taking with his left hand one end of the communion veil shall place it below his lips, and with his right hand holding the other end of the veil, he shall take up the chalice and partake of it three times saying:

The precious and most holy Blood of our Lord and God and Saviour Jesus Christ is imparted unto me [...], the unworthy Priest, for the remission of my sins and unto life everlasting.

Then wiping his lips and the rim of the chalice with the veil and kissing the chalice he shall say:

Lo, this hath touched my lips; and mine iniquity is taken away, and my sin purged.

Then the Priest shall divide the two remaining portions into small particles sufficient for all and shall place them into the chalice, saying:

We have seen the resurrection of Christ, wherefore let us worship the holy Lord Jesus, who alone is without sin. We venerate Thy Cross, O Christ, and we praise and glorify Thy holy Resurrection. For Thou art our God: we know no other save Thee; we call upon Thy Name. O Come all ye faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ: for behold, through the Cross joy is come to all the world. Evermore blessing the

Lord, we sing the praises of His Resurrection: for He endured the Cross on our behalf, death by death hath He destroyed.

Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν, και αγάλλου Σιών, συ δε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τόκου σου.

Ω θείας, ω φίλης, ω γλυκυτάτης σου φωνής, μεθ' ημών απευδώς γαρ, επηγγείλω έσεσθαι, μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, ην οι πιστοί, άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλλόμεθα.

Ω Πάσχα το μέγα, και ιερώτατον Χριστέ, ω σοφία και Λόγε, του Θεού και δύναμις, δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχείν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου.

Και εισκομίζει εν τω αγίω Ποτήριον άπαντα τας μερίδας [ήτοι τας μερίδας της Θεοτόκου, των Αγίων και των ψυχών] λέγων

Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου τω αίματί σου τω αγίω πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν

Και επαίρει το άγιον Ποτήριον και την Λαβίδα, εξέρχεται δια της Ωραίας Πύλης και λέγει

Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Και γίνεται η μετάληψις σ' όσοι βουλόμενοι μεταλαβείν. Μεταδίδοντας την Θεία Κοινωνία, ο Ιερέυς λέγει στο καθένα

Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού [δεινός] το Σώμα και Αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν.

Εν δε τω κοινωνείν τους πιστούς ο Χορός ψάλλει
ΧΟΡΟΣ

Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε.

Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα.

Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμεραν, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ' ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

Και μετά το κοινωνήσαι πάντας τους βουλόμενους, ο Ιερέυς ευλογεί τον λαόν λέγοντας

Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.

Shine, shine, O new Jerusalem, for the glory of the Lord hath risen upon thee, celebrate now and be glad, O Zion. And do thou O pure, Mother of God, rejoice in the rising of thy child.

O divine! O beloved! O sweetness of Thy voice! For that thou, O Christ, hast truly promised to be with us till the end of time. Wherefore we the faithful rejoice, holding these Thy words as an anchor of hope.

O Christ, O Great and most sacred Passover! O Wisdom, and Word of God, and Power! Grant that we may more truly have communion with Thee in the day of Thy kingdom which knoweth no eventide.

And putting in the chalice all the particles [that is the particles for the Mother of God, the Saints and the souls] he shall say

Wash away, O Lord, the sins of them that have been remembered here, by Thy precious Blood, at the prayers of the holy Mother of God and all Thy saints. Amen.

And taking up the chalice and the spoon he goes out by the Royal Doors and cries:

With fear of God, with faith and love draw near.

And as many as desire to communicate shall now approach with all godly humility and awe.

The servant of God [Name] partaketh of the precious and most holy Body and Blood of our Lord and God and Saviour Jesus Christ, for the remission of his/her sins and unto life everlasting.

Throughout the communion the choir shall sing the following

CHOIR

Receive ye the Body of Christ; taste ye of the fountain of life. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Of Thy mystical supper, O Son of God, accept me this day as a partaker; for I will not speak of the mystery to Thine enemies, nor will I give Thee a kiss like Judas; but like the thief I will acknowledge Thee: remember me, O Lord, in Thy kingdom.

And when all have communicated, the Priest shall bless the people with the chalice saying:

Save, O God, Thy people and bless Thine inheritance.

ΧΟΡΟΣ

Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες, αύτη γαρ ημάς έσωσεν.

Και ο Ιερεύς επιστρέφει το άγιον Ποτήριον εις την αγίαν Τράπεζα, λαμβάνει το θυμιατήριον και θυμιά τρις τα Άγια λέγων τρις
ΙΕΡΕΥΣ

Υψώθηι επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου.

Και λαβών το Δισκάριον και το Ποτήριον λέγει χαμηλοφώνως

Ευλογητός ο Θεός ημών,

Και στραφείς προς τον λαόν λέγει εκφώνως

Πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Και αποτίθησιν αυτά επί της ιεράς Προθέσεως.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Πληρωθήτω το στόμα ημών αιnéσεως σου, Κύριε, όπως υμνήσωμεν την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ημάς μετασχείν των αγίων, αρχάντων, αθανάτων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Στήριξον ημάς εν τω σω αγιασμό, όλην την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνην σου. Αλληλούϊα.[3]

ΙΕΡΕΥΣ

Ορθοί, μεταλαβόντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω.

ΧΟΡΟΣ

Κύριε ελέησον. *[και μετά από κάθε αίτηση]*

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη ση χάριτι.

Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικὴν καὶ αναμάρτητον αιτησάμενοι, εαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πάσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

CHOIR

We have seen the true Light; we have received the heavenly Spirit; we have found the true faith. We worship the undivided Trinity: for the same hath saved us.

The Priest returning the chalice to the Holy Altar shall then cense the Holy Gifts thrice saying thrice:

PRIEST

Be Thou exalted, O God, above the heavens; let Thy glory be above all the earth.

The Priest shall then take up the paten and chalice saying in secret

Blessed is our God;

And turning to face the people he shall say aloud:

Always, now and for ever: world without end.

And he shall set down the Holy Things on the Offertory Table.

CHOIR: Amen.

Let our mouth be filled with Thy praise, O Lord, that we may sing of Thy glory: for that Thou hast accounted us worthy to partake of Thy holy, divine, immortal and life-giving mysteries. Preserve us in Thy holiness that we may think on Thy righteousness all the day long. Alleluia.

Alleluia. Alleluia.

PRIEST

Be upright: having partaken of the divine, holy, undefiled, immortal, heavenly, life-giving and awesome mysteries of Christ, let us worthily give thanks unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison. *And after each petition*

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Having prayed that this whole day be perfect, holy, peaceful and without sin, let us commend ourselves, and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

Ευχαριστούμεν σοι, Δέσποτα φιλόνητο, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και τη παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθότμησον ημών την οδόν, στήριξον πάντας ημάς εν τω φόβω σου, φρούρησον ημών την ζωήν, ασφάλισαι ημών τα διαβήματα, ευχαίς και ικεσίαις της ενδόξου Θεοτόκου και αιειπαρθένου Μαρίας, και πάντων των αγίων σου.

Ότι συ ει ο αγιασμός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν. -

ΙΕΡΕΥΣ: Εν ειρήνη προέλθωμεν.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον. [3] Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Ο ευλογών τους ευλογούντάς σε, Κύριε και αγιάζων τους επί σοι πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπόντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλίπης ημάς τούς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τω κόσμω σου δώρησαι, ταις Εκκλησίαις σου, τοις ιερεύσι, τοις άρχουσιν ημών, τω στρατώ και παντί τω λαώ σου. Ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον εκ σου του Πατρός των φώτων, και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: **A**μήν.

Eίη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. [3]

Είτα εισέρχεται ο Ιερέυς εις την αγίαν Πρόθεσιν και αναγινώσκει την ευχήν ταύτην

We give Thee thanks, O Lord, and lover of mankind, who art the benefactor of our souls, for that Thou hast accounted us this day to be worthy of Thy heavenly and immortal mysteries. Make straight our ways, stablish us all in Thy fear, watch over our life, make sure our steps; by the prayers and supplications of the glorious Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all Thy saints.

For Thou art our sanctification, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and unto the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: **A**men.

PRIEST: **L**et us depart in peace.

Let us pray unto the Lord.

CHOIR: **K**yrie eleison. [3] Holy Father, give the blessing.

PRIEST

O Lord, who dost bless them that bless Thee, and sanctifieth them that put their trust in Thee: save Thy people and bless Thine inheritance. Preserve the fullness of Thy Church, and sanctify them that love the beauty of Thy house. Do Thou, by Thy divine power glorify them, and forsake us not who put our trust in Thee. Grant peace to thy world, to Thy Churches, to Thy priests, to those in authority over us, to the army and to all the people. For every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from Thee, the Father of lights; and to Thee we ascribe glory, thanksgiving and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: **A**men.

Blessed is the Name of the Lord from this time forth and for evermore. [3]

The Priest shall enter the Sanctuary and going to the offertory table shall say the following prayer silently.

Το πλήρωμα του Νόμου και των Προφητών, αυτός υπάρχων, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: **Κ**ύριε ελέησον.

Ο Ιερεύς εξερχόμενος ευλογεί τον λαόν λέγων

Ευλογία Κυρίου και έλεος Αυτού έλθοι εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: **Α**μήν.

ΙΕΡΕΥΣ: **Δ**όξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

ΧΟΡΟΣ

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε, ελέησον.[3] Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

[*Ο Αναστάς εκ νεκρών*] **Χ**ριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα - ιδρυτού και προστάτου της Αγιοτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσσοστόμου, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, του αγίου ενδόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, των οσίων και

θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης, [του αγίου της ημέρας] ου και την μνήμην
επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς,
ως αγαθός και φιλόανθρωπος και ελεήμων Θεός.

*O Christ our God, who art the fulfilling of the law and the prophets, and hast
fulfilled all things appointed of the Father; fill our hearts with joy and gladness,
always, now and for ever: world without end. Amen.*

Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison.

The Priest standing by the Holy Doors shall bless the people saying:

May the blessing and mercy of the Lord come upon you, by
His divine grace and loving-kindness, always, now and for
ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST: Glory be to Thee, O our God, glory be to Thee.

CHOIR

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy
Spirit, now and for ever, world without end. Amen.

Kyrie eleison [3] Holy Father, give the blessing.

PRIEST

May [He who is risen from the dead] Christ our true God, by the
prayers of His most holy Mother; by the power of the
precious and life-giving Cross; by the protection of the
heavenly bodiless hosts; through the supplications of the
glorious Prophet and Forerunner, John the Baptist; of the
holy and all-glorious Apostles; of the holy and all-glorious
Apostle Barnabas, the founder and protector of the Holy
Church of Cyprus; of our father among the saints, John
Chrysostom, archbishop of Constantinople; of the holy,
glorious and triumphant martyrs; of the holy and glorious
Great Martyr George the Victory-bearer; of our holy God-
bearing fathers; of the holy and righteous progenitors of God,

Joachim and Anna; of [Name of saint] to whose memory we dedicate this day; and of all the saints, have mercy upon us, and save our souls: For He is good and loving-kind.

ΧΟΡΟΣ

Στερεώσαι Κύριος ο Θεός την αγίαν και αμώμητον πίστιν των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών, συν τη αγία Εκκλησία και κώμη ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και αιιδίμων κτητόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των ορθοδόξων.

ΙΕΡΕΥΣ

Η Αγία Τριάς διαφυλάξει τον λαόν Αυτής εν ειρήνη, πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλαττε εις πολλά έτη.

ΙΕΡΕΥΣ

Δι' ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Προσφερομένου δε του Αντιδώρου εις ένα έκαστον πιστόν Ο Ιερεύς λέγει

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί σε.

Εις τον τελευταίως λαβόντα επιλέγει

Τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

CHOIR

May the Lord God make firm the holy and undefiled faith of pious Orthodox Christians in this holy Church and this village and in all Thy world, for ever and ever. Amen.

Eternal be the memory of the blessed and ever-memorable founders of this holy Church and all Orthodox Christians.

PRIEST

May the Holy Trinity preserve the people in peace always, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

Unto him who blesses and sanctifies us; do Thou, O Lord, preserve unto many years.

PRIEST

By the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon us and save us.

CHOIR: Amen.

And distributing the antidoron the Priest shall say to each recipient:

May the blessing and mercy of the Lord come upon thee.

And to the last recipient he shall also say:

By His divine grace and loving-kindness, always, now and for ever: world without end. Amen.