

**ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ**

**MONH**

**ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΙΝΤ-ΝΑΙΑ**



ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ  
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΑΙΝΤ-ΝΑΙΑ  
Ορθόδοξος Χριστιανική Μονή  
της Παναγίας ΣΑΙΝΤ-ΝΑΙΑ  
Τηλ. 0069311 5953342  
FAX: 0069311 5953342

## ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ SAINT-NAIA.

Σαιντ-ΝΑΙΑ είναι μία λέξη Συριακής προελεύσεως (Σαιντα Δέσποινα) ή όποια έχει και μία άλλη έννοια στήν ίδια γλώσσα:

(Σαιντ-κυνήγι, Δναγαι-τοποθεσία του κυνηγιοῦ).

Είς αὐτήν την Μονήν ύπάρχει ή εἰκόνα τῆς Παρθένου, μία ἐκ τῶν τεσσάρων εἰκόνων τίς όποιες ζωγράφισε ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Τήν όνομάζουν Χεαγούρα στά Συριακά. Η ἔνδοξος και περίφημη, ή γνωστή και ξακουσμένη Χεάγουρα στήν ἀραβική γλώσσα.

Ύπαρχουν και άλλες πολύτιμες εἰκόνες τῆς Παρθένου καθώς και άλλων ἀγίων τοῦ πέμπτου, ἔκτου και ἑβδόμου μ.Χ. αἰώνος.

Η Μονή αὐτή είναι Ὁρθόδοξη και ὑπάγεται στό Πατριαρχεῖο Αντιοχείας τῆς ὅποιας ἔδρα είναι ἡ Δαμασκός, ὅπου μονάζουν πενήντα μοναχές, με ἐπικεφαλῆς την ἡγούμενη. Έχει ίδιοκτησίες και ἀκίνητη περιουσία στήν Συρία και τό Λίβανο.

Ο Αγιασμένος τόπος τοῦ προσκυνήματος γιά χιλιάδες χριστιανῶν προσκυνητῶν πρό πάντων τήν 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους ὅπου ἐορτάζεται ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου. Η Μονή αὐτή κεῖται σέ ἓνα ὑψηλό και ὅμορφο λόφο τοῦ Συριανοῦ χωριοῦ τῆς Σαιντ-Ναια. Διαθέτει μία μεγάλη βιβλιοθήκη πλούσια σέ χειρόγραφα μεγάλης ἀξίας τά όποια μαρτυροῦν ὅτι ἡ Μονή κτίσθηκε κατά τό ἔτος 547 μ.Χ.

Φημολογεῖται ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἰουστινιανός, περνώντας ἀπό τήν Συρία μέ τόν στρατό του καθώς πήγαινε νά πολεμήσει τούς Πέρσες, ἔφθασε

σέ μία έρημική τοποθεσία και σταμάτησαν γιά λίγο νά ξεκουραστοῦν, νά πιοῦν νερό και νά ποτίσουν τα ζώα τους. Ξαφνικά ό Αύτοκράτορας βλέπει μπροστά του ένα έλαφι, έτρεξε νά τό κυνηγήσει και τό άκολούθησε, τότε τό ελάφι στάθηκε σέ ενα πετρώδες σημείο τοῦ λόφου που οδηγοῦσε σέ μία πηγή μέ καθαρό νερό. Πρίν προλάβει νά τραβήξει νερό, στήν θέση τοῦ έλαφιοῦ έμφανίσθηκε ή εἰκόνα τῆς Άγιας Παρθένου και τοῦ ἄπλωσε τό χέρι της λέγοντάς του: «Όχι, δέν θά μέ σκοτώσης Ίουστινιανέ άλλά θά οἰκοδομήσεις γιά μένα μία έκκλησία σ' αὐτό τό λόφο», και ή εἰκόνα έξαφανίσθηκε.

Ο Ίουστινιανός διηγήθηκε τό γεγονός στούς βοηθούς του και διέταξε νά έτοιμάσουν άμεσως ένα άρχιτεκτονικό σχέδιο και νά κτίσουν έκκλησία στην τοποθεσία αὐτή.

Πέρασε καιρός και οί άρχιτεκτονες δέν κατόρθωσαν νά βροῦν κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Ήλθε ξανά ή Παρθένος ώς έλαφι στόν ίπνο τοῦ Ίουστινιανοῦ και τόν άδηγησε σέ ενα σημεῖο δπου ίπηρχε χαραγμένο τό άρχιτεκτονικό σχέδιο τοῦ μοναστηριοῦ δπως είναι σήμερα, σε βυζαντινή μορφή, άφοῦ άκολούθησαν τίς άδηγίες τῆς Παρθένου.

Η Μονή τῆς Δέσποινας Σαιντ-Ναια καταλαμβάνει τήν δεύτερη και μεγαλοπρεπή θέση μετά τά Ιεροσόλυμα στήν Μέση Άνατολή.

Η δόξα τῆς Παναγίας μεγαλώνει μέ τά πολλά θαύματα που κάνει στούς προσκυνητές που πιστεύουν σ' Αύτην, άκομη και σέ αὐτούς που άνήκουν σέ άλλη θρησκεία. Προσκυνητές πηγαίνουν άπό δλα τά μέρη τοῦ κόσμου γιά νά λάβουν τήν χάριν τῆς Χεαγούρας τῆς Σαιντ-Ναια, γιά νά τήν προσκυνήσουν μέ σεβασμό ζητῶντας τήν βοήθεια τῆς Σεμνῆς Παναγίας.

Η εἰκόνα τῆς Χεαγούρας τοποθετήθηκε εἰς τήν μονήν μετά άπό πολύ καιρό άφοῦ άλοκληρώθηκε ή ίδρυσή της. Λέγεται δτι ενας

μοναχός προσκυνητής, μᾶλλον Ἐλλην, πηγαίνοντας νά προσκυνήσῃ τά ἅγια μέρη τῆς Ιερουσαλήμ, πέρασε ἀπό τήν Συρία καί ἔτσι ἐμεινε μία νύχτα στήν Μονή τῆς Σαιντ-Ναια. Ἡ ἡγουμένη τῆς Μονῆς τόν παρακάλεσε νά τῆς ἀγιοράσῃ ἀπό τά Ιεροσόλημα μία εἰκόνα ὡραία καί πολύτιμη τῆς Παναγίας Παρθένου. Ὄταν ἐφθασε ὁ μοναχός στήν Παλαιστίνη ἐκτέλεσε τήν θέληση τῆς ἡγουμένης. Στήν ἐπιστροφή του συνάντησε ληστές καί ἀμέσως παρακάλεσε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού κουβαλοῦσε μαζί του νά τόν βοηθήσει καί νά σώσει αὐτόν καί τούς συντρόφους του. Ἡ Παναγία εἰσάκουσε τήν προσευχή του καί ἐσώθηκαν ὅλοι τους.

Ὅταν ἐφθασε στήν Μονή εἶπε ψέματα στήν ἡγουμένη ὅτι δέν κατάφερε νά ἀγιοράσῃ τήν εἰκόνα, γιατί ἦθελε νά τήν κρατήσει γιά τόν ἑαυτό του ἀφοῦ ἦταν θαυματουργή. Τό πρωί πού σηκώθηκε νά φύγει ἀπό τήν Μονή γιά νά πάει στήν πατρίδα του, μία μεγάλη δύναμη τόν ἐμπόδιζε

νά φύγει καί δέν μποροῦσε νά ἔξελθει ἀπό τήν ἔξωπορτα τῆς Μονῆς, παρ' ὅλες τίς ἀποτυχημένες προσπάθειες πού ἔκανε. Κατάλαβε ὅτι δέν εἶχε ἄλλη ἐπιλογή, ἐπρεπε νά παραδώσει τήν εἰκόνα στήν ἡγουμένη. Ἐξομολογήθηκε στήν ἡγουμένη ὅτι ἦθελε νά κρατήσει γιά τόν εαύτό του τήν εἰκόνα διότι αὐτή τόν ἔσωσε ἀπό τούς ληστές. Ἔτσι ἀπό τότε ἐμεινε ἡ εἰκόνα ἡ θαυματουργή στήν Μονή καί τιμᾶται ἀπό τούς πιστούς.

Ἐκτοτε κτίσθηκαν καί ἄλλες ἐκκλησίες στήν Σαιντ Ναια ἀπό τάματα καί ἀπό προσφορές εὐεργετῶν καί πλουσίων ὁρθοδόξων Χριστιανῶν, προερχόμενοι καί ἀπό ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου.

Ἡ Μονή ἴδρυσε ἔνα ὁρφανοτροφεῖο θηλέων, τά ἔξοδα τοῦ ὅποίου καλύπτονται ἀπό δωρεές καί ἀφιερώματα πιστῶν.

Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχής ὅμιλοῦν τήν Συριακή γλώσσα.