

## ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ

Τελευταία, οί έλευροι του Σταυρού του Κυρίου, μεθόδευσαν μέσα από τις σατανικές τους στοές, διεθνώς, πρωτόγνωρη προώθηση της μαγείας, ανοίγοντας έτσι τις πόρτες της Κόλασης, αποπλανώντας και στέλλοντας σ' αυτή τους ανθρώπους που τους ακούουν. Όντως φοβερή ή δουλειά τους.

Παλαιότερα ή μαγεία, δηλαδή ή σχέση μέ τον σατανά, περιορίζετο μέσα στις αποκρυφιστικές στοές από φόβο, αλλά και έντροπή δέν έλεγαν έξω στον κόσμο, τί μαγείες, θυσίες, γυμνισμοί, έρωτες, εκμαυλισμοί και άλλες δυσώδεις ανήθικες πράξεις γίνονται εκεί μέσα. Η μαγεία έθεωρείτο τό μέγιστο των κακών. Καθώς διδάσκεται στα σχολεία, τό μεσαίωνα στή Δύση κυνηγούσαν τους μάγους γιά τις ανθρωποθυσίες που έκαναν. Ο διάβολος ζητά αίμα. Μάλιστα επιμένει σέ νεανικό, παρθενικό κ.λπ. Ήταν άπίστευτο γιά μās πράγμα ή ανθρωποθυσία, μέχρι που τήν είδαμε νά γίνεται και στην πατρίδα μας. Έτσι, παρακώρησε ο Θεός νά μάθουμε τά κακά «προϊόντα» της μαγείας. Ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, λέει ο Κύριος, και μισεί τό Θεό. Έπειδή όμως, δέν μπορεί νά βλάψει τό Θεό, βλάπτει τον άνθρωπο, τήν εικόνα του Θεού. Κάνει, όπως κάνει και ή τίγρη, ή όποία άν δέν βρει άνθρωπο νά ξεσχίσει και βρει μιά φωτογραφία του ανθρώπου, όρμα και τήν ξεσχίζει. Οί άνθρωποι του διαβόλου, οί αντίχριστοι, που σταύρωσαν τον Κύριό μας, έγιναν «ένα» μέ τον βεελζεβούλ και εργάζονται μαζί του μέσα από τις στοές. Κατ' αυτόν τον τρόπο σπρώχνουν τους χριστιανούς νά καταπιασθούν μέ τήν μαγεία, τά έργα δηλαδή του διαβόλου, γιά νά τους καταστρέψουν. Πρίν έλθει ο Χριστός στον κόσμο, ο διάβολος βασάνιζε τους ανθρώπους σέ βαθμό σκληρό. Μετά τήν ενανθρώπηση του Χριστού, όποιος βαπτίζεται στό όνομά Του και γίνεται χριστιανός, αποτάσσει τά σατανά και τά έργα αυτού και τους μάγους του και συντάσσεται μέ τό Χριστό, τον Πλάστη Του και Σωτήρα Του.

Έτσι οί χριστιανοί διά του βαπτίσματος και του θείου Χρίσματος συντάσσονται μέ τό Χριστό και πλέον ο διάβολος δέν έχει τό δικαίωμα, έφ' όσον τηρούν τό θέλημά του, νά τους βλάψει. Ο διάβολος, κατόπιν θυσιών και επικλήσεων μέσα στις στοές, παρουσιάζεται μέσα σέ μαύρους καθρέπτες, και μέ πολλούς άλλους τρόπους και τους κατευθύνει πώς νά καταστρέψουν τήν ανθρωπότητα και νά κερδίσουν χρήματα. Όσοι, λοιπόν, αντίχριστοι κάνουν κινηματογραφικές ταινίες, τους βάζει νά κάνουν έργα μέ μαγείες, νά σαγηνεύσουν ειδικά τά μικρά παιδιά στην μαγεία και ν' άθειήσουν τήν υποσχέσή τους στό Χριστό, νά πέσουν στα δίχτυα του διαβόλου, νά τους αλλάξει τις χριστιανικές σκέψεις και τά ήθη της Έκκλησίας μας, νά τους κάνει νά σκέπτονται, όπως σκέπτονται οί αντίχριστοι και οί άβάπτιστοι. Νά ζούν σαν τά ζώα, δίχως νά σκέπτονται, ότι ο Θεός έστειλε τον Υίο Του τον μονογενή στον κόσμο και σταυρώθηκε γι' αυτούς, αλλά και αναστήθηκε, συντριβοντας τον πλάνο έωσφόρο και καταργώντας τό θάνατο. Δεκάδες - έκατοντάδες είναι οί ταινίες που χρηματοδοτούν οί αντίχριστοι μέ πολεμικές τέχνες και μαγείες, μέ τις ανατολικές θρησκείες. Έσχάτως, δόλια παρουσιάζουν και παιδικές σειρές έργων κινηματογραφικών, βιβλίων και βίντεο, μέ μαγικό περιεχόμενο γιά τήν καταστροφή των Όρθοδόξων νέων. Μεγάλη ή ευθύνη των γονέων. Θα στείλετε τά παιδιά σας νά συναντήσουν τό διάβολο; Θα φέρετε τήν ευθύνη. (Αυτό τους τρομάζει).

Πάλι, μέσ' από τις Στοές ο διάβολος οδηγεί πολλούς, που έχουν εταιρείες και παράγουν τά ξένα μεγάλα αναψυκτικά και ποτά νά συμμετέχουν σέ παιδικές μαγικές παραγωγές ταινιών (όπως έγγραφαν στό Ίντερνετ οί Άμερικανικές οργανώσεις), αγοράζουν εργοστάσια παραγωγής τροφι-

μων και τοποθετώντας έτσι σε τρόφιμα (πατατάκια, γαριδάκια κ.λπ.), για μικρά παιδιά πλαστικά ομοιώματα δαιμονίων ή κάρτες ή και αγαλματίδια για να συνηθίσουν τα παιδιά μας τα «δαιμόνια». Άλλοι από αυτούς που κατασκευάζουν υφάσματα και ενδύματα, τους βάζει να γράφουν σε αυτά στα αγγλικά **DEVIL**, δηλαδή διάβολος, τα όποια πωλούν σε χαμηλές τιμές για να ελκύσουν τους άφελεις γονείς να τα αγοράσουν και να τα φορέσουν στα Χριστιανόπουλα, να τα ξεβαφτίσουν, να τα δαιμονίσουν και να πάθουν κακό. Άλλοι, βάζουν πάνω σε αναλώσιμα προϊόντα ονόματα του σατανά. Όταν τα δείτε, να επιστήσετε την προσοχή των αρμοδίων των σουπερ μάρκετς, ότι δε θα φωνίζετε από αυτούς αν φέρνουν προϊόντα με δαιμονικά ονόματα. Καλό ν' αποφεύγουμε τέτοιες αγορές. Τα ίδια κάνει μέσω των Στοών ο διάβολος, με τυπογράφους (δι' αντιχριστιανικών ειδωλολατρικών και δαιμονικών κειμένων και σκίσεων), αλλά και με παραγωγούς παιδικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Λυπηρό, αλλά οι άφελεις χριστιανοί βάζουν με τον τρόπο αυτό στο σπίτι τους τον διάβολο. Οι συνέπειες είναι φοβερές, γιατί ο διάβολος πειράζει και αυτούς και εκείνους, που μπαίνουν στα σπίτια αυτά και δεν διαμαρτύρονται, για τα σατανικά αντικείμενα εκεί. Για όσους καταπιάστηκαν με τα σατανικά και ξαναγύρισαν στο διάβολο, ο δόλιος και μισάνθρωπος ισχυρίζεται, ότι οικειοθελώς τον χρησιμοποιούν, αφού έχουν στα σπίτια τους τα βιβλία του, τα πράγματά του, τα ρούχα του με τα δαιμονικά γράμματα, σχέδια κ.λπ.

Πάντως ο Κύριός μας, όντας δίκαιος, δεν παραβιάζει ποτέ την ελευθερία των ανθρώπων. Ο φύλακας Άγιος Άγγελος που από το βάπτισμα παρακολουθεί τον κάθε Χριστιανό, τον όποιο του εμπιστεύθηκε ο Χριστός, λυπάται για την πτώση του και γιατί τον εμπαίζει ο διάβολος, οδηγώντας τον στην καταστροφή. Θ' ακούσατε, ότι αυτοί που καταπιάνονται με τον διάβολο, παθαίνουν πολλά κακά, π.χ. τους πετροβολά τα σπίτια τους, ανοίγει τις τηλεοράσεις πριν από αυτούς, ανοίγει τις πόρτες τους, τα ηλεκτρικά φώτα, τις ντουλάπες, ακούνε φωνές, βλέπουν τον ίδιο οφθαλμοφανώς είτε σε εφιάλτες και πολλά άλλα. Διηγούνται πολλοί, ότι απρόσμενα πολλαπλάκι παρουσιάζεται ο ίδιος, μαύρος όπως είναι σαν ζώο με τα κέρατά του και τους απειλεί ότι θα τους κάνει κακό. Φυσικά, δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει κακό σε όποιον μετανοήσει και εξομολογηθεί ειλικρινά.

Παντού έχει ο μισόκαλος ως συνεργάτες του και υπηρέτες τους μάγους. Ειδικότερα δέ, τα μέντιουμ, τους αστρολόγους, χειρομάντιες, χαρτορίχτες. Είναι δέ μεγάλη άμαρτία να παρακολουθεί κάποιος αυτούς, και δεν ανήκει πλέον στην Έκκλησία έφ' όσον δέ μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Ο άειμνηστος άγιος γέροντας π. Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έλεγε ότι, όταν πεθαίνουν, άοράτως παρουσιάζεται ο διάβολος, σαν άετός μαύρος, τους άρπάζει την ψυχή και την ρίχνει κατευθείαν στην Κόλαση. Συνήθως, οι άλλοι άνθρωποι, όταν πεθαίνουν χριστιανικά, συνοδεύονται από Άγιο Άγγελο και περνούν από μία διαδικασία - με τό έλεος Χριστού - και τοποθετούνται σε κάποιο ειρηνικό μέρος μέχρι τή Δευτέρα Παρουσία. Όμως οι μάγοι, έννοείται και οι μασόνοι και όσοι καταπιάνονται με τά έργα του διαβόλου, δεν έχουν αυτή την εύλογία, αλλά οδηγούνται πάραυτα και τοποθετούνται στην φωτιά τής Κόλασης, όπου, όπως γράφει ο Άββας Ήσαϊας, εκεί ούτε οι φλόγες δεν έχουν ώραίο χρώμα, που τις βλέπουμε να έχουν έδω. Όλα είναι φοβερά! Τό σκοτάδι ψηλαφητό κι ή φωτιά άσβεστη και αίώνια, δίχως τέλος.

Άς φυλαχθούμε, χριστιανοί μου, από τό κακό αυτό, αποστρεφόμενοι τους μάγους και τις μαγείες παντός τύπου, άκόμη και στην τηλεόραση και ως έξομολογηθούμε τις μέχρι τώρα άμαρτίες μας ειλικρινά, από τότε που καταλάβαμε τον έαυτό μας και ο Θεός θα μās συγχωρέσει, αν δεν τις επαναλάβουμε.